

CACHE 9

BREDE EN SMALLE WEG



KERN VAN DE CACHE

De jongeren zullen leren dat het leven met al haar keuzes is als wandelen op een weg die ergens naartoe leidt.



DOELSTELLINGEN VAN DE CACHE

De jongeren zullen in staat zijn om:

- ✓ Te verwoorden waarom het leven vergeleken kan worden met het wandelen op een weg.
- ✓ Het verschil tussen de smalle en brede weg waar Jezus van sprak aan te geven.
- ✓ Te vertellen waarin de gehoorzaamheid van de schriftgeleerden en Farizeeën tekort schoot.
- ✓ Uit te leggen hoe een leven in geloof en vertrouwen op Jezus praktisch vorm krijgt.



SLEUTELVERS

Matheus 7:13-14

Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan; maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden.



TOEPASSING

- ✓ Tracht anderen lief te hebben zoals je zelf graag behandeld wilt worden.
- ✓ Onderzoek je hart en tracht vanuit een liefde voor Jezus gehoorzaam te leven.
- ✓ Wandel in gebed met God en leg jouw verlangens aan Hem voor.
- ✓ Houdt het einddoel van dit leven voor ogen, leef met je focus op het eeuwig leven.



Twee manieren van leven

In de Bijbel wordt het leven geregeld vergeleken met een weg die moet worden bewandeld. Hierbij wordt er een onderscheid gemaakt tussen 'een weg naar het leven en een weg naar de dood' (Jer.21:8), een 'weg van de rechtvaardige' en een 'weg van de goddeloze' (Ps.1:6).

Jezus gaf ooit op een berg een grote toespraak aan Zijn discipelen (Mat.5:1-7:29). In die 'bergrede' spreekt Hij ook over twee verschillende manieren waarop je je weg hier op aarde kan bewandelen (Mat.7:13-14). De ene manier vergelijkt Hij met een nauwe poort en een smalle weg. Veel meer zegt Hij hier niet over behalve dat ze moet worden gezocht en dus moeite kost. De tweede manier om je weg hier op aarde te bewandelen is eenvoudiger. Ze wordt vergeleken met een wijde poort en brede weg die je vanzelf vindt. Het ligt dan ook voor de hand dat er veel meer mensen zijn die voor deze manier van leven kiezen en slechts weinigen voor de andere. Toch brengen beide manieren van leven je op een heel andere eindbestemming. Ofwel 'het leven' ofwel 'het verderf'.

De schriftgeleerden en Farizeeën

Om de woorden van Jezus beter te begrijpen is het goed om even stil te staan bij de context waarin deze woorden werden gezegd. Aan het begin van zijn bergrede zei Jezus het volgende:

Want Ik zeg u: Als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en de Farizeeën, zult u het Koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan. (Mat.5:20)

Dit moet voor de mensen een erg krasse uitspraak zijn geweest. Er bestond in die tijd namelijk een gezegde dat 'als er maar twee personen naar de hemel gaan, de een een schriftgeleerde en de andere een Farizeeër zal zijn.' De schriftgeleerden waren de erkende uitleggers en leraars van het Oude Testament. De Farizeeën hielden zich strikt aan de joodse wetgeving zoals neergeschreven staat in de eerste vijf boeken van de Bijbel. Ze geloofden dat een vroom leven en een strikte navolging van de Wet de mens dichter bij God zou brengen. De Farizeeën zagen het als hun taak de gewone mensen te bereiken en om hun kennis aan hen over te dragen. Hierbij waren ze sterk gericht naar het volgen van de letter van de Wet, maar misten ze de intentie van de Wet. En dat is waar Jezus sterk tegenin gaat door een aantal gebruikelijke letterlijke interpretaties van de Wet aan te halen en deze te plaatsen naast Gods werkelijke gebod (Mat.5:21-48).

Waar de schriftgeleerden en Farizeeën zich toespitsten op uiterlijke gehoorzaamheid aan de Wet, toonde Jezus aan dat echte gehoorzaamheid in het hart begint. Het gaat niet om het 'doen' van de Wet, maar het uitleven ervan. Denk aan hoe de Israëlieten aan de berg Sinäï moedig en enthousiast zeiden dat ze God wilden gehoorzamen en naar Hem luisteren, maar dat God

zei: 'Och, hadden zij maar zo'n hart, om Mij te vrezen en Mijn geboden alle dagen in acht te nemen' (Deut.5:29). Hoe hard en oprecht de schriftgeleerden en Farizeeën ook streefden naar een gehoorzaam leven, toch waren de woorden van Jezus naar hun niet mals.

- o Hun gehoorzaamheid miste het hart

Jezus maakte duidelijk dat hun goede daden en uiterlijke gehoorzaamheid op zichzelf hol en betekenisloos waren. Ze kwamen niet voort uit een hart dat rein wilt zijn voor God. Hij vergeleek hun met een hele mooie grafsteen die prachtig is om naar te kijken en bewondering opwekt. Maar in feite bedekt deze mooie steen niets meer dan de restanten van een dood lichaam. Zo was het ook bij hun. De daden leken onberispelijk, maar in hun hart woerden nog steeds allerlei zonden.

Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. (Mat.5:8)

En Hij zei tegen hen: U bent het die uzelf rechtvaardigt voor de mensen, maar God kent uw hart. (Luk.16:15)

Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u bent als de witgepleisterde graven, die vanbuiten wel mooi lijken, maar vanbinnen zijn ze vol doodsbeenderen en allerlei onreinheid. Zo lijkt u ook wel vanbuiten rechtvaardig voor de mensen, maar vanbinnen bent u vol huichelarij en wetteloosheid. (Mat.23:27-28)

Ware gehoorzaamheid begint in het hart en uit zich dan in daden.

- o Hun gehoorzaamheid was zelf bedacht

Naast de geschreven Wet van God, hielden de schriftgeleerden en Farizeeën zich ook aan de mondelinge overlevering van rabbijnen en andere schriftgeleerden. Hun toepassingen van de Wet zagen zij als opdrachten van God. Deze legden ze niet enkel zichzelf, maar ook anderen op. In de praktijk konden ze heel gehoorzaam aan de leer van de rabbijnen en schriftgeleerden leven, maar toch het gebod van God zelf ongehoorzaam zijn.

Huichelaars! Terecht heeft Jesaja over u geprofeteerd, toen hij zei: Dit volk nadert tot Mij met hun mond en eert Mij met de lippen, maar hun hart houdt zich ver bij Mij vandaan; maar tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen onderwijzen die geboden van mensen zijn. (Mat.15:7-9)

Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen, door huichelarij van leugenaars, die hun eigen geweten als met een brandijzer hebben toegeschroeid. Zij verbieden te trouwen en gebieden zich te onthouden van voedsel, dat God geschapen heeft voor de gelovigen en voor hen die

*de waarheid hebben leren kennen, om onder dankzegging aanvaard te worden.
(1Tim.4:1-3)*

Vroomheid of religieus zijn is dus geen synoniem voor godsvrucht. God vraagt om Hem gehoorzaam te zijn en dat houdt ook in dat we onszelf en anderen geen geboden of verboden mogen opleggen waar God vrijheid heeft gegeven en omgekeerd. Daarnaast is het van veel meer waarde wanneer iemand God probeert te gehoorzamen met een oprecht hart, dan dat diezelfde persoon huichelachtig netjes doet wat gevraagd wordt.

- o Hun gehoorzaamheid bewerkte trots

De schriftgeleerden en Farizeeën zagen gehoorzaamheid aan de Wet als een moeilijke en zware oefening. Het was een leven met veel geboden en verboden waaraan je je strikt moest houden. Hiervoor offerden ze dan ook erg veel op, ondanks dat hun hart er niet naar neigde. Wanneer ze dan anderen zagen die in zonde leefden, keken ze al gauw met trots neer op deze persoon.

En Hij sprak ook met het oog op sommigen die van zichzelf overtuigd waren dat zij rechtvaardig waren en alle anderen minachtten, deze gelijkenis: Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden. De één was een Farizeeër en de ander een tollenaar. De Farizeeër stond daar en bad dit bij zichzelf: O God, ik dank U dat ik niet ben zoals de andere mensen: rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook als deze tollenaar. Ik vast tweemaal per week. Ik geef tienden van alles wat ik bezit. En de tollenaar bleef op een afstand staan en wilde ook zelfs zijn ogen niet naar de hemel opheffen, maar sloeg op zijn borst en zei: O God, wees mij, de zondaar, genadig. Ik zeg u: Deze man ging gerechtvaardigd terug naar zijn huis, in tegenstelling tot die andere. Want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden en wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. (Luk.18:9-14)

Gehoorzaamheid volgt vanuit een nederig hart dat zich ondergeschikt stelt aan de Opdrachtgever. Zulk een nederig hart kijkt neer op zichzelf en niet op anderen.

- o Hun gehoorzaamheid was gericht op hunzelf

De schriftgeleerden en Farizeeën wilden met hun gehoorzaamheid vooral gezien worden om de eer en het ontzag van mensen te ontvangen.

Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken. (Mat.5:16)

Wanneer u dan een liefdegave geeft, laat het niet voor u uitbazuinen, zoals de huichelaars in de synagogen en op de straten doen, opdat zij door de mensen geëerd zouden worden. Voorwaar, Ik zeg u: Zij hebben hun loon al. (Mat.6:2)

Het doel van de mens is God verheerlijken, Hem groot maken. Dat hoort dan ook het doel te zijn van onze gehoorzaamheid.

De gouden regel

Net voordat Jezus sprak over de brede of smalle weg en de nauwe of wijde poort, gaf hij een principe mee dat ook wel gekend is als 'de gouden regel':

Alles dan wat u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo, want dat is de Wet en de Profeten. (Mat.7:12)

Hierin vatte Jezus de essentie van de Wet en de Profeten samen in één heel eenvoudig principe: 'Behandel de mensen zoals jij door hen behandeld zou willen worden.' Met deze eenvoudige opdracht maakte Hij duidelijk dat het leven niet om onszelf draait, maar om het liefhebben van anderen. Het gaat er niet zozeer om wat wij willen, maar wel hoe wij anderen kunnen liefhebben en het goede voor hun zoeken. De schriftgeleerden en Farizeeën waren vooral op zichzelf gericht, op hun eigen rechtvaardigheid, hun eigen reputatie, hun eigen zienswijzen en overtuigingen. Hun dag was goed als ze iemand hadden kunnen overtuigen om te worden zoals zij. Maar Jezus leert dat het niet om ons draait, maar om anderen. En dan spreekt Hij over een nauwe poort en een smalle weg die niet makkelijk gevonden wordt.

Waarom zijn er maar weinigen die deze vinden? Het is niet omdat ze is voorbestemd voor de elite of mensen met uitzonderlijke inzichten, want enkele verzen eerder zegt Hij: 'Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden' (Mat.7:7). Eigenlijk is deze poort en weg voor iedereen bereikbaar. Maar niet iedereen wilt deze vinden en niet iedereen wilt de kostprijs betalen. Wat maakt deze weg dan zo moeilijk om te bewandelen en waarom is die poort zo nauw?

Doorheen deze poort kan je niets van jezelf meenemen en op deze weg gaat het niet zozeer om jezelf. Het is de zelfverloochening die deze poort en weg zo nauw en smal maakt. Het is een leven in overgave. Enerzijds een overgave aan de wil van God omdat Hij jou heeft gekocht en betaald uit de slavenmarkt van de zonde en je Hem nu toebehoort (cf.Rom.6:16; Gal.5:1). Anderzijds een overgave aan een leven in dienst van de mensen rondom je (1Kor.10:24; cf.Fil.1:23-24; 2:4).

Niet ik, maar Christus

Tijdens zijn bergrede waarin Jezus de mensen wijst naar het Koninkrijk van God en het eeuwige leven zegt Jezus meer dan tien keer 'Ik zeg u...'. Op een ander moment zei Hij: 'Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij' (Joh.14:6). Weer een andere keer sprak Hij: 'Ik ben de Deur; als iemand door Mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden' (Joh.10:9).

De poort en de weg naar het Koninkrijk van God en het eeuwige leven is enkelvoudig, ze heeft maar één naam: Jezus Christus. Het is een leven in vertrouwen op Jezus. Het aannemen van Zijn verlossing, het erkennen van Hem als Heer, het zoeken van Zijn wil, het veranderen naar Zijn beeld, het uitleven van Zijn verlangens en het volgen van Zijn voorbeeld.

Niemand van ons leeft immers voor zichzelf, en niemand sterft voor zichzelf. Want als wij leven, leven wij voor de Heere en als wij sterven, sterven wij voor de Heere. (Rom.14:7-8)

Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. (Gal.2:20)

Het gaan door deze poort en het volgen van deze weg is niet gemakkelijk. Niet omdat er zoveel wordt gevraagd, maar net omdat er niets wordt gevraagd dan geloof en vertrouwen. Het vraagt om de bereidheid je eigen 'ik', zowel je hart als bezittingen, in alle facetten van je leven te onderwerpen aan Jezus (Mat.16:24-25). Doorheen de tijd en omstandigheden gaat Jezus Zijn weg met jou. Hij geeft je gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede, voorspoed en tegenslag, vriend en vijand. Allemaal om jou te leren wie Hij is en hoe Hij liefheeft. Met als doel dat jij het Koninkrijk van God kan binnenwandelen en het eeuwige leven mag ontvangen.

PRAKTISCH

Breed of smal?

Volgende drie cases beschrijven in grote lijnen het leven van een voorbeeldig persoon. Stel na iedere case de vraag of dit nu een leven op de brede of de smalle weg weergeeft en waarom.¹

- Case 1: Heere kijk naar mij



Pieter is een voorbeeldige jongen van 17 jaar. Hij groeide op in een christelijk gezin. Hij wilt later dierenarts worden en doet tijdens zijn studies zijn uiterste best. Eenmaal afgestudeerd gaat hij aan de slag in een groepspraktijk, maar al gauw krijgt hij het verlangen om een eigen praktijk te hebben. Mettertijd

merkt hij een bepaalde eenzaamheid en gaat op zoek naar een vrouw waarmee hij zijn leven kan delen. Deze vrouw kruist zijn pad en ze trouwen. Samen denken ze na over hun toekomst en zien daarin twee kinderen op de achterbank zitten. Enkele jaren later zitten er zoals gepland twee kinderen achteraan in de auto. Ondertussen wordt Pieter al wat ouder en ervaart hij de drukte van het leven als een last. Hij denkt dat het goed zou zijn om minder te moeten werken in zijn praktijk en gaat op zoek naar iemand die zijn praktijk wilt overnemen. De rust doet Pieter goed, maar hij ziet nu ook in dat zijn drukke leven hem veel ontspanning heeft ontnomen. Hij denkt dat het goed zou zijn om meer op reis te kunnen gaan om zo te kunnen genieten van de natuur en andere culturen. Hij besluit om een camper aan te schaffen. De camper blijkt een succes te zijn, maar na enige jaren merkt

Pieter dat al dat rondreizen te vermoeiend is geworden. Het verlangen naar meer rust groeit. Hij overweegt een plaats in een rusthuis aan te vragen. Samen met zijn vrouw vertoeft hij zijn laatste jaren in een rusthuis waarin hij de nodige verzorging en hulp krijgt. De gedachte te gaan sterven benauwt Pieter. Het liefst zou hij tijdens zijn slaap het leven hier willen eindigen. Op een nacht stopt zijn hart stilaan met kloppen... . Pieter sterft in alle rust.

o Case 2: Heere help mij



Pieter is een voorbeeldige jongen van 17 jaar. Hij groeide op in een christelijk gezin en heeft gekozen voor een leven met Jezus. Hij wilt later dierenarts worden en vraagt God om hem te helpen met zijn studies. Eenmaal afgestudeerd gaat hij aan de slag in een groepspraktijk, maar al gauw krijgt hij het

verlangen om een eigen praktijk te hebben. Hij bidt dan ook tot God of Hij hem daarin wilt voorzien. Mettertijd merkt hij een bepaalde eenzaamheid en bidt hij voor een vrouw waarmee hij zijn leven kan delen. Deze vrouw kruist zijn pad en ze trouwen. Samen denken ze na over hun toekomst en zien daarin twee kinderen op de achterbank zitten. Dus gaan ze in gebed en de Heere schenkt hun deze twee kinderen. Ondertussen wordt Pieter al wat ouder en ervaart hij de drukte van het leven als een last. Hij denkt dat het goed zou zijn om minder te moeten werken in zijn praktijk en bidt God om iemand die zijn praktijk wilt overnemen. De rust doet Pieter goed, maar hij ziet nu ook in dat zijn drukke leven hem veel ontspanning heeft ontnomen. Hij denkt dat het goed zou zijn om meer op reis te kunnen gaan om zo te kunnen genieten van de natuur en andere culturen. Hij besluit om een camper aan te schaffen en vraagt ook hierbij God om hulp. De camper blijkt een succes te zijn, maar na enige jaren merkt Pieter dat al dat rondreizen te vermoeiend is geworden. Het verlangen naar meer rust groeit en hij bidt of God hem deze wilt geven. Hij overweegt een plaats in een rusthuis aan te vragen. Hierbij vertrouwt hij erop dat God hem deze zal geven. Samen met zijn vrouw vertoeft hij zijn laatste jaren in een rusthuis waarin hij de nodige verzorging en hulp krijgt. De gedachte te gaan sterven benauwt Pieter. Het liefst zou hij tijdens zijn slaap het leven hier willen eindigen. Trouw uit hij deze wens dagelijks in gebed. Op een nacht stopt zijn hart stilaan met kloppen... . Pieter sterft in alle rust.

o Case 3: Heere leid mij

Pieter is een voorbeeldige jongen van 17 jaar. Hij groeide op in een christelijk gezin en heeft gekozen om zijn leven aan Jezus toe te vertrouwen. Hij wilt later dierenarts worden maar twijfelt of God wilt dat hij deze weg kiest. In gebed legt hij zijn verlangen voor de Heer en vraagt Hem om Zijn wijsheid. Eenmaal afgestudeerd gaat hij aan de slag in een



groepspraktijk, maar al gauw krijgt hij het verlangen om een eigen praktijk te hebben. Hierbij herinnert hij zich de woorden van Jezus om geen schatten op aarde te verzamelen maar in te zetten op de dingen die eeuwigheidswaarde hebben. Hij besluit nog een tijd te blijven werken in de groepspraktijk. Mettertijd merkt hij een bepaalde eenzaamheid. Hij denkt aan het

advies van Paulus dat het beter is te trouwen dan van van begeerte te branden en hij bid voor een vrouw waarmee hij zijn leven kan delen. Deze vrouw kruist zijn pad en ze trouwen. Samen denken ze na over hun toekomst. Er groeit al gauw een kinderwens en ook deze wens leggen ze in gebed voor de Heer met de woorden: 'Heere, denkt U dat het ontvangen van kinderen bijdraagt tot Uw Koninkrijk?' Ze zien een bevestiging in Zijn Woord en de Heere schenkt hun twee kinderen. Hij merkt dat het werken in de groepspraktijk het moeilijk maakt om voor zijn gezin te zorgen en de Heere te dienen. Daarom overweegt hij opnieuw om een eigen praktijk op te starten. Dit zou hem de vrijheid geven om zijn uurindeling zelf te bepalen. Hij legt zijn gedachten met enige onzekerheid voor de Heer en vraagt om Zijn bevestiging. Na enkele weken wordt hij onverwachts ontslagen uit de groepspraktijk. Dit ziet hij als de ideale situatie om een eigen praktijk op te starten. Doorheen de jaren merkt Pieter een worsteling in zijn hart om zijn praktijk meer uit te bouwen tot een succesverhaal. Maar dit zou betekenen dat al zijn aandacht daarnaartoe zou gaan en dat wilt hij niet. De wijsheid van de Heere om eerst het Koninkrijk en Zijn gerechtigheid te zoeken en er dan op te vertrouwen dat God in de rest zal voorzien blijft dicht bij hem. Ondertussen wordt Pieter al wat ouder en ervaart hij de drukte van het leven als een last. Hij denkt dat het goed zou zijn om minder te moeten werken in zijn praktijk en bidt God om iemand die zijn praktijk wilt overnemen. Het duurt even voor er iemand de praktijk wilt overnemen en ondertussen werkt Pieter verder. Het is vermoeiend maar hij dankt de Heere om de kracht die hij wel nog heeft. Uiteindelijk wordt de praktijk overgenomen. Dit geeft wat meer rust en dat doet Pieter goed. Toch blijft hij sterk verlangen om de Heere te kunnen blijven dienen. Hij houdt van de natuur en andere culturen en bidt tot God om meer wijsheid en inzicht. Stilaan groeit de wens om als zendeling uitgestuurd te worden. Hij vraagt om raad bij enkele vrienden en de oudsten van zijn kerk. Allemaal bevestigen ze hem hierin. Hij besluit om een camper aan te schaffen en vraagt ook hierbij God om hulp. De camper blijkt een succes te zijn, maar na enige jaren merkt Pieter dat al dat rondreizen te vermoeiend is geworden. Hij verlangt naar meer rust en bidt of God hem de nodige kracht wilt blijven geven. Hij overweegt een plaats in een rusthuis aan te vragen. Hierbij vertrouwt hij erop dat God hem deze zal geven als het Zijn wil is. Samen met zijn vrouw vertoeft hij zijn laatste jaren in een rusthuis waarin hij de nodige verzorging en hulp krijgt. De gedachte te gaan sterven benauwt Pieter. Het lijkt een laatste vijand waarmee hij te maken krijgt. Al worstelend blijft hij zijn gedachten richten op Jezus, Hem dankend om Zijn liefde en genade. Trouw eindigt hij

dagelijks zijn gebed met de woorden: 'niet mijn wil, maar de Uwe Heer!' . Op een nacht stopt zijn hart stilaan met kloppen... . Pieter sterft in alle rust.

In de eerste case is Pieter iemand die voorbeeldig leeft en hard werkt. Hij wandelt van doel tot doel, denkt na over beslissingen en neemt verantwoordelijkheid. Hetgeen hij in dit leven heeft bereikt ziet hij als een logisch resultaat van zijn inspanningen, met weliswaar een vleugje geluk. Hij is trots op al hetgeen hij heeft kunnen verwezenlijken. Hij heeft zich echter van God noch gebod iets aangetrokken. Zijn eigen wijsheid en inzichten vormden zijn leidraad doorheen het leven.

In de tweede case is Pieter iemand die heeft gekozen voor een leven 'met' Jezus, maar nog steeds zijn eigen leven in handen houdt. Hij wandelt van doel tot doel en vraagt hierbij weliswaar God om hulp, maar stelt zich niet de vraag of God wilt dat hij die weg gaat. Eigenlijk leeft hij nog steeds voor zichzelf en is God voor hem niets meer dan een hulp en zekerheid in noodgevallen. Buiten zijn gebeden, verschilt Pieter niet met de ongelovige mensen rondom hem.

In de derde case is Pieter iemand die heeft gekozen om zijn leven toe te vertrouwen aan Jezus. Als een drenkeling heeft hij Jezus aanvaard als zijn Verlosser en leeft hij nu verder een leven in dienst van Jezus. Hierin maakt hij nog steeds alledaagse keuzes, maar toetst deze aan Gods



Woord en bespreekt ze met Hem in gebed. Hij staat ervoor open om door de Heer op andere gedachten gebracht te worden. Dit vindt hij niet altijd even makkelijk, soms zelfs erg moeilijk. Voor een stuk lijkt het alsof hij geblinddoekt door het leven gaat, niet wetend wat zijn volgende stappen zullen zijn. Zijn vertrouwen op God en persoonlijke relatie met Hem maakt hem anders dan de ongelovige mensen rondom hem.

Vanop afstand lijken de drie Pieters dezelfde levenswandel te hebben gehad. Ze lijken bijna identiek te hebben gehandeld. Het grote verschil zit wat er achter hun overwegingen en keuzes schuilt. Hun motieven. Enkel de derde Pieter legde deze voor God neer en vroeg Hem om Zijn leiding. De andere twee leefden nog steeds voor zichzelf.



GROEPSVRAGEN

1. Waarom wordt het leven soms vergeleken met een weg?
2. Sta je er wel eens bij stil dat alles in je leven naar een doel leidt?
3. Wat zou Jezus hebben bedoeld met een brede en smalle weg?
4. Wat is er goed aan de bekende prent van Conrad Schacher over de brede en smalle weg?
5. Waarin geeft de prent van Conrad Schacher een verkeerd beeld?
6. Wat maakt de weg naar het eeuwig leven zo nauw en smal?
7. Waarom is het volgen van Jezus niet altijd even makkelijk?
8. Wat is er mis met de gehoorzaamheid van de schriftgeleerden en Farizeeën?

9. Hoe kijk jij naar het leven van anderen? In liefde of met een kritische geest?
10. Hoe pas jij de gouden regel toe?
11. Mag ik mezelf liefhebben?
12. Op welke weg wandel jij?



MEMORIEVERS

Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan; maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden. (Mat. 7:13-14)



GEBED

- ✓ Dank Jezus om Zijn geduld, liefde en verdraagzaamheid naar jou.
- ✓ Uit je verlangen om voor Hem te leven.
- ✓ Bidt dat Zijn Geest in je hart liefde naar anderen mag bewerken i.p.v. een kritische geest.
- ✓ Loof Hem omdat Hij de weg naar het eeuwig leven voor jou heeft voorbereid.

¹ Geïnspireerd door Dick Baarsen, <https://www.preekindex.nl/preken/dick-baarsen/christenen-op-de-brede-weg-dick-baarsen>