

CACHE 8

WANDELEN DOOR DE GEEST



KERN VAN DE CACHE

De jongeren zullen leren waarom en hoe we horen te wandelen door de Geest.



DOELSTELLINGEN VAN DE CACHE

De jongeren zullen in staat zijn om:

- ✓ De bediening van Gods Geest uit te leggen.
- ✓ Drie grote kenmerken van een leven door de Geest op te sommen.
- ✓ Aan te geven hoe je door de Geest kunt wandelen.
- ✓ Te verklaren waarom nederigheid een essentieel onderdeel is in onze wandel.
- ✓ Te beschrijven hoe de vrucht van de Geest verschilt met de werken van het vlees.



SLEUTELVERS

Galaten 5:16

Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen.



TOEPASSING

- ✓ Herinner je de genade en liefde waarmee Jezus jou heeft liefgehad.
- ✓ Leef vanuit het Evangelie dat je in geloof ontvangen hebt.
- ✓ Stijd tegen je 'ik' gerichte verlangens.
- ✓ Bedroef Gods Geest niet in jou.
- ✓ Verlang naar de vrucht van de Geest in je leven.





AANKNOPINGSPUNT

De appelboom

Hoe kan je een appelboom onderscheiden van een perenboom als je maar weinig kennis hebt van natuurkunde? Heel eenvoudig. Geef beide bomen de tijd om te groeien en mettertijd zie je welke vrucht ze dragen. Op gelijkaardige manier kan je mensen onderscheiden. Sommigen laten in hun denken en doen zien dat ze voor zichzelf leven. Terwijl anderen meer en meer Gods karakter willen weerspiegelen in hun doen en laten. Dit komt omdat Gods Geest in die harten woont.

Elektriciteit

Een van de uitvindingen die niet meer weg te denken zou zijn in onze tijd is het opwekken van elektriciteit. Ga eens na wat het zou betekenen als je op een dag wakker wordt en er geen elektriciteit meer is. Wat kan je dan allemaal niet meer? Eigenlijk ben je ineens heel beperkt geworden. Geen licht, geen warmte, geen wasmachine, geen computer, geen telefoon etc. Toch is er in principe niets aan je huis en inboedel veranderd. Alles is nog aanwezig, het enige wat mist is elektriciteit. En daardoor maak je geen eten meer, worden de kleren niet meer gewassen, stuur je geen berichten meer, telefoneer je anderen niet meer, enz. Zo is het ook met je leven als christen. Wanneer Gods Geest niet geraakt tot al je 'besturingssystemen', lijkt er op het eerste zich niets veranderd. Toch zal je heel anders gaan denken en handelen omdat Zijn Geest je niet kan leiden. Je zal Hem niet weerspiegelen.



UITLEG

Gods project

Eén van de grote verhaallijnen doorheen de Bijbel is Gods verlossingsplan. In Genesis lezen we over de zondeval en verder lezen we hoe God tot aan het boek Openbaring Zijn schepping niet los laat. Stilaan ontvouwt zich Gods project en zien we dat Jezus Christus de spil is van dit goddelijk plan. Al in de tuin van Eden deed God een belofte die vervulling vond in Hem (Gen.3:15). De beloften aan Abraham waren gericht op Hem (cf.Gen.12:1-3 en Gal.3:16). Uiteindelijk openbaarde Hij Zich ook als de Verlosser van Gods volk (Mat.8:17).

Doorheen dit project zien we God op verschillende manieren te werk gaan. Met Abraham sprak Hij rechtstreeks. Aan Israël gaf Hij Zijn geschreven wet en sprak Hij doorheen profeten. Maar met de komst van de profeet, Johannes de Doper, werd ook duidelijk dat er een nieuw tijdperk aanbrak.

Ik doop u wel met water tot bekering, maar Hij Die na mij komt, is sterker dan ik; ik ben het niet waard Hem Zijn sandalen na te dragen. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. (Mat.3:11)

Samen met de komst van Jezus Christus, werd ook de bediening van Gods Geest ingeluid (cf. Joh.14:16; 15:26).

En na de hemelvaart van Hem, werd deze bediening concreet (Hand.2:4).

Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zei Hij over de Geest, Die zij die in Hem geloven, ontvangen zouden; want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. (Joh.7:38-39)

Toen Paulus voor het eerst in Efeze kwam en enkele discipelen aantrof, vroeg hij dan ook:

Hebt u de Heilige Geest ontvangen toen u tot geloof kwam? (Hand.19:2)

De Heilige Geest heeft vandaag de dag een cruciale rol in het leven van iedere gelovige.

Nieuw leven

De Heilige Geest bewerkt een nieuw leven. Een leven in vrijheid, een voorproefje van de vrijheid van het eeuwige leven. Een leven waarin je vrij bent om goed te doen en niets je daarin afremt. Een leven dat vrucht draagt en waarin je meer en meer groeit naar het beeld van Jezus. Dat wilt niet zeggen dat iedereen stilaan dezelfde persoonlijkheden krijgt. Allesbehalve! Gods Geest heeft niet als doel om introverte personen om te vormen tot extroverte mensen. Maar wel om doorheen iedere persoonlijkheid, zoals deze werd geschapen, het karakter van Jezus te laten schijnen. Op deze manier heiligt Gods Geest Zijn kinderen. Dit nieuwe leven heeft drie grote eigenschappen:

- o Een leven in vrijheid

Als mensen worden we als slaven geboren. Slaven van onze eigen verlangens. Zolang we hierin vrij kunnen wandelen, lijkt alles in orde. Maar van zodra er grenzen of beperkingen aan deze verlangens worden opgelegd, wordt al gauw duidelijk hoe gebonden we zijn (cf. Rom.6:6). We willen niet dat iemand anders ons vertelt wat we moeten doen, maar willen het liefst van al onze eigen zin doen. Dat was ook de reden waarom God aan Zijn volk de wet gaf. De wet liet hun op zichzelf gerichte hart zien en maakte duidelijk wat zonde is en hoe ze hieraan gebonden waren (Gal.3:19).

Maar nu zijn wij ontslagen van de wet, gestorven aan dat waaraan wij vastgebonden zaten, zodat wij in nieuwheid van Geest dienen, en niet in oudheid van letter. (Rom.7:6)

Een van de kenmerken van het nieuwe leven door de Geest is dat je vrijgemaakt bent van de wet (Gal.3:24-26). Er ligt als het ware geen dik wetboek meer op jou waaronder je gebukt gaat en dat je zegt wat je wel of niet mag doen. De eisen van deze wet zijn vervuld door Jezus (Rom.8:1-4). Nu leeft Zijn Geest in jou.

De Heere nu is de Geest; en waar de Geest van de Heere is, daar is vrijheid. (2Kor.3:17)

De vrijheid die we nu hebben is die als van kinderen in een gezin. We hoeven onze positie nooit te vrezen, we zijn door geloof in Jezus Christus kinderen van God (Gal.3:26). Zijn Geest woont nu in ons en leidt ons verder.

Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader! (Rom.8:14-15)

Met deze Geest in ons kunnen en willen we nu gehoorzaam zijn en staan onze eigen verlangens niet meer vanzelfsprekend voorop. Want de Geest woont in hetzelfde hart waar de zonde vrucht wilt dragen en gaat daartegenin (Gal.5:17).

- o Een vruchtbaar leven

Er wordt wel eens gezegd dat je bij God mag komen zoals je bent en dat is helemaal waar. Maar het is evenzeer waar dat Hij je niet laat zijn zoals je bent. Gods Geest doet je groeien naar het beeld van Jezus (Rom.8:29; Kol.3:10). Deze groei in geestelijke volwassenheid uit zichzelf op verschillende manieren waarvan verandering van je karakter misschien wel het grootste kenmerk is.

In zijn brief aan de gemeenten van Galatië zet Paulus het leven voor bekering en het leven na het tot geloof komen tegenover elkaar. Het eerste is een leven 'naar het vlees'. Het vlees is datgene in ons dat zich verzet tegen Gods wil en Zijn wegen. Voor iemands bekering is dat de heersende macht. Het nieuwe leven kenmerkt zich 'naar de Geest'. Bij het tot geloof komen, komt de Geest in het hart wonen en Die verzet zich tegen alles wat van het vlees is. In de gelovige is zowel het vlees als de Geest werkzaam (Gal.5:17), maar wanneer hij of zij er bewust voor kiest om te wandelen door de Geest, wordt het vlees buitenspel gezet. Deze keuze wordt gemaakt in het hart, maar uit zich in daden.

De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. (Gal.5:22)

Een leven naar de Geest draagt vrucht, het is zichtbaar voor anderen. Zowel binnen het gezin als op de werkvloer. Onder gelovigen en in de omgang met ongelovigen. Op eender welke plek of situatie kan en wil deze Geest Gods karakter naar voren laten komen in iemands daden en houding.

- o Een heilig leven

God is heilig (Lev.11:44-45; 1Pet.1:16). In de ene zin betekent dit dat Hij met niemand te vergelijken is (Jes.40:25). Hij staat boven alles en iedereen. Zijn bestaan is van niets afhankelijk. God is zonder Zijn schepping nog steeds God. Terwijl de schepping zonder God niet kan bestaan. Maar anderzijds betekent dit ook dat Hij puur is, compleet zonder zonde of enig kwaad (Heb.1:12-13). Alles wat Hij doet of denkt is juist en goed.

Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel, want er staat geschreven: Wees heilig, want Ik ben heilig. (1Pet.1:15-16)

God is heilig en wij moeten dat ook zijn. Dat is dan ook het doel van 'de Geest van heiliging' (Rom.1:4). Het nieuwe leven dat de Heilige Geest bewerkt in jou is een heilig leven. Een leven waarbij de focus op God is gericht en een verlangen heerst om Hem te weerspiegelen in alle dingen. Deze heiliging is zowel een werk van God als van jezelf (Fil.2:12-13).

In de negatieve zin is heiliging het doden van 'de daden van het lichaam'. Anders gezegd moeten de verlangens van de oude 'ik', die niet op God waren gericht, worden weggeduwd en verbannen.

Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de Geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven. (Rom.8:13)

In de positieve zin is heiliging het veranderen naar het Beeld van Jezus Christus. Het meer en meer op Jezus gaan lijken.

Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de Geest van de Heere bewerkt wordt. (2Kor.3:18)

Hoe Gods Geest zowel de negatieve als positieve zin van heiliging beïnvloed is niet helemaal duidelijk. Het blijft een bepaald mysterie. Maar de Bijbel geeft wel aan dat terwijl jij streeft naar heiliging, Gods Geest in deze heiliging aan het werk is. Ook hierin wandel je dan door geloof dat dit werkelijk waar is. En tijdens deze wandeling wordt duidelijk dat wat God aangeeft in Zijn Woord ook werkelijk waar is.

Hoe wandelen door de Geest?

Wandelen door de Geest of onder de leiding van de Heilige Geest klinkt nogal mysterieus. En in zekere zin is dat ook zo. Wij weten niet precies hoe en waar Gods Geest precies aan de slag gaat. Maar anderzijds is het ook heel eenvoudig en geeft de Bijbel weer wat je hierover moet weten (cf. 2Tim.3:16-17). Hieronder enkele principes die je helpen om te wandelen door de Geest.

1. Belijdt Jezus als Heer

Ook kan niemand zeggen: Jezus is Heere, dan door de Heilige Geest. (1Kor.12:3)

Hieraan leert u de Geest van God kennen: elke geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God. (1Joh.4:2)

Gods Geest wilt naar Jezus Christus wijzen. Zijn verlangen gaat ernaar uit om Jezus Christus verheerlijkt te zien worden hier op aarde. Wanneer je dan met je hart kunt zeggen dat Jezus jouw Heer is, wandel je door de Geest.

2. Geloof het Evangelie

In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte (Ef.1:13)

Dit alleen wil ik van u vernemen: Hebt u de Geest ontvangen uit de werken van de wet, of uit de prediking van het geloof? (Gal.3:2)

Want wij verwachten door de Geest, uit het geloof, de hoop van de gerechtigheid. (Gal.5:5)

‘Gunsten moeten verdiend worden’, dat is alleszins een gedachte die diep in ons zit. Dat maakt het Evangelie, waarbij God iemand rechtvaardig verklaart door geloof en niet door het doen van (goede) werken zo moeilijk te geloven. Toch hebben we de Heilige Geest ontvangen door geloof. Dit mogen we nooit uit het oog verliezen, want zo makkelijk rijst in onze wandel met de Heere terug de gedachte dat we Zijn gunst moeten verdienen. Als we dit doen, wandelen we niet meer door de Geest, maar naar het vlees of de wet.

3. Leef als een kind van God

Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen:

*Abba, Vader! De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn.
(Rom.8:14-16)*

Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de Geest van Zijn Zoon uitgezonden in uw harten, Die roept: Abba, Vader! Dus nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon; en als u een zoon bent, dan bent u ook erfgenaam van God door Christus. (Gal.4:6-7)

God had alle recht om degene die Hij verlostte te 'benoemen' tot slaaf. Tot mensen die een tweede kans kregen en voortaan een leven naar de eis van Zijn wet moesten volbrengen. Maar dat deed Hij niet. Hij neemt degene die vertrouwen op Jezus als Heer en Verlosser aan als kinderen. Net zo vrij en zeker als een kind mag wandelen, mag jij nu ook wandelen met God.

4. Wees vrij

De Heere nu is de Geest; en waar de Geest van de Heere is, daar is vrijheid. (2Kor.3:17)

Als u echter door de Geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. (Gal.5:18)

De Geest en de wet staan tegenover elkaar als het gaat om manier van aanpak. De wet eist als een leermeester gehoorzaamheid terwijl de Geest wijst naar geloof in Christus tot gehoorzaamheid.

Zo is dan de wet onze leermeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden. Maar nu het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder een leermeester. Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. (Gal.3:24-27)

Wandelen door de Geest is je kleden met de rechtvaardigheid van Jezus en hierin vrij wandelen. Geen lijstje op zak met dingen waaraan je nog moet voldoen.

5. Voed je oude 'ik' niet meer

Als u echter door de Geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven. (Rom.8:13)

*Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen.
(Gal.5:16)*

Geliefden, ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen u te onthouden van de vleselijke begeerten, die strijd voeren tegen de ziel. (1Pet.2:11)

Eén van de grootste verzetsstrijders tegen de Geest is onze oude 'ik'. Onze 'vleselijke begeerten' die zich verzetten tegen alles wat hem of haar niet uitkomt. Het is die 'ik'

die ooit troonde in je hart maar nu plaats heeft moeten ruimen voor Jezus. Wanneer we onze vrijheid misbruiken om te kunnen zondigen, brengen we onszelf in een groot gevaar. Dan bedroeven we Gods Geest in ons (Ef.4:30) en blussen Zijn vuur uit (1Thes.5:19). Richt je daarom op 'alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid – en beproef wat de Heere welbehaaglijk is (Ef.5:9-10).

6. Houd een rein geweten

Ik spreek de waarheid in Christus, ik lieg niet en mijn geweten getuigt mee door de Heilige Geest. (Rom.9:1)

En behoud het geloof en een goed geweten. (1Tim.1:19)

Een prachtig instrument van Gods Geest om je te leiden hier op aarde is je geweten. Je geloof en dit geweten zijn dan ook met elkaar verbonden. Beide kunnen ze elkaar versterken, maar evenzeer afbreken. Zorg er daarom voor dat je steeds naar je geweten handelt en dit geweten ook verder uitlijnt met Gods Woord. Op die manier vormt het een instrument van de Geest om jou richting te geven.

Wandelen door de Geest is dus niet hetzelfde als meer je best doen om vriendelijk of liefdevol te zijn. Het is eigenlijk eenvoudigweg het Evangelie uitleven. Jezus als Heer in je hart aannemen en Zijn offer zien als een noodzaak voor jou om rein voor God te kunnen staan. Hierbij beseffen dat je, weliswaar onverdiend, een kind van God mag zijn dat vrij mag wandelen met de Vader. Daarbij geeft de Geest het verlangen om te luisteren naar die God, in alle situaties. En van daaruit komt dan ook de vrucht van de Geest die je karakter doet groeien naar het beeld van Jezus. De Geest wordt dan zichtbaar in je leven dat Jezus Christus weerspiegelt.

De Geest van Christus

De Heilige Geest wordt soms ook wel 'de Geest van Christus' genoemd (Rom.8:9; 1Pet.1:11). Dit bevestigt hoe één de drie-eenheid is. Maar het belicht ook een facet van het wandelen door de Geest dat belangrijk is.

Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. (Fil.2:3)

In de gemeente van Filippi was er onenigheid. Er was een groot gevaar was om 'de werken van het vlees' naar voren te laten komen in plaats van geleid te worden door de Geest (cf.Gal.5:19-21). Paulus merkt dit op en wijst hun naar 'de gezindheid van Christus Jezus':

Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, Die, terwijl Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te

worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood. (Fil.2:5-8)

Een ander woord voor gezindheid is houding of denkwijze. Jezus, die God is en Koning, nam hier op aarde de houding aan van een slaaf. Zijn positie als God zette Hij aan de kant en Hij koos voor een wandel in nederigheid, de houding van een slaaf. Diezelfde nederigheid droeg Hij ook op aan Zijn discipelen:

En wie van u de eerste zal willen worden, die moet dienaar van allen zijn. Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven als losprijs voor velen. (Mark.10:44-45)

En Hij leefde dit ook voor. Tijdens hun laatste maaltijd waste Jezus de voeten van Zijn discipelen. Dit was een vieze en vernederende klus die eerder voor de minste slaaf was weggelegd. Nadat alle voeten door Hem gewassen waren zei Hij:

Ziet u in wat Ik aan u gedaan heb? U noemt Mij Meester en Heere, en u zegt het terecht, want Ik ben het. Als Ik dan, de Heere en de Meester, uw voeten gewassen heb, moet ook u elkaars voeten wassen. Want Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook u zult doen zoals Ik voor u heb gedaan. (Joh.13:12-15)

Wanneer we niet staan op onze positie of rechten, maar in nederigheid voortdurend op zoek gaan naar hoe wij anderen tegemoet kunnen komen en dienen, wandelen we naar de Geest van Christus.

Geest of vlees?

De Geest kan je niet zien. Evenmin kunnen anderen niet zien wat er zich in jouw geest afspeelt en wat je leidt. Toch kunnen jij en anderen zien of je door de Geest of naar het vlees wandelt. Het vraagt enkel om wat geduld. Wanneer je naar het vlees wandelt, zal dat in je doen en laten vrucht dragen. Het wordt duidelijk voor jezelf en de anderen rondom je. Maar dat is evenzeer het geval als je naar de Geest wandelt. Paulus somt een aantal van deze verschillen op en plaatst ze tegenover elkaar in Gal.5:19-22:

WERKEN VAN HET VLEES	
Overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid	Seksuele zonden en onzedig gedrag.
Afgoderij, toverij	God niet willen aanbidden, noch vertrouwen.
Vijandschappen, ruzie, afgunst, woede-uitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpacten, en dergelijke	Allerlei zonden en houdingen die de omgang met elkaar verstoren of ertoe aanzetten.

VRUCHT VAN DE GEEST	
Liefde	Een leven dat door geloof in het Evangelie Gods karakter weerspiegelt.
Blijdschap	
Vrede	
Geduld	
Vriendelijkheid	
Goedheid	
Trouw (Geloof)	
Zachtmoedigheid	
Zelfbeheersing	



GROEPSVRAGEN

1. Wie is de Heilige Geest?
2. Wat doet de Heilige Geest in de harten van mensen?
3. Op welke wijze was het noodzakelijk voor Jezus om terug te gaan naar Zijn Vader?
4. Waarom is het belangrijk om door de Geest geleid te worden?
5. Kan je situaties herinneren waarin je naar het vlees hebt gewandeld?
6. Hoe komt het dat een Christen niet altijd naar de Geest wandelt?
7. Wat is een heilig leven en is dat wel mogelijk?
8. Waarin verschilt de werkwijze van de wet met die van de Geest?
9. Waarom is er een strijd in het hart van iedere gelovige?
10. Hoe kan jij ervoor waken dat je door de Geest wandelt?
11. Hoe komt de vrucht van de Geest tot stand in je doen en laten?
12. Wat is het verschil tussen beter je best doen en wandelen door de geest?
13. Hoe belangrijk vind jij nederigheid en waarom?
14. Wat heeft je geweten te maken met je geloof?



MEMORIEVERS

Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. (Gal.5:16)



GEBED

- ✓ Dank God om Zijn onverdiende genade naar jou.

- ✓ Noem Hem 'Abba' of papa omdat je een kind van Hem mag zijn.
- ✓ Belijd gebieden en situaties in je leven waarin je makkelijk geneigd bent naar je vlees te handelen.
- ✓ Vraag om de kracht en leiding van Gods Geest.