

CACHE 6

DE WEG VAN DE HEERE

KERN VAN DE CACHE

De jongeren zullen leren dat Jezus de enige weg is tot God en het eeuwige leven.

DOELSTELLINGEN VAN DE CACHE

De jongeren zullen in staat zijn om:

- ✓ De weg van de Heere te omschrijven.
- ✓ Uit te leggen op welke wijze Jezus zelf de weg van de Heere is.
- ✓ Aan te geven hoe je op de weg van de Heere wandelt.
- ✓ Op te sommen hoe Jezus' weg verschilt van alle andere zozegde wegen naar God.

SLEUTELVERS

Johannes 14:6

Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.

TOEPASSING

- ✓ Ga na wie Jezus voor jou is.
- ✓ Onderzoek of je met een nederig of trots hart wandelt.
- ✓ Zoek de weg van de Heere.
- ✓ Bekeer je dagelijks tot God.
- ✓ Wandel in geloof op de weg van de Heere.





AANKNOPINGSPUNT

Alle wegen leiden naar Rome

Alle wegen leiden naar Rome – het is een aloude spreuk dat verwijst naar het gigantische wegennetwerk dat de Romeinen in Europa, Afrika en Azië aanlegden om alle uithoeken van het Romeinse Rijk bereikbaar te maken. Als ergens in het Rijk een opstand uitbrak kon dit gebied dan door het Romeinse leger makkelijk en snel bereikt worden. De schattingen over de lengte van het Romeinse wegennet lopen uiteen tussen 80.000km en 120.000km. Met Rome als centrum van het rijk leidden er dus letterlijk vele wegen naar Rome en terug.



Voor het project *Roads to Rome*¹ bracht Benedikt Gross met een team meer dan 400.000 verschillende manieren in kaart waarop je naar de Italiaanse hoofdstad kunt reizen. Hoe dikker de lijn op de kaart, hoe drukker de weg zou worden bereden. En wat blijkt: nagenoeg alle wegen in Europa leiden nog steeds naar Rome.

Maar geldt dit ook voor de weg naar de hemel? Vele mensen denken dat het niet echt uitmaakt wat je precies doet of gelooft, als je er maar het goede mee voor ogen hebt. Jezus zei nochtans iets anders. Hij zei: 'Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij (Joh.14:6).

Mensen van de Weg

Volgelingen van Jezus werden niet vanaan het begin 'christenen' genoemd. In Handelingen 11:26 lezen we dat dit pas na een tijd gebeurde. Daarvoor werden deze volgelingen 'mensen van de weg' genoemd. Jezus had vaak gesproken over de weg tot God, de weg tot de Vader, de weg tot het koninkrijk en de weg naar het eeuwig leven. Maar Jezus noemde Zichzelf ook de Weg (Joh.14:6). Wat zou Hij hiermee hebben bedoeld?



UITLEG

De weg van de Heere

- o Gerechtigheid en recht doen

De weg van de Heer is een uitdrukking die we zowel in het Oude Testament als het Nieuwe Testament tegenkomen. Het omschrijft een pad dat we als mensen moeten bewandelen.

- Een weg waarin gerechtigheid en recht de norm zijn (Gen.18:19).

- Het is een weg die gericht is op de Heere (2Kon.21:22) en wijsheid brengt (Spr.23:19).
 - Ze wordt ook wel de rechte weg genoemd (Ez.18:25, 29; 33:17, 20) want ze weerspiegelt het karakter van God zelf (Jer.5:4-5).
 - Ze geeft kracht aan degene die haar oprecht bewandelen (Spr.10:29a) en leidt ze tot verlossing en eeuwig leven (Luk.3:4-6).
 - Maar voor hen die ze niet bewandelen is ze de ondergang (Spr.10:29b; Nah.1:3).
- o Bekering van zonde

Een koning was gewoon een heraut of voorloper te sturen om zijn bezoek aan een deel van zijn koninkrijk voor te bereiden. Die voorloper had dan als taak obstakels van de weg verwijderen en de mensen te vertellen dat ze zich moesten voorbereiden op zijn komst. Johannes de Doper kreeg van God de opdracht om de komst van de Messias aan te kondigen. Dit kan gezien worden in een citaat van Jesaja 40:3-5 in Lukas 3:4-6:

En hij kwam in heel de omgeving van de Jordaan en predikte een doop van bekering tot vergeving van zonden, zoals geschreven staat in het boek van de woorden van de profeet Jesaja: De stem van iemand die roept in de woestijn: Maak de weg van de Heere gereed, maak Zijn paden recht. Elk dal zal gevuld worden en elke berg en heuvel zal geslecht worden; de kromme wegen zullen recht worden en de oneffen tot effen wegen; en alle vlees zal de zaligheid zien die van God komt.

Hij werd gestuurd om de harten van de mensen voor te bereiden. Omdat deze harten niet gericht waren op God (Rom.3:23), riep hij de mensen op zich te bekeren tot vergeving van zonden.

Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. (Matt.3:2)

Bekeren betekent meer dan zomaar je gedachten veranderen of je slecht voelen omwille van een bepaalde daad. Hoewel het ook berouw inhoudt, betekent bekeren het radicaal omkeren. Het afwenden van zonden en keren naar de Rechtvaardige en het rechtvaardige. Dus je richten op God en het goede willen doen.

De weg van de Heere gaat dus vooraf aan een bekering en leidt tot vergeving.

- o Geloof in Jezus Christus

Apollos was een Joodse geleerde die erg thuis was in de Schriften, het Oude Testament. Ook hij had via Johannes gehoord over de weg van de Heere en sprak er vurig over. Maar 'hij wist alleen van de doop van Johannes' en begreep daarom niet alles van deze weg

(Hand.18:25). De weg van de Heere houdt namelijk meer in dan enkel berouw hebben van zonden en je ervan bekeren. Daarom nam een gelovig echtpaar, Aquila en Priscilla, hem apart en 'legden hem de weg van God nauwkeuriger uit' (Hand.18:26).

Toen een tijd later Paulus in Efeze kwam, waar Apollos had gepredikt, vulde hij de weg van de Heere die Apollos had gepredikt verder aan. Nadat de hij had gehoord dat ze enkel hadden gehoord over 'de doop van Johannes' zei hij:

Johannes doopte wel een doop van bekering, maar hij zei ook tegen het volk dat zij moesten geloven in Hem Die na hem kwam, dat is in Christus Jezus. (Hand.19:4)

In zijn brief aan de gemeente te Rome schreef Paulus hierover:

Maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de Wet en de Profeten is getuigd: namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. (Rom.3:21-22)

De gerechtigheid van God is een andere omschrijving voor de weg van de Heere (cf.Jer.5:4-5). Deze gerechtigheid en weg was ondertussen bekend gemaakt: door geloof in Jezus Christus wandel je op de weg van de Heere.

Jezus is de weg

De weg van de Heere geeft weer hoe we als mensen horen te wandelen en leidt ons tot God. In het Oude Testament wordt sterk benadrukt hoe noodzakelijk het is om deze weg te gaan en wat de gevolgen zijn wanneer er van deze weg wordt afgeweken. De weg vertegenwoordigt dan ook Gods rechtvaardigheid. Johannes de Doper maakte duidelijk dat niemand deze weg bewandelt en riep daarom op tot bekering. Dit was geen vrijblijvend advies want 'het koninkrijk van God' was nabij gekomen (Mark.1:15). Nadat Johannes was gevangen genomen ging Jezus verder en predikte het Evangelie. Hij zei:

De tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabijgekomen; bekeer u en geloof het Evangelie. (Mark.1:15)

De weg van de Heere was in de Schriften bekend gemaakt en meermaals werden de mensen met de oproep tot bekering erop gewezen dat ze van deze weg waren afgeweken. Nu kwam Jezus om het goede nieuws, het Evangelie te verkondigen. Hierbij maakte Hij zichzelf bekend als de weg zelf:

Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. (Joh.14:6)

De weg van de Heere is recht en leidt tot de Rechtvaardige. Niemand kan met enig onrecht tot de Vader komen. Maar God maakte Zijn weg toegankelijk door Zijn Zoon deze weg te laten zijn:

Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening, door het geloof in Zijn bloed. (Rom.3:23-25)

Deze verzoening werd mogelijk gemaakt door onze zondes Schuld aan Jezus toe te rekenen:

Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem. (2Kor.5:21)

Hierdoor worden wij 'gerechtigheid van God' in Hem. Of anders gezegd, wandelen we door Jezus op de weg van de Heere.

Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. (Rom.5:1)

Wandel door de Geest

Voordat Jezus terugkeerde naar Zijn Vader in de hemel, zei Hij dat Hij de Vader zou vragen om een andere 'Trooster' te sturen, de Heilige Geest (Joh.14:16).

Hij blijft bij u en zal in u zijn. (Joh.14:17)

Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb. (Joh.14:26)

We worden dan ook opgeroepen om hier op aarde 'door de Geest' te wandelen en ons door Hem te laten leiden (Gal.5:16,18, 25). Deze Geest heeft het grote verlangen om Jezus Christus bekend te maken en Zijn karakter hier op aarde zichtbaar te maken (cf.Joh.16:13-14). Wandelen op de weg van de Heere kunnen we enkel dankzij de Geest die ons hart stuurt en bewerkt. Hij strijdt tegen onze neiging tot zonde (Gal.5:17). Hij richt onze blik naar de Heere en maakt ons vol 'liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing' (Gal5:22). Wandelen door de Geest is dan ook wandelen op de weg van de Heere.

PRAKTISCH

De hamvraag

Zelfs in de tijd dat Jezus hier op aarde liep, waren de meningen verdeeld over wie Hij nu eigenlijk was. Sommigen zagen Hem als een profeet terwijl anderen hem als een gewone timmermanszoon beschouwden. Er is dus altijd al een grote verwarring geweest rondom de persoon Jezus. Tijdens een gesprek met Zijn discipelen stelde Jezus hen daarom de hamvraag:

Maar u, wie zegt u dat Ik ben? (Luk.9:20)

Ook vandaag stelt Jezus die vraag aan ieder van ons. Het gaat Hem er niet zozeer om wat anderen allemaal over Hem zeggen of denken, maar wie is Hij voor jou?

Overdenk volgende uitspraken die Jezus over Zichzelf deed eens:

Ik ben het Brood des levens; wie tot Mij komt, zal beslist geen honger hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. (Joh.6:35)

Ik ben het levende brood, dat uit de hemel neergedaald is; als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. (Joh.6:51)

Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. (Joh.8:12)

Ik ben de Deur voor de schapen. (Joh.10:7)

Ik ben de Deur; als iemand door Mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. (Joh.10:9)

Ik ben de goede Herder; de goede herder geeft zijn leven voor de schapen. (Joh.10:11)

Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven, en ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. (Joh.11:25-26)

U noemt Mij Meester en Heere, en u zegt het terecht, want Ik ben het. (Joh.13:13)

Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. (Joh.14:6)

Ik ben de ware Wijnstok en Mijn Vader is de Wijngaardenier. (Joh.15:1)

En jij, wie zeg jij dat Jezus is?

De enige weg tot God

Niet enkel christenen spreken goed over Jezus. Voor de moslim is Hij een belangrijke profeet, de Jehovah's Getuige beschouwt hem als het grote voorbeeld, de hindoeïst kan Hem zien als een grote leraar en zelfs een atheïst kan Hem zien als een liefdevolle man met nobele bedoelingen. Toch is het Jezus zelf die Zich onderscheidde van alle religies en opvattingen over God of het goddelijke. Hij kwam om vrede te brengen, maar maakte hierbij ook duidelijk dat die vrede niet op verschillende manieren tot stand kon komen:

Denkt u dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde? Nee, zeg Ik u, maar eerder verdeeldheid. (Luk.12:51)

De vrede die Jezus kwam brengen staat niet los van God en kan niet buiten Hem om verkregen worden. Dat was Jezus' boodschap:

*Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.
(Joh.14:6)*

En dat was ook de boodschap van de Apostelen.

1. Petrus predikte:

En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden. (Hand.4:12)

2. Johannes vertelde:

Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. (1Joh. 5:12)

3. Paulus schreef:

Want er is één God. Er is ook één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. (1Tim.2:5)

Anders dan onze wegen

De weg van de Heere is de weg die leidt tot eeuwig leven en brengt vrede. Toch is er veel onenigheid en opschudding over deze weg. Zelfs al in de tijd van de Apostelen:

*Maar in die tijd ontstond er een niet geringe opschudding over de weg van de Heere.
(Hand.19:23)*

De weg van de Heere vraagt dan ook om overgave, een volledig vertrouwen op Jezus Christus. Trots zit diep ingebakken in onze natuur: zelf je toekomst bepalen, eigen verlangens en ideeën vorm geven, eigen gerechtigheid. In alle religies en vormen van spiritualiteit wordt aan deze trots niet geraakt. Op een of andere manier leren ze je om zelf je (eeuwige) toekomst te bepalen door ofwel meer goed te gaan doen ofwel het goede dat al in je zit te zoeken.

*Er is soms een weg die iemand recht schijnt, maar het einde ervan zijn wegen van de dood.
(Spr.14:12)*

Jezus leerde net het tegengestelde. Hij moedigde niet aan om zo goed mogelijk te doen om zo op een goed blaadje bij God te komen staan (cf.Gal.2:16). Hij voedde de trots in het mensenhart niet, maar ontblootte deze. Hij maakte duidelijk dat iedereen op zichzelf verloren is en dat Hij de enige weg tot God kon zijn. Vergelijk het met een drenkeling. Zolang deze zelf blijft spartelen en zijn best blijft doen om terug aan de oever te geraken, kan een redder niets doen. Het is pas wanneer de drenkeling beseft dat alles verloren is en zijn leven geeft in de handen van de redder, dat de redder met hem naar de oever kan zwemmen. Gelijkaardig kan enkel een nederig hart tot

God worden geleid door Jezus. Totaal anders dan wij zouden denken. Maar dat zei God al honderden jaren voor de komst van Jezus:

Zoek de HEERE terwijl Hij te vinden is, roep Hem aan terwijl Hij nabij is. Laat de goddeloze zijn weg verlaten, de man van ongerechtigheid zijn gedachten. Laat hij zich bekeren tot de HEERE, dan zal Hij Zich over hem ontfermen, tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig. Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEERE. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen en Mijn gedachten dan uw gedachten. (Jes.55:6-9)

Jaren na Jezus' dood en opstanding schreef Paulus het volgende:

Want ik ben door de wet voor de wet gestorven, opdat ik voor God zou leven. Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven. (Gal.2:19-20)

De weg van de Heere vraagt om een nederig hart dat zich tot God keert en zich in geloof volledig overgeeft aan Jezus Christus. Een totaal andere weg dan onze wegen.



GROEPSVRAGEN

1. Waar leidt eenieders leven naartoe?
2. Waarom werden de eerste volgelingen van Jezus 'mensen van de weg' genoemd?
3. Hoeveel goeds moet je doen om voor God goed bevonden te worden?
4. Wat is volgens jou de weg van de Heere?
5. Kan iemand hier op aarde echt wandelen zoals God het wil?
6. Zijn er in Gods ogen rechtvaardige mensen hier op aarde?
7. Hoe kan je in Gods ogen rechtvaardig leven?
8. Op welke wijze is Jezus de weg tot God?
9. Zou het echt kunnen zijn dat Jezus de enige weg is tot God? Waarom wel/niet?
10. Op welke wijze zijn Gods gedachten anders dan de onze?
11. Ken jij Jezus' weg en bewandel je hem?



MEMORIEVERS

Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij (Joh.14:6).



GEBED

- ✓ Dank God om Zijn wegen.

- ✓ Vraag God om een nederig hart en het geloof om op Jezus te vertrouwen.
- ✓ Bid om de kracht om in geloof Zijn weg te gaan.
- ✓ Uit je verlangen om Jezus beter te leren kennen.

¹ <https://benedikt-gross.de/projects/roads-to-rome>