

CACHE 5

LEDEN VAN ÉÉN LICHAAM

KERN VAN DE CACHE

De jongeren zullen leren dat gelovigen als één lichaam met verschillende leden functioneren.

DOELSTELLINGEN VAN DE CACHE

De jongeren zullen in staat zijn om:

- ✓ Het verband te zien tussen het functioneren van een fysiek lichaam en de gemeente.
- ✓ Uit te leggen wat eenheid van Geest betekent.
- ✓ Op te sommen op welke manier gelovigen onderling verschillen.
- ✓ Te verwoorden waarom gelovigen afhankelijk zijn van elkaar.
- ✓ Enkele gevaren en uitdagingen te benoemen bij het optrekken met elkaar.

SLEUTELVERS

1Korinthe 12:12

Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met Christus.

TOEPASSING

- ✓ Bedank Christus om de gemeente, Zijn lichaam hier op aarde.
- ✓ Erken Jezus als hoofd van Zijn lichaam.
- ✓ Trek op met andere gelovigen.
- ✓ Waardeer de verschillen in een ander omdat ze jou aanvullen.
- ✓ Zoek naar jouw plaats in de gemeente.





AANKNOPINGSPUNT

City on the Hill

Het lied 'City On The Hill' van de bekende band Casting Crowns gaat over een prachtige stad die bovenop een berg lag. Iedereen in het dal kon van ver de stad zien schitteren. Maar in de stad ontstond er wrevel. De bewoners kregen moeite om met elkaar om te gaan omdat iedereen zo verschillend was. Je had ouderen, jongeren, schrijvers, dansers, strijders, rijkelingen en armen. In de plaats van elkaar te zien als een verrijking, zagen ze enkel de hindernissen. Het duurde dan ook niet lang of elk ging zijn eigen weg. Het lied beschrijft de gevolgen voor de stad wanneer de verschillen van de inwoners boven de eenheid komt te staan. Wist je dat alle gelovigen hier op aarde één lichaam vormen? Wat zou er met dit lichaam gebeuren als de leden zich gaan gedragen zoals die stadsbewoners?

Stand-Up Comedian

Een goede stand-up comedian kan hele zalen aan het lachen brengen. Zijn naam op een affiche kan duizenden mensen bijeen brengen. Maar wat als... er geen technieker is die zorgt voor geluid en beeldopnames? Er geen zaaluitbater is die een podium ter beschikking stelt? Geen drukker om affiches te leveren? Geen omgeving om inspiratie op te doen? Geen publiek dat komt luisteren? Etc. Hoe goed zou deze comedian nog kunnen functioneren? Helemaal niet! Ook al staat hij alleen op een podium, toch is hij afhankelijk van anderen. Zo is het ook met gelovigen. Ze kunnen niet functioneren en tot hun doel komen zonder medegelovigen rondom hun.

Kankercellen

Het menselijk lichaam bestaat uit ontelbaar veel cellen die elk een bepaalde functie vervullen. Vetcellen zorgen voor de nodige reserves die het lichaam nodig heeft. Bloedcellen voorzien het lichaam van van de nodige bouwstoffen. Huidcellen bieden het lichaam de nodige bescherming. Spiercellen voorzien het lichaam van de nodige kracht. Etc. Elke cel leeft in functie van het lichaam. Maar soms gebeurt het dat cellen niet meer gaan functioneren in functie van het lichaam, maar op zichzelf gaan bestaan. Dit noemen we dan kankercellen. Het zijn cellen die het lichaam niet meer dienen en zichzelf nutteloos vermeederen. Sterker zelfs, als de kankercellen teveel verspreiden of zich gaan clusteren, vormen ze een gevaar voor het hele lichaam. Zo vormt iedere gelovige een cel in het lichaam van Jezus.



UITLEG

Een lichaam

Met Zijn project 'aarde' maakte God, die Geest is (Joh.4:24), een fysieke creatie. Een grote bol waarin Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid tastbaar en zichtbaar werd (Rom.1:20). Op deze

aarde plaatse Hij wezens met een fysiek lichaam. Een lichaam dat hun in staat stelt om hier op aarde te leven en te functioneren. Uit het stof van de aardbodem maakte God de mens (Gen.2:7), een wezen dat enerzijds helemaal één was met deze aarde. Maar anderzijds ook helemaal één met God, want Hij maakte hen naar Zijn beeld (Gen.1:26-27). Dit maakte de mens hier op aarde uniek. De mens kreeg dan ook de bijzondere opdracht om God hierop aarde te vertegenwoordigen door zorg te dragen voor de aarde en al wat er op leeft. Dit kon enkel omdat de mens werd toegerust met een lichaam. Het lichaam geeft de mens letterlijk 'handen en voeten' om het werk van de Heer te doen en zichtbaar te maken.

In zijn eerste brief aan de Korinthiërs, die nogal op zichzelf gericht waren, schreef Paulus:

Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden. (1Kor.12:27)

Hij herinnerde hun aan hun doel hier op aarde. Als gelovigen vormen we samen het lichaam van Christus hier op aarde. Wij maken Hem hier op aarde zichtbaar en geven gestalte aan Zijn verlangens. We vertegenwoordigen Hem en voeren Zijn wil uit.

Een lichaam met veel leden

Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met Christus. Ook wij allen immers zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt, hetzij dat wij Joden zijn, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen; en wij allen zijn van één Geest doordrenkt. Want ook het lichaam bestaat niet uit één lid, maar uit vele. (1Kor.12:12-14)

Jezus heeft Zich niet exclusief tot één persoon verbonden hier op aarde. Het is niet één iemand die Hem hier op aarde vertegenwoordigd en Zijn werk vorm geeft. Allesbehalve! Iedere gelovige, elke discipel van Hem maakt deel uit van Zijn lichaam. Zowel wereldwijd, als lokaal.

Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek; daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije; daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw; want allen bent u één in Christus Jezus. (Gal.3:28)

Het DNA van dit lichaam van Christus is Zijn Geest. Niet de etnische afkomst, niet het intellectueel niveau, niet de persoonlijkheden, niet de maatschappelijke status, zelfs niet het kerkgenootschap. Zijn Geest maakt iedere gelovige tot een lid van Jezus' lichaam. Hoewel elke gelovige een persoonlijke relatie heeft met Jezus, zijn alle gelovigen ook met elkaar verbonden in Jezus. Samen vormen ze het lichaam van Jezus hier op aarde.

Zo ook u, als u naar geestelijke gaven streeft, zoek er dan naar om overvloedig te zijn in gaven tot opbouw van de gemeente. (1Kor.14:12)

Hierdoor hoort iedere gelovige steeds dit algemeen belang – het welzijn van het lichaam van Jezus, de gemeente – voor ogen te houden en daaraan mee te bouwen.

Een lichaam met verschillende leden

Als de voet zou zeggen: Omdat ik geen hand ben, ben ik niet van het lichaam, is hij daarom dan niet van het lichaam? En als het oor zou zeggen: Omdat ik geen oog ben, ben ik niet van het lichaam, is het daarom dan niet van het lichaam? Als het hele lichaam oog was, waar zou het gehoor zijn? Als het hele lichaam gehoor was, waar zou de reuk zijn? Maar nu heeft God de leden, elk van hen afzonderlijk, in het lichaam een plaats gegeven zoals Hij gewild heeft. Als zij alle één lid waren, waar zou het lichaam zijn? Nu echter zijn er wel veel leden, maar is er slechts één lichaam. (1Kor.12:15-20)

Hoewel het één Geest is die het DNA vormt van het lichaam van Christus, zijn toch niet alle leden gelijk. Gods Geest plaatst de gelovige in het lichaam van Christus, maar niet allemaal op dezelfde plaats. Sommigen worden door de Geest toegerust om krachtig te kunnen prediken. Maar het is niet het verlangen van Gods Geest dat iedereen dit kan. Sommigen spreken bijvoorbeeld minder makkelijk, maar zijn door de Geest bijzonder zorgzaam gemaakt. Weer anderen zijn door de Geest bekwaamd om goed te besturen en te leiden. Terwijl weer anderen erg creatief en inspirerend zijn gemaakt. Sommigen heeft de Geest veel kennis gegeven, en anderen weer waardevolle wijsheid. Etc.

Aan ieder echter wordt de openbaring van de Geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander. (1Kor. 12:7)

Omdat het de Geest is die elke gelovige een plaats geeft in het lichaam, hoort iedere gelovige deze gekregen gaven en omstandigheden ook in te zetten hier op aarde. Anders spreek je van een niet functionerend orgaan in het lichaam. Anderzijds hoort ook iedere gelovige tevreden te zijn met de plaats die hij of zij krijgt in het lichaam. Wanneer gelovigen gaan functioneren op een plaats waarvoor ze niet toegerust werden door de Geest, spreek je van kanker in het lichaam. Dus zowel een niet actieve als een ontevreden gelovige verhindert het optimaal functioneren van het lichaam van Jezus hier op aarde, de gemeente.

Een lichaam met met afhankelijke leden

En het oog kan niet zeggen tegen de hand: Ik heb je niet nodig, of vervolgens het hoofd tegen de voeten: Ik heb jullie niet nodig. Ja, meer nog, de leden van het lichaam die de zwakste schijnen te zijn, zijn echter juist noodzakelijk. En aan de leden van het lichaam die wij als minder eervol beschouwen, verlenen wij groter eer en onze oneerbare leden krijgen een grotere eer. Onze eerbare leden echter hebben dat niet nodig. Maar God heeft het lichaam zo samengesteld, dat Hij aan het lid dat tekortkomt, groter eer gaf, opdat er geen verdeeldheid in het lichaam zou zijn, maar de leden voor elkaar gelijke zorg zouden dragen. En als één lid lijdt, lijden alle leden mee. Als één lid eer ontvangt, verblijden alle leden zich mee. (1Kor.12:21-26)

Het grote verschil tussen een lid van een organisatie en een lid van een lichaam is de onderlinge afhankelijkheid. Leden van een organisatie zijn niet of beperkt afhankelijk van elkaar. Maar in een lichaam zijn alle leden volledig afhankelijk van elkaar. Ieder lid heeft zijn plaats en functie. Als een lid het moeilijk heeft, ondervindt het hele lichaam dit. In zijn commentaar op 1Korinthe omschrijft Preben Vang het zo:

'Paulus spreekt over verbondenheid, en niet zomaar over een gemeenschappelijk doel of een gelijkaardige overtuiging. Lichaamsdelen hebben elk slechts leven in verbinding met de rest van het lichaam.' ¹

Alles wat de gelovige door de Geest gegeven wordt, is dus niet om er zelf beter van te worden, maar steeds voor het algemeen belang van Jezus' lichaam hier op aarde.

Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God. (1Pet.4:10)

Een lichaam met één hoofd

En Hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente. (Kol.1:18a)

Jezus is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Er is dan ook maar één iemand aan wie de leden van het lichaam uiteindelijk verantwoording moeten afleggen, Jezus Christus (1Kor.4:4).

Maar iedere gelovige maakt ook deel uit van het lichaam van Jezus hier op aarde en is aan Hem onderworpen. Hij is het hoofd van het lichaam en ieder lid hoort in gehoorzaamheid aan Hem te leven. Omdat Hij het hoofd is van het lichaam, bepaalt ook Hij hoe het moet functioneren. En Jezus wilt dat we samen in eenheid functioneren. Dat is Zijn diepe verlangen dat Hij in een gebed ook uitsprak:

En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven, opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt. (Joh. 17:20-21)



PRAKTISCH

Eenheid vs. uniformiteit

Zo roep ik, de gevangene in de Heere, u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent, waardig is, in alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen, en u te beijveren om de eenheid van de Geest te bewaren door de band van de vrede: één lichaam en één Geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping, één Heere, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, Die boven allen en door allen en in u allen is (Ef.4:1-6).

Wanneer we worden opgeroepen om de eenheid te bewaren, wordt hier niet bedoeld dat alle gelovigen alles hetzelfde moeten doen. Uniformiteit is ook een vorm van eenheid, maar niet de vorm die Paulus bedoelde. Het gaat er niet om dat we als gelovigen eenvormig moeten zijn, allemaal hetzelfde. In het beeld van een lichaam zou dat betekenen dat iedereen hetzelfde lid zou zijn, bv. allemaal een oog. Dan zou je niet meer spreken van een lichaam en dat werkt ook niet.

De eenheid die wel wordt bedoeld is de onverdeeldheid en samenhangigheid. Gelovigen horen zich te gedragen als een lid van Jezus' lichaam, waarvan Hij het hoofd is. Allen zijn verschillend, maar hebben hetzelfde doel: het in woord en daad weerspiegelen van de Heer en het verkondigen van Zijn Naam (cf. 1Joh.3:23). Hierin hebben ze elkaar nodig en horen ze elkaar te ondersteunen en te bemoedigen, zoals een lichaamsdeel dat ook in een lichaam doet.

Alleen, wandel het Evangelie van Christus waardig, opdat ik, of ik nu kom en u zie of dat ik afwezig ben, van uw zaken mag horen dat u vaststaat in één geest, en dat u samen eensgezind strijdt door het geloof in het Evangelie. (Fil.1:27)

Verwacht dus niet van anderen dat ze hetzelfde functioneren als jou. Wees dankbaar om de onderlinge verschillen en zie ze als een aanvulling. Het is 'door het geloof in het Evangelie' dat gelovigen vaststaan in één Geest en eensgezind kunnen strijden.

Waar Christus vrijheid geeft

Als leden die allemaal verschillend zijn toegerust, is er één principe dat erg belangrijk is om de onderlinge eenheid in de Geest te bewaren en in liefde met elkaar op te trekken: 'Waar Christus ons de vrijheid geeft, horen we elkaar ook vrij te laten.' Vaak zijn het net die gebieden waar God niets specifiek heeft gesproken in Zijn Woord, waar grote meningsverschillen over bestaan. De Duitse theoloog Peter Meiderlin verwoordde dit al in de 16^{de} eeuw erg treffend toen hij over een bepaald onderwerp verdeeldheid zag ontstaan onder de christenen:

'Als we de eenheid bewaren in noodzakelijke dingen, vrijheid in het niet-noodzakelijke en in beide liefde, zouden we ons in de beste positie bevinden.' ²

Als christenen horen we voortdurend voor ogen te houden wat ons samen bracht: geloof in Jezus Christus als verlosser en Heer. Tal van andere zaken die mettertijd in onze wandel op ons pad komen, mogen ons functioneren als het lichaam van Christus niet belemmeren. We zijn als christenen door de Heer geroepen in één lichaam, om samen met elkaar op te trekken en het werk dat Hij voor ogen heeft, vorm te geven.

Vershillend

We zijn één in Christus! Dat kan nooit teveel worden benadrukt. Maar soms is het ook goed om wat stil te staan bij onze verschillen. Veel onverdraagzaamheid en gebrek aan liefde is net te wijten aan een te beperkt zicht op deze onderlinge verschillen.

- o Verschillende gaven

Wanneer de Heer je toerust met een bepaalde gave, kan de neiging er zijn om te verwachten van anderen dat zij net als jou bepaalde dingen kunnen of doen. Maar dan vergeet je dat het God zelf is 'Die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals Hij wil' (1Kor.12:11).

Want ik zou wel willen dat alle mensen waren zoals ikzelf, maar ieder heeft zijn eigen genadegave van God, de één op deze wijze, de ander op die wijze. (1Kor.7:7)

Daarnaast wilt het niet zeggen dat wanneer je een bepaalde gave bezit, dat je volkomen bent toegerust. Je hebt als lid van een lichaam de anderen evenzeer nodig, want het is God die de leden, 'elk van hen afzonderlijk, in het lichaam een plaats gegeven zoals Hij gewild heeft' (1Kor.12:18).

Een principe dat belangrijk is bij het omgaan met verschillende gaven is onderlinge afhankelijkheid, het elkaar nodig hebben.

- o Verschillende persoonlijkheden

Naast verschillende gaven, bezitten we ook allemaal verschillende persoonlijkheden die ons kenmerken. De een is een heel gestructureerd persoon, de ander eerder iemand die orde ziet in chaos. Sommigen zijn erg extrovert, terwijl anderen weer eerder introvert zijn. Er zijn er die vooral graag mensen om zich heen hebben, en er zijn er die genieten van eenzame stilte. Er zijn denkers en er zijn doeners. Het is niet zo dat er slechts één persoonlijkheid juist is. Een persoonlijkheid is op zich neutraal. Wat een persoonlijkheid uiteindelijk wel goed of slecht maakt, is hoe ze zich uit naar anderen.

Verdraag elkaar en vergeef de een de ander. (Kol.3:13)

Een principe dat bij het omgaan met verschillende persoonlijkheden naar voren komt is verdraagzaamheid, het geduldig met elkaar omgaan.

- o Verschillende achtergronden

Ons verleden bepaalt niet wie we zijn, maar vormt ons wel. De verschillende ervaringen en toestanden die zich in een leven aaneenschakelen hebben een invloed op hoe we denken en functioneren. Dus ook hoe we omgaan met anderen en hoe we over komen op anderen. Sommige omstandigheden laten bepaalde sporen na waardoor iemand daar extra gevoelig voor kan zijn. Of soms kunnen bepaalde uitspraken of houdingen van iemand vreemd overkomen, maar wel heel logisch te verklaren zijn wanneer je de achtergrond van die persoon zou kennen.

En dit bid ik dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid. (Fil. 1:9)

Een principe waar aandacht moet worden gegeven bij het omgaan met mensen met verschillende achtergronden is fijngevoeligheid, het met de nodige voorzichtigheid elkaar benaderen.

- o Verschillende situaties

Los van iemands gaven en persoonlijkheid of achtergrond, bepaalt ook de levensfase veel over hoe iemand kan omgaan met anderen. Iemand met een huisgezin met de zorg voor kleine kinderen heeft tijdelijk andere mogelijkheden dan iemand waarvan de kinderen al volgroeid zijn. Of iemand die bepaalde studies probeert af te ronden, kan niet dezelfde beslissingen nemen als iemand die al afgestudeert is.

Voor alles is er een vastgestelde tijd, en er is een tijd voor elk voornemen onder de hemel. (Pred.3:1)

Een principe waar bij elke agenda rekening moet worden gehouden is dat voor alles een tijd is, het aanvaarden dat sommige tijdelijke verantwoordelijkheden of omstandigheden prioriteit hebben.

- o Verschillende fases van geloof

Net zoals we groeien van baby naar volwassenheid, groeien we ook geestelijk in onze wandel met de Heer. Toch vormen we één lichaam. In onze wandel met elkaar horen we ook hier rekening mee te houden. Een wandeling met tien volwassenen, krijgt anders vorm wanneer er een peuter en kleuter bij zijn. Hoewel er niets verkeerd is aan een peuter of kleuter. Ze bevinden zich enkel in een andere levensfase. Zo geldt dat ook in onze omgang met andere gelovigen. Jonge gelovigen of pasbekeerden hebben nog niet dezelfde kennis en ervaring als het oude in geloof doorwinterde echtpaar.

Ieder immers die van melk leeft, is onervaren in het woord van de gerechtigheid, want hij is een kind. (Heb.5:13)

Een principe dat niet over hoofd mag worden gezien bij het optrekken met verschillende geloofsgenoten is dat we ons in allemaal in verschillende geloofsfasen bevinden. Het allemaal groeiende zijn.



GROEPSVRAGEN

1. Wat maakt de mens zo speciaal in vergelijking met planten en dieren?
2. Waarom zou iemand die tot geloof komt niet onmiddellijk naar de hemel gaan?

3. Wat is het doel van iedere gelovige?
4. Waarom zou Paulus de gemeente vergelijken met een lichaam?
5. Is een kerk of gemeente voor jou een 'nice to have' of een 'must have' ?
6. Hoe belangrijk is het voor jou om met andere gelovigen op te trekken?
7. Hoe belangrijk is het voor de omgeving rondom jou dat jij met andere gelovigen optrekt?
8. Lijken de gelovigen in de gemeente op elkaar? Waarin verschillen ze?
9. Ervaar jij in de kerk of gemeente een eenheid van Geest?
10. Hoe kan jij bijdragen in het zichtbaar maken van de eenheid die gelovigen hebben?
11. Waarom moeten we onder gelovigen ook verdraagzaam zijn?
12. Som eens enkele gaven en talenten op die jij niet hebt, maar anderen wel.
13. Wat zou een gave van jou kunnen zijn? Vinden anderen dit ook?
14. Hoe belangrijk is het dat iedereen zich inzet in de gemeente?
15. Hoe belangrijk is het dat iedereen een bepaalde vrijheid heeft in hoe en waar hij of zij zich inzet?



MEMORIEVERS

Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met Christus. (1Kor. 12:12)



GEBED

- ✓ Dank de Heer voor Zijn lichaam, die gemeente, hier op aarde.
- ✓ Bid om het inzicht te krijgen om anderen als een verrijking te zien.
- ✓ Vraag God hoe jij anderen tot bemoediging kunt zijn in Zijn werk hier op aarde.

¹ Preben Vang, 1Corinthians (Teach The Text Commentary Series), (Michigan, BakerBooks, 2014), p.172

² https://de.wikipedia.org/wiki/Rupertus_Meldenius