

## CACHE 4

# DE WET

### KERN VAN DE CACHE

De jongeren zullen leren dat de liefde de vervulling is van de wet.

### DOELSTELLINGEN VAN DE CACHE

De jongeren zullen in staat zijn om:

- ✓ Uit te leggen wat er wordt bedoeld met de wet.
- ✓ Te omschrijven wat het betekent om onder de wet te leven.
- ✓ Aan te geven wat het doel was van de wet.
- ✓ Het contrast tussen het oude en nieuwe verbond weer te geven.
- ✓ Het verschil tussen de wet van Mozes en de wet van Christus te verklaren.

### SLEUTELVERS

1Johannes 3:23

En dit is Zijn gebod: dat wij geloven in de Naam van Zijn Zoon, Jezus Christus, en dat wij elkaar liefhebben, zoals Hij ons een gebod gegeven heeft.

### TOEPASSING

- ✓ Bedank God om Zijn vergeving en genade door het nieuwe verbond.
- ✓ Geloof in Jezus en zoek naar manieren waarop je anderen kan liefhebben.
- ✓ Probeer niet op een beter blaadje te komen bij God door je goed te gedragen.
- ✓ Wees zelf niet als een leermeester naar anderen.
- ✓ Laat in alles de liefde je drijfveer zijn.





## AANKNOPINGSPUNT

### Simon zegt...

Als kind speelde je met je vrienden misschien wel eens het spel 'Simon zegt' waarbij er iemand werd aangeduid die opdrachten gaf. Die opdrachten mochten dan enkel worden uitgevoerd als er 'Simon zegt' aan vooraf ging. Wanneer je een opdracht niet deed die vooraf ging aan 'Simon zegt' of iets uitvoerde dat niet vooraf ging aan 'Simon zegt', dan viel je af.

Gelijkaardig heeft God ons bekend gemaakt wat Hij van ons vraagt en verwacht Hij dat we hieraan gehoorzaam zijn. Maar wat houdt dat eigenlijk in?

### Zwart of wit

Stel je eens voor dat er een grote doos met zwarte en witte knikkers op de grond valt. Jij krijgt de opdracht om deze knikkers op te rapen en per kleur te sorteren. Zou je soms kunnen twijfelen of een bepaalde knikker bij de witte of bij de zwarte knikkers hoort? Natuurlijk niet! Het verschil tussen zwart en wit is zo groot dat er geen twijfel over bestaat. Voor de wet is het verschil tussen juist en fout even groot. Ofwel wordt de wet perfect gehoorzaamd en is het juist. Is de wet op een of andere manier niet helemaal uitgevoerd, dan is het fout. Voor de wet bestaat er geen 'bijna goed'. Omdat de wet enkel juist en fout kent, kan ze je ook niet aanmoedigen om het beter te doen, ze kan enkel oordelen. Toch is de wet goed, en van bijzondere waarde.

### Mevrouw Rottenmeier

In de meermaals verfilmde roman 'Heidi' van Johanna Spyri maken we kennis met mevrouw Rottenmeier. Ze is de strenge gouvernante van Clara, haar speelkameraadje. Hoezeer Heidi ook haar best doet om aan de eisen van deze medogenloze dame te voldoen, toch faalt ze keer op keer. Het duurt dan ook niet lang voordat de eerst zo vrijmoedige en levenslustige Heidi, verandert in een teruggetrokken en ongelukkig meisje. Vandaag leren we een andere leermeester kennen die evenzeer genadeloos eist en enkel genoeg kan nemen met perfectie.



## UITLEG

### De wet

Als we spreken over 'de wet' bedoelen we meestal de regels die door een overheid worden bepaald en waaraan iedereen zich moet houden. In de Bijbel wordt er met 'de wet' doorgaans datgene bedoeld wat God aan de mensen heeft geboden om te doen. Andere woorden voor de wet zijn 'voorschriften', 'geboden', 'verordeningen', 'bepalingen' en 'getuigenissen' (Gen.26:5, Lev.26:46, Jer.44:23). De grote nadruk ligt hierbij op de geboden en regels die aan Mozes werden geven op de berg Sinai. Daarom wordt de wet ook wel 'de wet van Mozes' genoemd (Joz.8:31-32, 1Kon.2:3; Luk.2:22, Hand.15:5). Omdat de wet van God komt,

is deze op zichzelf heilig en goed (Rom.7:12; 1Tim.1:8). In Psalm 19 lezen we hoe David vol lof spreekt over de wet:

*De wet van de HEERE is volmaakt, zij bekeert de ziel; de getuigenis van de HEERE is betrouwbaar, zij geeft de eenvoudige wijsheid. De bevelen van de HEERE zijn recht, zij verblijden het hart; het gebod van de HEERE is zuiver, het verlicht de ogen. Psalm 19:8-9*

In Psalm 119 zien we hoezeer de gelovige ernaar verlangt om de wet van de Heer te volgen:

*'k Heb de weg van de waarheid gekozen, Uw bepalingen heb ik mij voor ogen gesteld. Ik kleef vast aan Uw getuigenissen; HEERE, beschaam mij niet. Ik zal de weg van Uw geboden lopen, wanneer U mijn hart verruimd hebt. Psalms 119:30-32*

Zo verlangt ieder kind van de Heer ernaar om gehoorzaam te zijn aan Gods geboden en Zijn wet te volgen.

## Onder de wet

De uitdrukking 'onder de wet zijn' komt het meeste voor in de brief aan de Galaten. In de gemeenten van Galatië was een verwrongen evangelie binnengeslopen (Gal.1:6-9). Een verlossing door geloof in Jezus én gehoorzaamheid aan de wet (van Mozes).

*Zeg mij, u die onder de wet wilt zijn, luistert u niet naar de wet? (Gal.4:21)*

Het onder de wet zijn wijst terug naar de tijd van het verbond dat God via Mozes sloot met het volk Israël. Een verbond waarin de wet centraal stond en volmaakte gehoorzaamheid eiste (Ex.19:5; Deut.13:18; 15:5). Wie deze wet niet gehoorzaamde, of slechts een deel ervan, was vervloekt (Deut.27:26; Gal.3:10). Dat wordt ook door Jakobus sterk benadrukt:

*Want wie de gehele wet houdt, maar op één punt struikelt, is schuldig geworden aan alle geboden. (Jak.2:10)*

Hoewel de Galaten Jezus hadden aangenomen als hun Verlosser, grepen ze toch terug naar dat verbond en plaatsten zichzelf zo terug onder de wet. Ze legden zichzelf en anderen weer de wet van Mozes op om rechtvaardig te staan voor God. Je zou denken dat goed je best doen en de wet gehoorzamen nooit kwaad kan, maar Paulus zag duidelijk een onrustwekkend gevaar. Jezelf onder de wet plaatsen betekende ook dat je jezelf weer slaaf maakte van de zonde. Toen Israël onder de wet leefde, domineerde zonde hun beleving (cf.Gal.3:22). De wet is namelijk een onbarmhartige leermeester die enkel juist en fout kent. De bijbelgeleerde Thomas Schreiner zegt hierover het volgende:

*'De wet functioneerde als een pedagoog tot de komst van Christus (Gal.3:24). De gelovigen waren dus 'onder de wet' tot geloof in Christus een werkelijkheid werd. Nu dat er geloof in Christus is, zijn gelovigen niet langer onder de pedagoog (Gal.3:25). Merk hierbij op dat onder de pedagoog zijn hetzelfde betekent als onder de wet zijn.'* <sup>1</sup>

Een leven onder de wet kenmerkt zich dan ook met een groeiend besef van zonde. Een groot gevaar hierbij is schijnheiligheid, zoals bij de schriftgeleerden en Farizeeën. Zij wisten van zichzelf dat ze de wet niet volmaakt naleefden, maar lieten uitschijnen naar de mensen rondom hun dat hun gehoorzaamheid volmaakt was.

*Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u bent als de witgepleisterde graven, die vanbuiten wel mooi lijken, maar vanbinnen zijn ze vol doodsbeenderen en allerlei onreinheid. Zo lijkt u ook wel vanbuiten rechtvaardig voor de mensen, maar vanbinnen bent u vol huichelarij en wetteloosheid. (Mat.23:27-28)*

## Doel van de wet

Hoe streng de wet als pedagoog ook was, toch was ze goed en volmaakt voor het doel waarvoor God haar in leven riep: het kenbaar maken van zonde. Dat was de reden waarom God de wet gaf aan Israël. De wet zorgde ervoor dat de overtredingen zichtbaar werden.

*Want totdat de wet er kwam, was er wel zonde in de wereld. Zonde wordt echter niet toegerekend als er geen wet is. (Rom.5:13)*

*Door de wet is immers kennis van zonde. (Rom.3:20)*

*De wet brengt immers toorn teweeg, want waar geen wet is, is ook geen overtreding. (Rom.4:15)*

*De wet echter kwam er nog bij opdat de overtreding zou toenemen. (Rom.5:20a)*

Je zou kunnen denken dat de wet niet goed was, als ze toch enkel maar zonde deed toenemen. Maar dat blijkt helemaal niet waar te zijn:

*Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Volstrekt niet! Ja, ik zou de zonde niet hebben leren kennen dan door de wet. Ik zou immers ook niet geweten hebben dat begeerte zonde was, als de wet niet zei: U zult niet begeren. Maar de zonde heeft door het gebod een aanleiding gevonden en in mij allerlei begeerte teweeggebracht, want zonder de wet is de zonde dood. (Rom.7:7-8)*

Het is net dankzij de wet dat de zonde in ons naar voren komt. Zonder de wet blijft de zonde op rust, maar wanneer er een wet wordt opgelegd protesteert de zonde en komt ze in actie. Het is door de wet dat duidelijk werd dat alle mensen zondaren zijn (Rom.3:9-10).

We lazen net dat de wet 'erbij kwam', ze is er dus niet altijd geweest. Maar evenmin zal ze voor altijd blijven bestaan. De wet had een tijdelijke functie totdat Jezus kwam. De wet had als opdracht om een pedagoog te zijn die zonde zichtbaar maakt. Hiermee werd de noodzaak voor een Verlosser ook bekend. Ze deed trotse knieën en stijve nekken buigen zodat het verlangen naar genade zou toenemen.

*Waar toe dient dan de wet? Zij is eraan toegevoegd omwille van de overtredingen, totdat het Nageslacht zou gekomen zijn aan Wie het beloofd was. (Gal.3:19a)*

*Zo is dan de wet onze leermeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden. (Gal.3:24)*

*Want het einddoel van de wet is Christus, tot gerechtigheid voor ieder die gelooft. (Rom.10:4)*

De wet van Mozes met al haar regels en leringen had als doel om de zonde in de harten te triggeren zodat het volk Israël haar zondigheid zou inzien en verlangen naar de genade van God. Die genade maakte God mogelijk door Zijn Zoon Jezus Christus. Hij is het einddoel van de wet! Anders gezegd is het de bedoeling van de wet om je naar Jezus te leiden.

## **Jezus vervult de wet**

De wet was door God ingesteld als een strenge leermeester. Hiermee maakte God Zijn heiligheid en rechtvaardigheid duidelijk aan de mensen. Toen Jezus mens werd en onder Gods volk leefde, was ook Hij onder de wet. God stelde Zijn Zoon niet buiten de wet.

*Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. Want, voorwaar, ik zeg u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota of één tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles geschied is. (Mat.5:17-18)*

Jezus ging de harde weg van volmaakte gehoorzaamheid en vervulde deze ook tot in het kleinste detail. Zijn handel en wandel, woorden en gedachten, houding en uitdrukking, alles was volledig zoals de wet het voorschrijft.

*En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood. (Fil.2:8)*

Jezus heeft de wet en de volmaakte gehoorzaamheid die ze eiste vervuld. Niet enkel om Zijn rechtvaardigheid te bewijzen, maar ook om onze zonden te dragen. Hij nam de straf van onze overtredingen op zich.

*Hij, Die geen zonde gedaan heeft en in Wiens mond geen bedrog gevonden is; Die, toen Hij uitgescholden werd, niet terugschold, en toen Hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan Hem Die rechtvaardig oordeelt; Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen. Want u was als dwalende schapen; maar u bent nu bekeerd tot de Herder en Opziener van uw zielen. (1Petr.2:22-25)*

Hij leefde als een rechtvaardige en stierf als een zondaar zodat wij als zondaren mogen leven als rechtvaardigen.

Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden *gerechtigheid van God in Hem. (2Kor.5:21)*

De wet had dus een tijdelijke functie om enerzijds zonde aan het licht te brengen en anderzijds te leiden naar Jezus. De wet heeft alle mensen doen struikelen, want er is niemand rechtvaardig, ook niet één (Rom.3:10). Maar de wet heeft ook aangetoond dat Jezus rechtvaardig is. Dat Hij volmaakt is en in staat om onze Verlosser te zijn.

## Het oude en nieuwe verbond

Een verbond bestaat in de Bijbel uit verplichte afspraken die bevestigd worden met een eed en gepaard gaan met een symbolisch teken. Op het verbreken van het verbond staan zware straffen. Zo sloot God met Zijn volk Israël een verbond via Mozes waarbij Hij de wet gaf die door het volk nauwgezet moest gehoorzaamd worden (Ex.34:10-28). Het teken van dit verbond was de Sabbat (Ex.31:13). Hoe oprecht Israël aan het begin ook bevestigde dat ze dit verbond wilden nakomen en God gehoorzaam zouden zijn, toch gaf God vanaan het begin al aan dat hun hart hierbij een probleem zou vormen:

*Och, hadden zij maar zo'n hart, om Mij te vrezen en Mijn geboden alle dagen in acht te nemen, opdat het hun en hun kinderen voor eeuwig goed zou gaan! (Deut.5:29)*

Dit verbond was gedoemd om verbroken te worden. Maar de Heere was geduldig en genadig en liet al door de profeet Jeremia weten dat er een nieuw verbond zou komen. Een verbond dat anders zou zijn dan het vorige, een dat zich zou richten op het hart van het volk.

*Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten, niet zoals het verbond dat Ik met hun vaders gesloten heb op de dag dat Ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden – Mijn verbond, dat zij verbroken hebben, hoewel Ík hen getrouwd had, spreekt de HEERE. Voorzeker, dit is het verbond dat Ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn. (Jer.31:31-33)*

Dit zou een verbond worden waarbij gehoorzaamheid aan de wet niet meer van buitenaf zou opgelegd worden, maar vanuit het hart zou komen. Een verbond waarbij God gekend zou worden door vergeving en genade.

*Want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer denken. (Jer.31:34)*

De komst van Jezus luidde dit nieuwe verbond in.

*Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn, niet van de letter, maar van de Geest; want de letter doodt, maar de Geest maakt levend. (2Kor.3:6)*

Betekent dit dan dat het oude verbond met alle geboden en richtlijnen is afgeschaft, en dus niet meer van toepassing voor ons? In zekere zin wel.<sup>i</sup> In 2Korinthe 3:1-18 maakt Paulus een duidelijk contrast tussen het oude verbond met de wet van Mozes en het nieuwe verbond.

Oude verbond	Nieuwe verbond
Van de letter	Van de Geest
Geschreven op stenen tafelen	Geschreven in de harten
Bediening van verdoemenis	Bediening van de gerechtigheid
Beperkte heerlijkheid	Allesovertreffende heerlijkheid
Wordt tenietgedaan	Blijvend

Het nieuwe verbond is helemaal nieuw en anders. Het is geen vernieuwde versie van het oude verbond. Je zou kunnen zeggen dat het oude verbond verouderd is en dus 'niet meer van deze tijd'. Er is nu een nieuw verbond dat anders is en beter.

*Als Hij spreekt van een nieuw verbond, heeft Hij daarmee het eerste voor verouderd verklaard. En wat oud is verklaard en wat verouderd, staat op het punt te verdwijnen.  
(Hebr.8:13)*

In het nieuwe verbond treed je toe 'door het geloof in Christus' en krijg je 'de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof' (Fil.3:9). Het is ook het enige verbond waarin iedereen die ertoe behoort zeker mag zijn van verlossing van zonden en het eeuwige leven. Dat is omdat het gebaseerd is om Jezus Christus en niet op enige inspanning van ons.

## Wet van Christus

Is het nieuwe verbond dan wetteloos? Allesbehalve! Dat iedere gelovige God moet gehoorzamen is vanzelfsprekend. De wet die God geeft is niet vrijblijvend. Maar welke wet moeten wij gehoorzamen? Aan Adam gaf God het verbod om van de boom van de kennis van goed en kwaad te eten (Gen.2:17), die boom kennen wij niet meer. Tegen Noach zei God dat hij een ark van goferhout moest bouwen (Gen.6:9-22), maar dat verlangt Hij nu niet meer van ons. Abram kreeg van God de opdracht om te vertrekken naar een land dat Hij hem wijzen zou (Gen.12:1), die directe opdracht hebben wij niet. Mozes kreeg van God bij de berg Sinaï allerlei instructies, geboden en verboden (Lev.25-27), maar ook die waren specifiek bedoeld voor het volk Israël. Een volk met priesters uit de stam van Levi, de Levieten. Dit priesterschap is vreemd voor ons. Wij kennen nu een andere Hogepriester, Jezus Christus (Heb.5:6,10; 6:20). In Hebr.7:11-12

---

<sup>i</sup> Dit wilt niet zeggen dat er niets van de wet spreekt tot ons. Gods morele wet geldt voor eeuwig. Veel van Gods geboden in het oude verbond zien we dan ook terugkeren in het nieuwe verbond. Maar deze geboden spreken niet tot ons omdat ze bij de wet van Mozes horen, maar wel omdat ze het karakter van God weerspiegelen.

wordt aangegeven dat met de komst van Jezus, de Priester naar de ordening van Melchizedek<sup>ii</sup>, de wet moest veranderen:

*Als dan door het Levitische priesterschap de volmaaktheid bereikt had kunnen worden – want onder dit priesterschap had het volk de wet ontvangen – waarom was het dan nog nodig dat er een andere Priester naar de ordening van Melchizedek zou opstaan, Eén van Wie niet gezegd kan worden dat Hij naar de ordening van Aäron was? Als het priesterschap verandert, vindt er immers ook noodzakelijkerwijs een verandering van de wet plaats.*

Wat is dan Gods wet voor ons? Wat geldt nu wel als Gods gebod voor ons? In 1Kor.9:21 en Gal.6:2 wordt er gesproken over 'de wet van Christus'. Anders dan de wet van Mozes is de wet van Christus niet helemaal uitgeschreven. Je kan deze wet wel samenvatten in één woord: Liefde.

Van de twaalf discipelen was Johannes degene die misschien wel de meest nauwe band had met Jezus. Het is frappant dat hij ook wel 'de apostel van de liefde' wordt genoemd. Als Johannes zich iets herinnerde van Jezus, dan was dat Zijn liefde. Hij spreekt in een van zijn brieven over een nieuw gebod dat door de discipelen van Jezus al vanaan het begin gekend was (1Joh.2:7).

*En dit is Zijn gebod: dat wij geloven in de Naam van Zijn Zoon, Jezus Christus, en dat wij elkaar liefhebben, zoals Hij ons een gebod gegeven heeft. (1Joh.3:23)*

Het is de liefde van Jezus die ons doen en laten bepaalt. Dat is het kenmerk van iemand die Jezus kent. Zo iemand gaat in liefde wandelen en handelen zoals Jezus dat heeft voorgedaan.

*En hierdoor weten wij dat wij Hem kennen, namelijk als wij Zijn geboden in acht nemen. Wie zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet in acht neemt, is een leugenaar en in hem is de waarheid niet. Maar ieder die Zijn woord in acht neemt, in hem is werkelijk de liefde van God volmaakt geworden. Hierdoor weten wij dat wij in Hem zijn. Wie zegt in Hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen als Hij gewandeld heeft. (1Joh.2:3-6)*

De liefde is de vervulling van de wet. Anders gezegd zijn we gehoorzaam aan de wet van Christus als we elkaar liefhebben. In Romeinen 13:8-10 vinden we een praktische toepassing van deze liefde:

*Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben; want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld. Want dit: U zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis geven, u zult niet begeren, en welk ander gebod er ook is, wordt in dit woord samengevat, namelijk hierin: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet.*

---

<sup>ii</sup> Melchizedek was een priester van God in de tijd van Abraham. In Hebrëeën 7:1-10 kan je lezen waarom dit priesterschap hoger is dan het Levitische priesterschap.



Deze liefde die Jezus ons opdraagt is dus niet zomaar een sentimenteel gevoel dat verder geen geboden of richtlijnen kent. Christus' liefde 'verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid' (cf.1Kor.13:6). Ze zet zichzelf niet op de eerste plaats en zoekt steeds naar het beste voor de ander. Daarom is deze wet van Christus ook niet uit te schrijven omdat ze oneindig veel toepassingen heeft in talloze omstandigheden.

Het leven van Jezus zelf en het offer dat Hij bracht door aan het kruis te sterven, zijn het utlieme voorbeeld van de wet van Jezus. Ze laten in woord en daad zien wat liefde is en hoe ze vorm krijgt. In de plaats van een lijst aan geboden, verboden en instructies van buiten te moeten leren om telkens te onderzoeken wat de wet voorschrijft, heeft Jezus een heel eenvoudige wet in het hart van Zijn volgelingen geschreven: heb elkaar lief. Deze liefde is dus meer dan het volgen van geboden, maar het is ook niet minder. Liefde zoekt altijd wat goed en opbouwend is voor de anderen. Of anders gezegd zoekt de liefde van Christus altijd wat God het meest eert en verheerlijkt in het leven van een ander. Hiermee krijgt Jezus in ons vorm en worden we een levende brief van Hem.

*Het is immers openbaar geworden dat u een brief van Christus bent, door onze bediening opgesteld, geschreven niet met inkt, maar door de Geest van de levende God, niet op stenen tafelen, maar op tafelen van vlees, van de harten. (2Kor.3:3)*

## PRAKTISCH

### Geen cocktail

Het nieuwe verbond dat gekenmerkt wordt met vergeving van zonden door geloof in Jezus kan niet zomaar gemengd worden met het oude verbond waarin gehoorzaamheid aan de wet centraal stond. Het zou een vreemde cocktail vormen. Een gelijkenis die Jezus ooit gaf, legt het gevaar hiervan uit:

*Niemand zet een lap van een nieuw bovenkleed op een oud bovenkleed; anders zal de nieuwe lap het oude bovenkleed doen scheuren, en de lap van het nieuwe past niet bij het oude. En niemand doet nieuwe wijn in oude leren zakken; anders zal de nieuwe wijn de zakken doen barsten en de wijn zelf zal eruit stromen en de zakken zullen verloren gaan. Maar nieuwe wijn moet men in nieuwe zakken doen en beide blijven ze behouden. (Luk.5:36-38)*

Oud hoort oud en nieuw bij nieuw. Hetzelfde geldt bij de twee verbonden. Het oude verbond benadrukte sterk dat de wet volmaakt gehoorzaamd moest worden om rechtvaardig voor God te kunnen staan. Het nieuwe verbond benadrukt sterk dat enkel geloof in Jezus je rechtvaardig kan doen staan voor God. Dit lijkt vanzelfsprekend, maar in de praktijk worden deze twee makkelijk met elkaar gemengd. Zo kan iemand tot geloof komen en dan gaan leven alsof Gods liefde afhangt van zijn gehoorzaamheid. Iemand die zo leeft, zal ook anderen meer wijzen op de

noodzaak van gehoorzaamheid dan op de genade en vergeving die we hebben ontvangen. Zondigen is in de ogen van die persoon dan ook schuldig staan tegenover God. Dit is eigenlijk als een oude lap op een nieuw kleed zetten. In het nieuwe verbond is het niet de gehoorzaamheid aan de wet, maar de genade van God die gehoorzaamheid bewerkt. Lees Titus 2:11-12 en stel je de vraag wie of wat volgens deze verzen ons leert om gehoorzaam te zijn:

*Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen, en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven.*

Hoe meer je begrijpt en ziet van Gods genade in jouw leven, hoe groter je verlangen zal worden om Hem te volgen. Zijn wet zal dan duidelijk in je hart spreken en de liefde van Jezus vrucht doen dragen.

## **Ik moet vs. ik wil**

Iets wat het nieuwe verbond kenmerkt is dat God Zijn wetten in het hart geeft en in het verstand schrijft (Heb10:16-18). Anders gezegd legt God je in dit nieuwe verbond geen wetten meer 'op', maar geeft Hij ze jou 'in' je hart en verstand. Hij werkt 'zowel het willen als het werken' in jou (Fil.2:13). Dat wilt dus zeggen dat Hij jou doet verlangen naar en denken aan wat Hij wil. Op die manier maakt Hij ons bekwaam 'om dienaars van het nieuwe verbond te zijn' (2Kor.3:6a).

De nadruk in het nieuwe verbond ligt in de vergeving en de genade van God door het offer van Jezus. Dat wilt dus zeggen dat je niet gebukt hoeft te gaan onder je zondelast, maar je hoofd in genade omhoog kunt richten naar Jezus. Als God dan daarbij aangeeft Zijn wetten zelf in je hart geeft en in je verstand schrijft, dan wordt je wandel met Hem heel vrij en persoonlijk. Dan rest er jou maar één iets om te doen:

*Verlustig u in de HERE; dan zal Hij u geven de wensen van uw hart. (Ps.37:4)*

Iedere ochtend mag je vrijmoedig wakker worden en vragen aan Hem om ook weer vandaag aan jou duidelijk te maken wat Hij van je verlangt. En dat Hij daarbij ook jou verlangens en gedachten prikkelt. Zo groeit je persoonlijke relatie met God en zal je Hem meer 'willen' kennen en volgen.<sup>iii</sup>

---

<sup>iii</sup> Dit wilt niet zeggen dat Gods wil met ieder van ons compleet anders is en dat we passief moeten wachten tot Hij ons hart prikkelt. God heeft ons ook Zijn geschreven Woord, de Bijbel, gegeven. Dat bevat alles wat wij nodig hebben om hier op aarde godvruchtig te leven (2Tim.3:16-17). Het blijft dus belangrijk om deze Bijbel beter te kennen en te begrijpen. Het is het instrument dat God ons heeft gegeven om ons te onderwijzen en anderen te bemoedigen. Maar daarbij moet ook worden gezegd dat we in die Bijbel lezen dat God ons in het nieuwe verbond roept tot een persoonlijke wandel met Hem. Eén van hart tot hart.

Leven in zulk een vrijheid is niet makkelijk. Van nature zoeken we naar regels, geboden en verboden waaraan we ons kunnen toetsen en meten. Alle religies hebben dan ook bepaalde richtlijnen die aangeven goed goed je het doet. Dat was niet anders in het oude verbond. Maar in het nieuwe verbond is dit heel anders. In Filippenzen 3:4-6 omschrijft Paulus hoe voortreffelijk hij wandelde in het oude verbond. Alles in zijn leven wees ernaar dat hij het goed deed. En waarschijnlijk zouden wij ook naar hem opkijken zoals hij in het oude verbond leefde. Hij deed echt zijn best, was van goede komaf en deed veel goeds. Toch leert Paulus ons dat hij al dat goede 'als schade' ervaren heeft en 'als vuiligheid' beschouwd (Fil.3:7-8).

Sta hier eens even bij stil. Hier hoor je een vrome man zeggen dat al zijn inspanningen om God te behagen en heel zijn streven naar het gehoorzamen van de wet van geen nut zijn. Maar waarom dan? Omdat het nieuwe verbond tegen onze natuur ingaat. Dat nieuwe verbond is gebaseerd op het werk van Jezus Christus. Door geloof in Hem wordt je erin opgenomen, door geloof in Hem wordt je rechtvaardig verklaart, door geloof in Hem krijg je een hart waarin God Zijn wetten legt, door geloof in Hem kan je naderen tot God, door geloof in Hem wordt je geheiligd, door geloof in Hem ontvang je het eeuwige leven, etc.

*En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen, en in Hem gevonden word, niet met mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is, namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof; opdat ik Hem mag kennen, en de kracht van Zijn opstanding en de gemeenschap met Zijn lijden. (Fil.3:8b-10a).*

Paulus had nog maar één doel: Christus winnen en in Hem gevonden worden zodat hij Jezus leerde kennen en de kracht van Zijn opstanding mocht ervaren. Hij was 'door Christus Jezus gegrepen' (Fil.3:7-12).

Waarin ligt jouw nadruk in je wandel met de Heer? Ga je gebukt onder je zonden? Ben je vooral bezig met het nagaan wat je zou moeten doen? Probeer je jezelf te forceren om te doen waarvan je weet dat het goed is. Loop je van de ene ontmoediging naar de ander? Wel, dan wandel je misschien nog alsof je in het oude verbond leeft. In dat geval zijn de volgende woorden van Jezus ook voor jou:

*Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht. (Mat.11:28-30)*

Jezus zet je door geloof in Zijn nieuwe verbond waarin Hij centraal staat. Hierin heeft Hij alles al volbracht wat nodig is voor jou om in dat verbond te blijven. En verder voorziet Hij alles wat je nodig hebt om in dat verbond verder te leven. Zelfs jouw verlangens.

## Toon genade

In Mattheüs 18:23-35 gaf Jezus een gelijkenis waarin een zekere koning besloot geld terug te eisen van de dienaren die hem nog geld moesten terugbetalen. Toen hij daarmee begon, werd er een dienaar bij hem gebracht die hem nog 10.000 talenten (ongeveer 300.000 kilo goud, dus miljoenen Euro's) moest betalen. Nadat de dienaar smeekte om genade kreeg de koning medelijden met hem. Hij liet hem gaan en zei dat hij niets meer hoefde te betalen. Toen die dienaar wegging, ging hij naar een andere dienaar die hem nog 100 penningen (een paar Euro) moest betalen. Hij greep hem bij de keel en zei: 'Betaal me onmiddellijk!' Ook deze dienaar smeekte om genade, maar dat weigerde de andere dienaar te geven. Toen de koning hierachter kwam werd hij boos en zei:

*Had ook u geen medelijden moeten hebben met uw mededienaar, zoals ik ook medelijden met u had? (Mat.18:33)*

Jezus wilde met deze gelijkenis duidelijk maken aan Zijn discipelen hoe Zijn koninkrijk functioneert en welke wetten daar gelden. Hierin speelt vergeving en genade een ontzettend grote rol. Zeker omdat alle inwoners van dat koninkrijk zelf oneindig veel genade hebben ontvangen van de Koning. Ook jij kan diezelfde genade nu al uitleven naar anderen rondom jou.

## Heb elkaar lief

Het lied 'Toon Mijn liefde' (Opwekking 705), dat geïnspireerd werd door de voetwassing van Jezus (Joh.13), heeft volgend refrein:

*Toon mijn liefde, aan de ander  
dien de ander, zo heb ik ook jou liefgehad.  
Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt,  
dien de ander, zo heb ik ook jou liefgehad.*

Eigenlijk omschrijft deze tekst de wet van Jezus op een treffende manier. Jezus' liefde vormt de drijfveer en het voorbeeld voor ons. Meer dan het groeien in kennis van Zijn Woord en meer dan het ontwikkelen van gaven en talenten, zelfs meer dan het doen van goede werken is die liefde van Jezus. Zonder deze liefde zijn al de net opgesomde goede dingen waardeloos (cf.1Kor.13:1-4). Wil je Jezus gehoorzamen en wil je in Zijn voetsporen wandelen, richt je dan als eerst op Zijn liefde naar jou.

*God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. (Rom.5:8)*

Vervolgens kan je anderen op gelijke wijze gaan liefhebben en in nederigheid dienen. Op deze manier vervul je de wet.

*Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben; want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld. (Rom.13:8)*

Een praktische hulp hierbij om te weten hoe zulke liefde eruit ziet in de praktijk vinden we in 1Korinthe 13:4-8a:

*De liefde is geduldig, zij is vriendelijk, de liefde is niet jaloers, de liefde pronkt niet, zij doet niet gewichtig, zij handelt niet ongepast, zij zoekt niet haar eigen belang, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad, zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid, zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen. De liefde vergaat nooit.*

Wanneer je elk van deze facetten van de liefde laat doorwerken in je hart en gedachten, zal de liefde een vrucht zijn in je leven. Je zal dan wandelen in de voetsporen van Jezus en groeien in genade.



## GROEPSVRAGEN

1. Als er wordt gesproken over Gods wet, waar denk jij dan aan?
2. Welke plaats heeft de wet in jouw leven?
3. Wat merk je in je hart wanneer er bepaalde regels of beperkingen worden opgelegd?
4. Ken je de wet als een leermeester?
5. Wat betekent het voor jou om onder het nieuwe verbond te leven?
6. Hoe kijk jij naar anderen wanneer je beseft dat ook jij onder de wet niet vrijgesproken wordt?
7. Hoe kijk je naar anderen wanneer je beseft dat je door het offer van Jezus rechtvaardig bent verklaard?
8. Vind je het moeilijk om anderen te vergeven? Waarom wel/niet?
9. Hoe ervaar jij de wet van Christus die zegt dat je in Hem moet geloven en anderen liefhebben?
10. Vind je het makkelijk om naar je hart of geweten te luisteren?
11. Hoe uit de liefde van Jezus zich in jouw leven?



## MEMORIEVERS

*En dit is Zijn gebod: dat wij geloven in de Naam van Zijn Zoon, Jezus Christus, en dat wij elkaar liefhebben, zoals Hij ons een gebod gegeven heeft (1Joh.3:23).*

 **GEBED**

- ✓ Dank God om Zijn genade en vergeving.
- ✓ Uit je verlangen om meer van Zijn wet te kunnen begrijpen en toepassen.
- ✓ Vraag of Hij Zijn liefde doorheen jou vorm wilt geven.

---

<sup>1</sup> Thomas R. Schreiner, "40 Questions about Christians and Biblical Law" (Grand Rapids: Kregel Academic, 2010), p.73.