

CACHE 1

GELOOFSZEKERHEID



KERN VAN DE CACHE

De jongeren zullen leren dat ze zeker kunnen zijn van hun verlossing.



DOELSTELLINGEN VAN DE CACHE

De jongeren zullen in staat zijn om:

- ✓ Uit te leggen hoe iemand geloofszekerheid kan krijgen.
- ✓ Verschillende redenen aan te geven waarom het belangrijk is om zekerheid van geloof te hebben.
- ✓ Na te gaan hoe ze kunnen groeien in geloofszekerheid.



SLEUTELVERS

1Johannes 5:13

Deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de Naam van de Zoon van God, opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt en opdat u gelooft in de Naam van de Zoon van God.



TOEPASSING

- ✓ Ga na of je zeker bent van je verlossing.
- ✓ Groei actief in je geloofszekerheid door de beloften van God te onderzoeken en je denken en doen te laten leiden door Gods Geest.
- ✓ Deel met anderen hoe ze geloofszekerheid kunnen krijgen.
- ✓ Dank God dat Hij degenen die in Hem geloven, ertoe bekrachtigd om de eindstreep van hun geloof, het eeuwige leven, te ontvangen.





AANKNOPINGSPUNT

Verrassingen zijn leuk ... soms toch

Houd je van verrassingen? Verrassingen kunnen leuk zijn, denk bijvoorbeeld aan het krijgen van een cadeautje, een ongeplande reis of het onverwachts bezoek van een vriend. Sommige verrassingen - zoals onverwachte ziektes of een defecte auto - zijn niet zo fijn. Maar de ergste verrassing die je zou kunnen overkomen is na je dood vaststellen niet in de hemel te zijn, terwijl je er steeds vanuit ging daar uiteindelijk terecht te komen. Eenmaal je sterft is er geen weg meer terug en geen tweede kans. Gelukkig vertelt Gods Woord ons hoe je zekerheid over je redding kunt krijgen. Je hoeft niet in onzekerheid te blijven of verrast te worden. Je kunt zeker weten of je de eeuwigheid bij God in de hemel zult doorbrengen.

Heb je jezelf al eens de vraag gesteld?

Bijna alle gelovigen vragen zich op een bepaald moment in hun leven wel eens af of ze echt gered zijn. Soms zijn ze opgegroeid in een christelijk gezin en twijfelen ze aan de echtheid van hun persoonlijk geloof. Andere keren worstelen ze met zonde of hebben ze een 'grote zonde' begaan en stellen ze de vraag of ze hiermee hun redding verloren hebben. Of ze kunnen zich geen exacte datum herinneren waarop ze besloten Christus te volgen en stellen daarom in vraag of dat ooit is gebeurd. Weer anderen hebben wel met de Heer gewandeld, maar nooit de zekerheid van hun redding gevoeld zoals sommige andere christenen dat lijken te doen. En jij? Twijfel jij ooit aan je redding?

Je kunt het zeker weten

Ook al twijfelen we soms aan onze redding, toch kunnen we zeker weten of we gered zijn. In 1Johannes 5:13 staat: 'Deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de Naam van de Zoon van God, opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt en opdat u gelooft in de Naam van de Zoon van God.' De Bijbel geeft duidelijk weer dat God wil dat we geloofszekerheid hebben. Zekerheid van onze redding geeft ons niet alleen vrede, maar eert ook God door Hem op Zijn Woord te vertrouwen. 'En dit is de belofte die Hij ons heeft beloofd: het eeuwige leven' (1Joh.2:25), iets dat Hij ons 'gegeven heeft' (5:11). Je kunt dus weten dat je het weet!



UITLEG

Citaat

C.H. Spurgeon zei: 'Als iemand niet zeker weet of hij in Christus is, zou hij geen moment rust mogen hebben totdat hij het zeker weet. Beste vriend, als je niet zeker bent van je redding, mag je nooit op je gemak te zijn, en ik bid dat je dat ook nooit zult zijn. Dit is veel te belangrijk is om zomaar onbeslist te laten.' ¹

Geloof en zekerheid

Als we spreken over geloofszekerheid, is het goed om kort te beschrijven wat we hiermee bedoelen. De poging van Donald S. Whitney is alvast goed bruikbaar:

'Geloofszekerheid is een door God gegeven besef dat Hij het offer van Jezus voor jou heeft aanvaard en je zonden hierdoor heeft vergeven. Het houdt in dat God van je houdt, dat Hij jou heeft geroepen en dat je een eeuwigheid bij Hem mag verblijven. Geloofszekerheid omvat een gevoel van vrijheid van de schuld van zonde, verlichting van de angst voor het oordeel en vreugde in je relatie met God als je Vader.' ²

Geloofszekerheid is dus meer dan enkel weten dat God bestaat of dat Jezus is opgestaan uit de dood. Het is ervan overtuigd zijn dat God een persoonlijke liefde heeft naar jou en dat Jezus' offer ook voor jou werd volbracht. Geloof en zekerheid zijn dus in zekere zin met elkaar verbonden. Dit wordt bevestigd in Hebreeën 11:1:

Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet.

De geloofsgetuigen die worden opgesomd in Hebreeën 11 zijn hierin een voorbeeld voor ons. Zij richtten hun levens naar Gods beloften, hoe onmogelijk ze ook leken te zijn. Noach bouwde een ark, terwijl het toen nog nooit had geregend (Heb.11:7). Abraham verliet zijn woonplaats om naar een betere plek te gaan, hoewel hij geen idee had waar dat zou zijn (Heb.11:8-16). Hij was ook bereid om zijn zoon Izak te offeren omdat hij wist dat hij hem terug zou krijgen (Heb.11:17-19). Mozes liet zijn rijke positie achter in Egypte om een betere toekomst (Heb.11:24-29). Zo zijn er nog veel meer voorbeelden voor ons (Heb.11:32). Ze keken allemaal uit naar dezelfde toekomstige beloning als ons: het eeuwige leven bij de Heer (Heb.10:35-39). Dat was voor hun een zekerheid die hun standvastig maakte, alsof ze de Onzichtbare zagen (Heb.11:27).

Voor eeuwig behouden

Voor eeuwig behouden wilt zeggen dat als we eenmaal aan de wedloop van het geloof begonnen zijn, we door de Heer bekrachtigd worden om de eindstreep van ons geloof te behalen. Anders gezegd is het onmogelijk om als wedergeboren persoon gediskwalificeerd te worden in de wedloop van het geloof en je redding te verliezen.

Hoe weten we vanuit de Bijbel dat deze eeuwige behoudenis waar is?

1. Omdat de redding van de Heer komt.

Als we geloven dat onze redding voor een stukje van ons afhangt, kunnen we ervan uitgaan dat we ook dingen kunnen doen om deze redding weer te verliezen. Maar de Bijbel leert dat onze redding van begin tot eind verzekerd is in de onveranderlijke handen van God. Lees Romeinen 8: 29–30:

Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En hen die Hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft Hij ook geroepen, en hen die Hij geroepen heeft, die heeft Hij ook gerechtvaardigd, en hen die Hij gerechtvaardigd heeft, die heeft Hij ook verheerlijkt.

Aangezien het Gods zelf is die ons van tevoren gekend heeft, is het ook Hij die ons roept, rechtvaardigt en uiteindelijk verheerlijkt! Als we gered zijn, komt dat uiteindelijk doordat Hij ons eerst heeft uitgekozen en ons tot verlossing heeft geroepen (1Joh.4:10, 19).

2. Omdat God het heeft beloofd.

In Johannes 10:27-29 zei Jezus:

Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij. En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken. Mijn Vader, Die hen aan Mij gegeven heeft, is meer dan allen, en niemand kan hen uit de hand van Mijn Vader rukken.

In deze verzen belooft God dat dat geen enkel kind van van Hem uit Zijn hand gerukt kan worden. Of anders gezegd is niets of niemand in staat om het eeuwig leven van Zijn kinderen te doen verloren gaan. Bovendien noemt Jezus Zichzelf de 'goede Herder' (Joh.10:11, 14). De herder had als opdracht om te waken over de schapen en ervoor te zorgen dat de kudde bijeen bleef. In Johannes 6:39 zei onze Heer:

En dit is de wil van de Vader, Die Mij gezonden heeft, dat Ik van alles wat Hij Mij gegeven heeft, niets verloren laat gaan, maar het doe opstaan op de laatste dag.

Onze Herder Jezus heeft van de Vader de opdracht gekregen om Gods kinderen te beschermen zodat ze het eeuwig leven zullen ontvangen. Deze taak wil en zal Hij ook goed uitvoeren.

3. Omdat God liefde is.

Kunnen we echt geloven dat God van ons houdt als Hij op een dag zou besluiten onze Vader niet meer te zijn? Als 'de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is' (Rom.5: 5), zou God dan op een dag die Heilige Geest weer wegnemen? Kunnen we het evangelie als een gratis geschenk aannemen, en daarbij denken dat God op een dag het aanbod kan intrekken en Zijn geschenk terug wil? Zou Hij onze namen wissen uit het Boek des Levens dat was samengesteld vóór de grondlegging van de wereld (Op.13:8)? Natuurlijk niet! Daarom lezen we: 'Ik zal u beslist niet loslaten en Ik zal u beslist niet verlaten' (Heb.13: 5). Paulus bevestigde in Romeinen 8: 'Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch

enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere' (Rom. 8: 38–39). Zoals Bob LaForge zei:

'Het zou niet meer dan logisch zijn dat God ons in de steek zou laten vanwege onze voortdurende zonden. Maar als dat echt een reden voor Hem zou zijn om Zich van ons af te keren, dan was er ook nooit een reden waarom Hij tot ons zou zijn gekomen' ³

4. Omdat Gods eer op het spel staat. ⁴

Wanneer een christen zijn redding zou kunnen verliezen, zou dat oneindig veel erger zijn voor God, dan voor de afvallige zelf. We zouden dan moeten besluiten dat onze kracht om te zondigen groter is dan Gods kracht om te redden. Hieruit zouden we dan moeten afleiden dat God Zijn beloften niet kan nakomen. Om uiteindelijk tot de slotsom te komen dat Jezus Christus faalde.

- Jezus zou hebben gefaald in het doel waarvoor Hij stierf.
Johannes 10:15: 'Ik geef Mijn leven voor de schapen.'
- Jezus zou hebben gefaald in het doel waarvoor Hij was opgewekt.
Romeinen 4:25: Hij, 'die om onze overtredingen is overgeleverd, en opgewekt om onze rechtvaardiging.'
- Jezus zou hebben gefaald in het doel waarvoor Hij nu bemiddelt in de aanwezigheid van de Vader.
Hebreeën 7:25: 'Daarom kan Hij ook volkomen zalig maken wie door Hem tot God gaan, omdat Hij altijd leeft om voor hen te pleiten.'
- Jezus zou het doel waarvoor Hij naar de aarde zal terugkeren, niet hebben bereikt.
Johannes 6:40: 'En dit is de wil van Hem Die Mij gezonden heeft, dat ieder die de Zoon ziet en in Hem gelooft, eeuwig leven heeft, en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.'
- Jezus zou bewezen hebben dat hij een leugenaar was.
Johannes 6:37: 'Alles wat de Vader Mij geeft, zal tot Mij komen; en wie tot Mij komt, zal Ik beslist niet uitwerpen.'

Spurgeon concludeerde:

'Als één dierbare heilige van God verloren zou kunnen ten onder gaan, zouden alle anderen dat ook kunnen; als één van de verbondskinderen verloren raakt, dan kan dat bij ze allemaal gebeuren; en dan is geen enkele belofte van het evangelie waar, maar is de Bijbel een leugen en bevat het niets dat mijn aanvaarding waard is. Ik zal meteen mijn geloof afleggen als ik ervan overtuigd raak dat één heilige van God ooit voor eeuwig verloren kan zijn. Als God ooit van me heeft kunnen houden, dan zal Hij voor altijd van me houden.' ⁵

Volbracht, maar niet voltooid

Het is niets anders dan Gods genade die ons redt. Wanneer we geloven in Jezus Christus, kunnen we erop vertrouwen dat Hij die in ons 'een goed werk begonnen is, dat voltooiën zal tot op de dag van Jezus Christus' (Fil.1:6). God stelt Zijn kinderen in staat om te volharden en tot het einde te blijven geloven. Toch leert de Bijbel ook dat het eeuwig leven niet zonder moeite wordt verkregen. We worden opgeroepen om 'met volharding de wedloop (te) lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof' (Heb.12:1-2).

Denk eens na over deze voorwaardelijke verzen ('als'-verklaringen) die gaan over onze noodzaak om te volharden in het geloof.

- Romeinen 11:22: 'Zie dan de goedertierenheid en de strengheid van God: strengheid over hen die gevallen zijn, over u echter goedertierenheid, als u in de goedertierenheid blijft. Anders zult ook u afgehouden worden.'
- 1Korinthe 15:1-2: 'Verder maak ik u bekend, broeders, het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat, waardoor u ook zalig wordt, als u eraan vasthoudt zoals ik het u verkondigd heb, tenzij dat u tevergeefs geloofd hebt.'
- Kolossenzen 1:21-23: 'En Hij heeft u, die voorheen vervreemd was en vijandig gezind, zoals bleek uit uw slechte daden, nu ook verzoend, in het lichaam van Zijn vlees, door de dood, om u heilig en smetteloos en onberispelijk voor Zich te plaatsen, als u tenminste in het geloof blijft, gefundeerd en vast, en u niet laat afbrengen van de hoop van het Evangelie, dat u gehoord hebt, dat gepredikt is in de hele schepping die onder de hemel is, waarvan ik, Paulus, een dienaar geworden ben.'
- Hebreëen 3:6: 'Christus echter is getrouw over Zijn huis als Zoon. Zijn huis zijn wij, als wij tenminste de vrijmoedigheid en de roem van de hoop tot het einde toe onwrikbaar vasthouden.'

Het is duidelijk dat als we zeker willen zijn van ons geloof, we moeten volharden in ons geloof. Zoals de schrijver van de Hebreëen zegt, moeten we 'dezelfde ernst tonen om tot het einde de volle zekerheid van hoop te hebben' (Hebr. 6:11).

De wedloop van geloof is niet makkelijk, en onze zekerheid van geloof komt met een bepaalde ernst. Helaas beseft niet iedereen deze ernst en wordt er soms te makkelijk omgegaan met de zekerheid van onze verlossing. Zoals J.C. Ryle zei:

'Ik geef ronduit toe dat er mensen zijn die de zekerheid van het geloof maar aannemen en die een vertrouwen voorgeven waarvoor de Schrift helemaal geen grond geeft. Er zijn altijd

mensen die denken dat het wel goed met hen zit, terwijl God daar heel anders over denkt. Er zijn ook mensen die slecht van zichzelf denken, terwijl God in gunst op hen neerziet' ⁶

Filippenzen 2:12 is duidelijk: 'werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven.' , maar merk daarbij ook op dat het volgende vers luidt: 'want het is God, Die in u werkt zowel het willen als het werken, naar Zijn welbehagen' (vers 13). Christus' offer is volbracht en door geloof in Hem zijn we voor eeuwig behouden en veilig in Gods hand. Maar God geeft ons daarbij ook duidelijke waarschuwingen waar we actief rekening mee moeten houden, Zijn werk is nog niet voltooid. Zo werkt Hij in ons, terwijl wij naar Hem luisteren om de eindstreep te halen.

PRAKTISCH

Groeien in geloofszekerheid

Als God degenen die in Jezus geloven zal behouden, hoe kan ik er dan zeker van zijn dat ik gered ben? Petrus zei tegen zijn lezers: 'beijver u des te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken' (2Pet.1:10).

Geloofszekerheid is geen statisch iets, het kan groeien. Omdat het gaat om de zekerheid van je 'geloof' , kan het ook niet direct gemeten worden. Het is als eerst een persoonlijke overtuiging in het hart en niet een bepaalde prestatie of situatie. Zo vormen onderstaande kenmerken geen basis voor geloofszekerheid:

- De doop
- Veel goede daden
- Een grote kennis van de Bijbel
- Gelovige ouders of vrienden
- Een bediening in de kerk

Dit zijn elk goede handelingen of kenmerken, maar geven geen garantie dat je geloof zeker is of dat je redding vaststaat. Wat vormt dan wel een goede basis voor onze geloofszekerheid? Je zou kunnen zeggen dat geloofszekerheid steunt op een driepoot:



1. Gods beloften.
2. De vrucht van de Heilige Geest.
3. De getuigenis van de Heilige Geest.

1. Gods beloften

De eerste en voornaamste poot waarop onze geloofszekerheid steunt is Gods Woord. Hierin heeft Hij Zijn beloften naar ons bekend gemaakt. De zekerheid van onze verlossing en hoe God naar ons kijkt wordt dus niet bepaald door onze gedachten of ervaringen. Ze steunt op Gods Woord. Thomas Schreiner en Ardel Caneday verwoorden dit erg treffend:

‘De fundamentele reden waarom we vertrouwen hebben dat we de marathon waarin we lopen zullen voltooien, is niet onze kracht, onze godsvrucht of onze volharding. We zijn ervan overtuigd dat we onze erfenis zullen krijgen, omdat God heeft beloofd dat we dat zullen doen.’ ⁷

De basis voor onze geloofszekerheid vinden we dus vooral buiten onszelf. De innerlijke overtuiging, dat we gered zijn en dat God ons heeft opgenomen in Zijn gezin door ons vertrouwen in Zijn Zoon Jezus Christus, is gebaseerd op Zijn beloften die Hij via de profeten en apostelen aan ons heeft gegeven (Ef.2:20, 2Pet.3:2). En dat is maar goed ook want wat gelovigen het meest kwelt als het gaat over geloofszekerheid, is de kennis van hun zonden. Ben ik werkelijk vergeven? Heeft God mij lief? Doe ik voldoende voor God? Ons geweten kan ons veel aan zonden doen herinneren en doen denken dat we schuldig staan tegenover God. Het kan ons doen denken op de dag van Gods oordeel het vonnis over onze zonden mogen verwachten. Gods Woord verzekert dan ook meermaals dat we zijn vergeven door het offer van Jezus aan het kruis. Een van de meest krachtige beloften die God hierover heeft gegeven vinden we in Hebreeën 10:19-22:

Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs een nieuwe en levende weg, die Hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is door Zijn vlees, en omdat wij een grote Priester hebben over het huis van God, laten wij tot Hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water.

Ook al probeert ons geweten ons ervan te overtuigen dat we Gods liefde niet waard zijn. En ook al heeft de aanklager veel bewijslast om ons schuldig te verklaren. Ook al zijn er zoveel zondige daden, gedachten en woorden die niet in ons voordeel spreken. Geloofszekerheid steunt op het objectieve werk van Jezus en vertrouwt erop dat de zonden door Zijn offer aan het kruis zijn vergeven. We zijn vergeven omdat de Bijbel ons verzekert dat we in Gods ogen rechtvaardig zijn verklaart door geloof in Jezus' dood en opstanding (1Joh.5:1).

2. De vrucht van de Heilige Geest

Ook al Zijn Gods objectieve beloften het meest fundamentele voor onze geloofs zekerheid, toch staan ze hierin niet op zichzelf. Bij onze bekering werden we verzegeld met Gods Geest (Ef.1:13, 4:30). In Romeinen 5:5 haalt Paulus aan dat 'de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is.' Deze Heilige Geest zal in het hart van iedere gelovige zichtbare veranderingen teweeg brengen (cf.Gal.5:22). In de Bijbel worden we dan ook aangemoedigd om ons geloof te bevestigen en te versterken door onze levenswandel.

- In Mattheüs 25:34-36 lezen we dat op de dag van het oordeel Jezus de mensen in twee groepen zal scheiden. Eén van de kenmerken van de rechtvaardigen die in dit gedeelte wordt benadrukt is hun goede levenswandel.

Dan zal de Koning zeggen tegen hen die aan Zijn rechterhand zijn: Kom, gezegenden van Mijn Vader, beërf het Koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld. Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald. Ik was naakt en u hebt Mij gekleed; Ik ben ziek geweest en u hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen.

- Paulus spoort de gelovigen in Korinthe aan om zich te onderzoeken of ze in geloof zijn. Hierbij wijst hij op hun vroegere levenswandel en gaat ervan uit dat deze nu anders is.

En ik schrijf het nu, terwijl ik afwezig ben, aan hen die vroeger gezondigd hebben... Onderzoek uzelf of u in het geloof bent, beproef uzelf. Of weet u niet van uzelf dat Jezus Christus in u is? (2Kor.13:2b, 5a)

Dezelfde gedachten worden uitgebreider verwoord in 1Korinthe 6:9-11.

- Jakobus verbindt geloof aan werken. Niet dat hij meent dat we door goede werken de gunst van God verdienen. Maar hij durft wel te stellen dat werken meer laten zien dan woorden.

Wat voor nut heeft het, mijn broeders, als iemand zegt dat hij geloof heeft, en hij heeft geen werken? Kan dat geloof hem zalig maken?... Zo is ook het geloof als het geen werken heeft, in zichzelf dood. Maar nu zal iemand zeggen: U hebt geloof en ik heb werken. Laat mij dan uw geloof zien uit uw werken en ik zal u uit mijn werken mijn geloof laten zien. (Jak.2:14, 17-18)

- Johannes helpt ons in 1 John 2:3-6 om na te gaan of we Jezus werkelijk kennen. Ook hij wijst hierbij naar onze wandel en hoe wij omgaan met Gods geboden.

En hierdoor weten wij dat wij Hem kennen, namelijk als wij Zijn geboden in acht nemen. Wie zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet in acht neemt, is een leugenaar en in hem is de waarheid niet. Maar ieder die Zijn woord in acht neemt, in hem is werkelijk de liefde van God volmaakt geworden. Hierdoor weten wij dat wij in Hem zijn. Wie zegt in *Hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen als Hij gewandeld heeft.*

Het is door Gods Geest in ons dat we kunnen volharden in geloof en ook zeker mogen zijn van onze verlossing. Een alomvattend kenmerk van die Geest in ons is onze liefde voor de Heere én naar elkaar.

Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is uit God; en ieder die liefheeft, is uit God geboren en kent God... Als wij elkaar liefhebben, blijft God in ons en is Zijn liefde in ons volmaakt geworden. Hieraan weten wij dat wij in Hem blijven en Hij in ons, doordat Hij ons van Zijn Geest gegeven heeft. (1Joh.4:7, 12-13)

Geloofszekerheid steunt dus niet enkel op Gods beloften, ze wordt ook bevestigd door onze levenswandel. Daarom spoort Petrus ons ook aan om onze 'roeping en verkiezing', dus zeg maar ons geloof, vast te maken door het volgende te doen:

En daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen, aan de deugd kennis, aan de kennis zelfbeheersing, aan de zelfbeheersing volharding, aan de volharding godsvrucht, aan de godsvrucht broederliefde en aan de broederliefde liefde voor iedereen. Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en toenemen, zullen ze u niet doelloos en onvruchtbaar laten wat de kennis van onze Heere Jezus Christus betreft. Immers, bij wie deze dingen niet aanwezig zijn, die is blind en kortzichtig, omdat hij de reiniging van zijn vroegere zonden vergeten is. Daarom, broeders, beijver u des te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken; want als u dat doet, zult u nooit meer struikelen. 2 Peter 1:5-10

Geloofszekerheid kan onmogelijk groeien wanneer onze levenswandel tegenovergesteld is aan Gods wil. Dit wilt niet zeggen dat we pas zeker kunnen zijn van onze verlossing wanneer we zondeloos leven, want dan zou niemand geloofszekerheid kunnen hebben (cf.1Joh.1:10-2:1). Maar een oprecht geloof kenmerkt zich door een strijd tegen het vlees en een diep verlangen om Gods liefde en Zijn geboden uit te leven. Dat is Gods Geest die Zich kenmerkt in de handel en wandel van een gelovige. Het zien en ervaren van zulke vruchten in ons leven ondersteunt en versterkt onze geloofszekerheid.

3. De getuigenis van de Heilige Geest

Naast Gods beloften en de vrucht van de Geest in ons leven, is er nog een derde onderdeel waarop onze geloofszekerheid is gefundeerd. De bevestiging van Gods Geest

of de innerlijke overtuiging hiervan. Te makkelijk zoeken we de bevestiging van onze redding bij andere mensen. Maar zij kunnen ons enkel beoordelen van buitenaf, maar weten niet wat er in ons hart omgaat. Daarom is God Zelf de enige Persoon die we zouden moeten vragen om bevestiging van onze redding. Het is de Geest die ons verzekert van Gods beloften. In Romeinen 8:16 lezen we:

De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn.

Deze getuigenis van Gods Geest verzekert ons dat we kinderen van God zijn. Van de drie poten waarop geloofszekerheid steunt, is dit de meest subjectieve. Toch mogen deze daarom niet verwaarlozen. In het hele fundament van geloofszekerheid is ook deze persoonlijke overtuiging van grote waarde. Hierdoor voelen we ons geliefd door de Vader en ervaren we vreugde in onze relatie met God.

Zoals met vele andere waarheden kan deze subjectieve en persoonlijke getuigenis ook misbruikt worden. Thomas Schreiner en Ardel Caneday merken daarom op:

*'Natuurlijk kan het subjectieve getuigenis van de Geest niet worden losgekoppeld van de objectieve dimensies van geloofszekerheid. Iemand die als de duivel leeft en de getuigenis van de Geest claimt, kan niet het voordeel van de twijfel krijgen! Verder kunnen zwakkere gelovigen zichzelf uit de getuigenis van de Geest praten. Ze kunnen met zoveel twijfels en vragen worden vervuld dat de getuigenis van de Geest in hun leven wordt gedempt. Hier moeten de beloften van God prioriteit krijgen, zodat de getuigenis van de Geest niet iets wordt dat ze zelf proberen te fabriceren.'*⁸

Geen zekerheid, geen geloof?

Onze geloofszekerheid bevestigt en verstrekt ons geloof. Maar kunnen we ook omgekeerd stellen dat gebrek aan geloofszekerheid een teken is van ongeloof en bijgevolg dus geen verlossing?

Hoewel geloof en zekerheid met elkaar verbonden zijn, kunnen we niet zomaar stellen dat onze geloofszekerheid dé parameter is die bepaalt of we gered zijn. We zijn rechtvaardig verklaart door ons geloof en niet door onze geloofszekerheid. Of zoals J.C. Ryle het verwoordt:

'Het geloof in de Heere Jezus Christus is een absoluut vereiste om behouden te worden. Een andere toegang tot de Vader ken ik niet. De genade komt alleen door Christus tot ons. Een mens moet zich bewust zijn van zijn zonden en zijn verloren staat. Voor vergeving en redding moet hij zich tot Jezus wenden. Op Hem alleen moet Hij zijn hoop stellen. Als hij echter geloof heeft om dit te doen, hoe zwak dat geloof ook zijn mag, dan wil ik hem uit de Schriften aantonen dat de hemel hem niet zal ontgaan. Laten we nooit de vrijheid van het heerlijke evangelie aan banden leggen, haar grootheid beperken. Laten we nooit de poort nog enger en de weg nog smaller maken dan onze hoogmoed en liefde tot de zonde reeds

gedaan heeft. De Heere Jezus is vol ontferming en oneindig genadig. Hij kijkt niet naar hoeveel geloof iemand bezit, maar Hij kijkt naar de echtheid van dat geloof.’⁹

Wanneer het ontbreekt aan geloofszekerheid is het goed om je levenswandel te observeren en de beloften van God te herinneren. Maar wanneer daar niet dadelijk de oorzaak wordt gevonden, is het eenvoudige nederige gebed tot God het enige wat rest. Zoals we zagen is geloofszekerheid diep geworteld in het werk van Gods Geest. Het is dan ook enkel Hij die de diepe innerlijke zekerheid kan geven. Als Hij die zekerheid dan (tijdelijk) niet geeft, kunnen we er ook op vertrouwen dat Hij daar een goed doel mee heeft. Hierbij horen we ons dan ook voortdurend eraan te herinneren dat onze redding niet afhangt van onze geloofszekerheid.



GROEPSVRAGEN

1. Hoe kan iemand de zekerheid van redding hebben?
2. Waarom zou iemand geen zekerheid van redding kunnen hebben?
3. Waarom is het belangrijk dat we zekerheid hebben over onze redding?
4. Waarom is onze zekerheid belangrijk in relatie tot Gods karakter en beloften?
5. Als iemand je zou vragen hoe je zeker kunt weten dat je naar de hemel gaat, wat dan zou je ze dan vertellen?
6. Is geloof en geloofszekerheid hetzelfde? Waarom wel of niet?
7. Hoe zit het met jou? Weet jij zeker dat je bent gered?



MEMORIEVERS

Deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de Naam van de Zoon van God, opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt en opdat u gelooft in de Naam van de Zoon van God (1Joh.5:13).



GEBED

- ✓ Dank God om Zijn verlossing.
- ✓ Vraag Hem om je de nodige geloofszekerheid te geven.
- ✓ Bid dat Zijn beloften je tot steun en bemoediging mogen zijn.
- ✓ Laat Zijn Geest je hart doorzoeken naar de dingen die je afhouden van Hem en Zijn beloften.
- ✓ Vraag Hem om dagelijks geleid te mogen worden door Zijn Geest.

-
- ¹ C.H. Spurgeon, *The Metropolitan Tabernacle Pulpit: Sermons*, parts 273–84 (London: Passmore & Alabaster, 1879), p. 206.
- ² Donald S. Whitney, *“How Can I Be Sure I’m a Christian?”* (Colorado: Navpress, 1994), p.12.
- ³ Bob LaForge, *Contemplating the Almighty* (Perth: Perth Publishing, 1984), p. 121.
- ⁴ Sam Storms, *“A Defense of the Perseverance of the Saints – Part II,”* <http://www.samstorms.com/all-articles/post/a-defense-of-the-perseverance-of-the-saints---part-ii>, 2006.
- ⁵ Ernest Bacon, *Spurgeon: Heir of the Puritans* (Arlington Heights: Christian Liberty Press, Jan 1, 1996), p. 117.
- ⁶ J.C. Ryle, *“Hebt u zekerheid?”* (Leiden, Uitgeverij Groen & Zoon, 1992), p.13.
- ⁷ Thomas R. Schreiner & Ardel B. Caneday, *“The Race Set Before Us”* (Nottingham: Inter-Varsity Press, 2001), p.277.
- ⁸ *Idem*, p.303.
- ⁹ J.C. Ryle, *“Hebt u zekerheid?”* (Leiden, Uitgeverij Groen & Zoon, 1992), p.20-21.