

CACHE 4

WEDERGEBOORTE

KERN VAN DE CACHE

De jongeren zullen leren dat de wedergeboorte een werk van God is.

DOELSTELLINGEN VAN DE CACHE

De jongeren zullen in staat zijn om:

- ✓ Te beschrijven wie verantwoordelijk is voor de verlossing.
- ✓ Te vertellen wat Gods doel is met het tot leven brengen van mensen die geestelijk dood waren.
- ✓ Uit te leggen wat het gevolg is van de verlossing.

SLEUTELVERS

1Johannes 5:1 Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren; en ieder die Hem liefheeft Die geboren deed worden, heeft ook lief wie uit Hem geboren is.

TOEPASSING

- ✓ Vraag God of Hij je een nieuw hart wilt geven en doen wedergeboren worden wanneer je Hem nog niet kent.
- ✓ Dank God voor het doen levend worden van geestelijk dode mensen.
- ✓ Vertel anderen over de wedergeboorte die God hun kan geven.





AANKNOPINGSPUNT

Metamorfose

Heb je al eens een metamorfose zien gebeuren? Dat is een verbazingwekkend iets. Een kleine (vaak niet zo aantrekkelijke) kronkelende rups vormt een cocon rond haar lichaam en ontpopt na een tijd als een prachtige vlinder. De rups is getransformeerd. Wanneer God ons redt, doet Hij ons wedergeboren worden. We zijn dan niet langer wat we waren, maar worden iets geheel nieuw.

Wedergeboorte

De wedergeboorte is geen samenwerking tussen God en mens. Het gebeurt door God en door God alleen. Iemand die lichamelijk dood is kan ook niet meewerken aan zijn opstanding; Lazarus is hier een uitstekend voorbeeld van. Op gelijke wijze is de wedergeboorte een soeverein handelen van God waarin de mens geen aandeel heeft. Nadat God ons tot leven heeft gebracht, vindt er natuurlijk wel een soort 'samenwerking' met Hem plaats. De wijze waarop dit nieuwe leven vorm krijgt is wel 'synergetisch'. We horen God te geloven, te vertrouwen, te gehoorzamen en voor Hem te werken. Maar tenzij God als eerste actie onderneemt, kunnen we nooit wedergeboren worden. Het is niet zo dat dode mensen tot geloof komen en dat God hun door dat geloof doet wedergeboren worden. Het is eerder zo dat omdat God ons heeft doen wedergeboren worden en een nieuw leven heeft gegeven, wij tot geloof komen.¹

Opstanding uit de dood

Herinner jij je het verhaal van Lazarus uit Johannes 11 nog? En het verhaal van dat kleine meisje dat Jezus deed opstaan uit de dood in Lukas 8? Vroeg een van deze mensen God om hen uit de dood te doen opstaan? Was er iets dat zij konden doen om mee te werken in dit proces? Neen! Zij hadden geen aandeel in hun opstanding. God was degene die het wonder deed plaatsvinden, net zoals Hij Degene is die de mensen doet opstaan uit hun geestelijke dood.



UITLEG

Wedergeboorte gedefinieerd

Wedergeboorte kan ook omschreven worden als 'volledig opnieuw gemaakt worden' of 'herscheppen'. Dat zijn goede omschrijvingen om aan te geven wat de Bijbel leert over de verandering van de oude natuur naar de nieuwe wanneer we een christen worden. 2Korinthe 5:17 zegt: 'Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.' Om deze 'nieuwe schepping' tot stand te laten komen moet God het hart van die persoon volledig 'herscheppen'. Het Oude Testament geeft hiervan een prachtige illustratie in Ezechiël 32:26: 'Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in

uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven.’ Dit werk van God noemen we de wedergeboorte.

De puritein Thomas Watson zei ooit eens: ‘De duivel wou dat Christus bewees dat Hij God was door stenen in brood te veranderen; maar de Heilige Geest toont Zijn Godheid door stenen in vlees te veranderen.’²

Het belang van de wedergeboorte

We hebben allemaal zonder dat we het beseffen een nood. Efeze 2:1 leert dat voor Christus alle mensen dood zijn ‘door de overtredingen en de zonden’ (cf.Kol.2:13). We hebben geen nood aan een morele poetsbeurt of meer informatie en we moeten niet hersteld worden; we moeten levend gemaakt worden. Geestelijk zijn we dood. Het is voor ons niet enkel onmogelijk om God te zoeken, maar we hebben zelfs niet eens het verlangen om dit te doen (Rom.3:11; 1Kor.2:14). Net als Jezus Lazarus tot leven riep vanuit een lichamelijke dood (Joh.11:43), moet God ons ook roepen uit onze geestelijke dood. Hij moet ons een nieuw hart geven dat klopt met nieuwe affecties voor Hem.

De bekende predikant C.H.Spurgeon zei eens: ‘Ik zou tot in de eeuwigheid tot je kunnen prediken. Ik zou de welsprekendheid van Demosthenesⁱ of Ciceroⁱⁱ kunnen lenen, maar je zou niet tot Christus komen. Ik zou op mijn knieën kunnen smeken, met tranen in mijn ogen, en je de afschuw van de hel en de vreugde van de hemel kunnen tonen, de genoegzaamheid van Christus en je eigen erbarmelijke toestand, maar niemand van jullie zou uit zichzelf tot Christus kunnen komen tenzij de Geest die op Christus rustte je naar Hem trekt. Het geldt voor alle mensen dat ze in hun natuurlijke toestand niet tot Christus zullen gaan.’³

God moet eerst het hart van iemand veranderen vooraleer hij tot Hem kan komen in een reddend geloof. Jezus beschreef deze noodzaak heel duidelijk aan Nicodemus in Joh.3:3-8 toen Hij zei:

Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien. Nicodemus zei tegen Hem: Hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de schoot van zijn moeder ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest. Verwonder u niet dat Ik tegen u gezegd heb: U moet opnieuw geboren worden. De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat; zo is het met iedereen die uit de Geest geboren is.

ⁱ Demosthenes was een Atheens redenaar, jurist en politicus uit de 4de eeuw v.C.

ⁱⁱ Cicero was een Romeins redenaar, politicus, advocaat en filosoof uit de 1ste eeuw v.C.

De Persoon die wedergeboren doet worden

Stel je eens voor dat iemand zich roemt op zijn geboorte. Dat zou belachelijk zijn! Net zoals we onszelf lichamelijk niet geboren kunnen doen worden, kunnen we onszelf ook niet geestelijk tot geboorte brengen. We hebben een vader en een moeder nodig voor een lichamelijke geboorte, en we zijn afhankelijk van het bovennatuurlijke werk van onze hemelse Vader voor onze geestelijke geboorte. Hij moet een wonder in ons verrichten, en dat doet Hij nog voordat wij ervoor kiezen om Hem te omarmen.

De wedergeboorte is een soevereine daad van God

- Het is een werk van de Heilige Geest

De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat; zo is het met iedereen die uit de Geest geboren is (Joh. 3:8).

- Het is een werk van de Vader

Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt – uit genade bent u zalig geworden (Ef. 2:4-5; cf. Kol.2:13).

Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader, Die Mij gezonden heeft, hem trekt (Joh.6:44).

- Het is een werk van de Zoon

Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden (1Pet. 1:3).

John MacArthur zegt hierover: 'Geen enkel kind is ooit uit vrije wil of planning op deze wereld gekomen. Zijn conceptie, zwangerschap en geboorte waren volledig buiten zijn bewustzijn en controle. Het is slechts de passieve ontvanger van de wil en de handelingen van de ouders. Net zo min scheidt de wil van iemand een geestelijk nieuwe natuur in zichzelf.'⁴

De wedergeboorte vindt altijd plaats door het Woord van God

U, die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God... En dit is het Woord dat onder u verkondigd is (1Pet.1:23-25).

Overeenkomstig Zijn wil heeft Hij ons gebaard door het Woord van de waarheid, opdat wij in zeker opzicht eerstelingen van Zijn schepselen zouden zijn (Jak.1:18).

Terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op allen die het Woord hoorden (Hand. 10:44).

De wedergeboorte brengt verandering teweeg

Eenmaal God iemands hart heeft doen wedergeboren worden, zal deze persoon tot berouw en inkeer komen. Dit zijn beide gaven van God (Ef.2:8; Hand.11:18). Het is belangrijk om te blijven onthouden dat het de wedergeboorte is die een geestelijk dood iemand tot een reddend geloof in Christus brengt. God moet eerst Zijn werk in het hart van deze persoon zodat hij hierop kan reageren.

John Piper omschrijft dit erg treffend: 'Geloof is het bewijs van de wedergeboorte, niet de oorzaak ervan.' ⁵

William Shedd zegt hierover: 'Het nieuwe leven wordt niet gegeven omdat men de waarheid heeft leren kennen, maar men leert de waarheid kennen omdat men het nieuwe leven heeft ontvangen. Men wordt niet wedergeboren omdat men Christus geloofde, maar men gelooft in Christus omdat men tot wedergeboorte werd gebracht. Men wordt niet wedergeboren omdat men eerst tot berouw en inkeer kwam, maar men komt tot berouw en inkeer doordat men eerst wedergeboren werd.' ⁶

Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren; en ieder die Hem liefheeft Die geboren deed worden, heeft ook lief wie uit Hem geboren is (1Joh. 5:1).

Bij Lydia verrichte God eerst een werk in haar hart voordat zij in geloof kon reageren: 'En een zekere vrouw, van wie de naam Lydia was, een purperverkoopster uit de stad Thyatira, die God diende, luisterde naar ons. En de Heere opende haar hart, zodat zij acht gaf op wat door Paulus gesproken werd' (Hand.16:14; zie ook 13:48).

Iemand kan God pas ontvangen nadat hij of zij uit Hem geboren werd. Johannes 1:12-13 zegt:

'Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven; die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn.'

- Hoe denk jij dat iemand tot Jezus Christus komt? Heeft het meer weg van een gedwongen ontvoering of lijkt het eerder op een gewillige medewerking?
- Wie of wat geeft iemand het verlangen om Jezus Christus lief te hebben?

Het bewijs van de wedergeboorte

Eenmaal iemand 'wedergeboren' werd en tot een 'nieuwe schepping' in Christus is gemaakt, zal het duidelijk worden dat God zijn hart heeft vernieuwd. Met dat nieuwe hart zullen er nieuwe affecties en verlangens naar God komen. Jezus vergeleek dit met de wind in Johannes

3:8. Net zoals bij de wind, zien we de Geest van God niet wanneer Hij op ons blaast, maar worden we Hem gewaar door hetgeen Hij veroorzaakt.



PRAKTISCH

Gevolgen van de wedergeboorte

Een ware wedergeboorte zal een zichtbare uitwerking hebben. Er zal een verandering plaatsvinden die anderen kunnen zien als een bewijs van het door God gegeven nieuwe leven. Men kan enkele van de volgende eigenschappen hebben en toch niet gered zijn, maar een ware gelovige zal in een bepaalde mate doorheen zijn levenswandel al deze eigenschappen vertonen:

- Een liefde voor Christus;
- Een liefde voor de mensen;
- Een verlangen en de mogelijkheid om de Bijbel te begrijpen;
- Een verlangen naar heiliging;
- Een interesse in de kerk en christelijke bijeenkomsten;
- Het verlangen om het Evangelie te verkondigen;
- Een haat naar zonde;
- Een berouwvol hart;
- Geestelijke vruchten;
- Een vreugde in de aanbidding;
- De zekerheid van het geloof.



GROEPSVRAGEN

1. Wie is verantwoordelijk voor de verlossing?
2. Welk aandeel hebben wij in onze verlossing en wedergeboorte?
3. Waarom brengt God geestelijk dode mensen terug tot leven?
4. Wat gebeurt er in het leven van een gelovige nadat hij verlost is?
5. Heb je God al gevraagd dat Hij jou een nieuw hart zou geven en doen wedergeboren worden?
6. Hoe kunnen we God loven om het terug tot leven brengen van geestelijk dode mensen?
7. Ken je enkele mensen die je zou kunnen vertellen over de wedergeboorte die enkel God kan geven?



MEMORIEVERS

Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren; en ieder die Hem liefheeft Die geboren deed worden, heeft ook lief wie uit Hem geboren is (1Joh.5:1)



GEBED

- ✓ Vraag God of Hij je een nieuw hart wilt geven en doen wedergeboren worden wanneer je Hem nog niet kent.
- ✓ Dank God voor het doen levend worden van geestelijk dode mensen.
- ✓ Bid dat God je de mogelijkheid en de vrijmoedigheid wilt geven om het wonder van de wedergeboorte uit God te kunnen delen met anderen.

¹ R.C. Sproul, *Before the Face of God*, vol. 1 (Grand Rapids: Ligonier, 1992).

² Thomas Watson, *A Body of Divinity* (Glasgow: Glasgow College, 1741), p. 74.

³ C.H. Spurgeon, "Free Will a Slave" (sermon, New Park Street Chapel, Southwark, December 2, 1855).

⁴ John MacArthur, *James: The MacArthur New Testament Commentary* (Chicago: Moody, 1998), p. 59.

⁵ John Piper, *Desiring God* (Sisters: Multnomah, 1996), pp. 63–64.

⁶ William Shedd, *Dogmatic Theology, 4 vols.* (1889; Minneapolis: Klock & Klock, 1979), 2b:509.