

CACHE 3

HET EVANGELIE

KERN VAN DE CACHE

De jongeren zullen leren dat het Evangelie het goede nieuws is dat Jezus Christus, God in het vlees, naar de aarde kwam om een zondeloos leven te leiden en een plaatsvervangende dood te ondergaan als verzoening voor onze zonden tegen een heilige God.

DOELSTELLINGEN VAN DE CACHE

De jongeren zullen in staat zijn om:

- ✓ Vier onderdelen van het Evangelie op te sommen.
- ✓ Uit te leggen hoe het Evangelie met anderen gedeeld kan worden.
- ✓ De valkuilen die gewoonlijk het Evangelie vergezellen te kennen en te ontwijken.

SLEUTELVERS

Romeinen 6:23 Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere.

TOEPASSING

- ✓ Stel al je geloof en vertrouwen in het verlossend werk van Jezus voor jou.
- ✓ Deel het Evangelie met anderen die het nog niet hebben gehoord.
- ✓ Onderwerp je aan God als jouw Heer.





AANKNOPINGSPUNT

Het meest opwindende nieuws

Beeld je eens in dat je een brief kreeg waarin stond dat je een villa hebt geërfd aan de Italiaanse Riviera. Zou jou dat opwinden? Of stel je eens voor dat iemand je vertelde dat je mee mocht gaan op een all-in vakantie naar Disney World of Hawaiï. Of dat je hebt vernomen dat er iemand uit je familie een baby heeft gekregen of dat je een uitnodiging naar de trouw van een vriend hebt ontvangen. Al dit nieuws is opwindend om te ontvangen, maar niets in de wereld is meer opwindend dan, of groter als, het goede nieuws van het Evangelie.



UITLEG

Het Evangelie is het goede nieuws over Gods plan voor het verlossen van zondaren. De meest duidelijke uitleg van het Evangelie komt waarschijnlijk uit de geïnspireerde pen van de apostel Paulus in 1Korinthe 15:1-4:

Verder maak ik u bekend, broeders, het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat, waardoor u ook zalig wordt, als u eraan vasthoudt zoals ik het u verkondigd heb, tenzij dat u tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften, en dat Hij begraven is, en dat Hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de Schriften.

Het Evangelie zelf redt niemand, maar het is God die mensen in genade redt door geloof wanneer ze over het werk van Christus horen in het ware Evangelie.

Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God (Rom. 10:17)

Het is belangrijk om te onthouden dat het Evangelie niet een soort formule of recept is dat verlossing brengt. Het is het goede nieuws dat de noodzakelijke waarheden bevat.

De vier onderdelen van het Evangelie

1. God is heilig

De Bijbel beschrijft de God van de schepping als heilig (Ps.99:3, 5,9; Op.4:8), rechtvaardig (Ps.11:7), rechtmatig (2Thes.1:6) en volmaakt (Mat.5:48). Hij haat zonde en is noch de maker noch degene die het goedkeurt. In Zijn gerechtigheid moet Hij Zijn toorn uitstorten over degenen die zondigen (Rom.1:18; Ef.5:6).

Gij, die te rein van ogen zijt om het kwaad te zien, en die het onrecht niet kunt aanschouwen (Hab. 1:13 – NBG).

Illustratie: Beeld je eens in dat iemand een verschrikkelijke misdaad heeft gepleegd. De politie heeft de persoon kunnen oppakken en deze moet nu voor de rechter verschijnen. Ondanks dat de schuld van de persoon duidelijk aangetoond werd, beslist de rechter om de zaak af te wijzen en de misdadiger vrij te laten zonder enige straf. Zou je in dit geval kunnen spreken van een goede rechter? Op gelijkaardige wijze is God de rechter over de gehele aarde. Hij heeft een wet opgesteld die gebaseerd is op Zijn heilige karakter en wij hebben opzettelijk die wet geschonden. Kan God dan rechtvaardig blijven en onze zonden gewoon door de vingers zien? Als goede rechter moet Hij de zonden straffen.

2. Mensen zijn zondig

De Bijbel zegt dat alle mensen al vanaf de conceptie een zondige natuur hebben (Gal.5:17; Ps.51:7). We zijn hierdoor in en uit onszelf niet in staat om God te behagen (Rom.8:8).

‘Allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God’ (Rom. 3:23). We kunnen onszelf niet verlossen en verdienen voor de toorn van God in de hel voor eeuwig (Rom.2:5).

Zoals geschreven staat: Er is niemand rechtvaardig, ook niet één, er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgedwaald, samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goeddoet, er is er zelfs niet één (Rom. 3:10-12).

Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God (Rom. 3:23)

Illustratie: Stel je eens voor dat je met al je vrienden een rij vormt aan de zuidelijke rand van de Grand Canyon. Op een bepaald moment proberen jullie allemaal over de diepe kloof van meer dan een kilometer te springen. Sommigen zullen verder geraken dan anderen, maar niemand zou dicht bij de noordelijke rand geraken. Zo kan door de zonde niemand tot een heilige God geraken, hoezeer we ook mogen proberen met onze goede daden en het religieus willen zijn.

3. Jezus Christus maakte verlossing mogelijk

Het goede nieuws van het Evangelie is dat Jezus verlossing mogelijk maakte. Ondanks onze zondige handelingen en rebellie tegen God, heeft God de Vader ons Zijn grote liefde en barmhartigheid getoond (Ef.2:4). Hij stuurde God de Zoon, Jezus Christus, om aan een kruis te sterven voor ons (Rom.5:8). Jezus nam de gedaante van een mens aan, leefde een zondeloos bestaan en ging naar het kruis als onze plaatsvervanger. Aan het kruis droeg Hij onze zonden en betaalde Hij de volledige losprijs door Gods toorn die ons toekwam over Zich te laten komen (Rom.6:23; 2Kor.5:21). Hij verrees uit de dood en bevestigde hiermee Zijn overwinning over de zonde, dood en satan.

God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren (Rom. 5:8).

Want Hem (God de Zoon) Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij (God de Vader) voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem (2Kor.5:21).

Illustratie: Veronderstel eens dat je met je hele familie een bootreis bent aan het maken. Aan het einde van de reis vraag je de aandacht van iedereen en zeg je dat je graag je liefde voor je moeder wilt laten zien. Onmiddellijk daarna spring je in het water en verdrink je jezelf in het water. Iedereen zou dit ongetwijfeld als een tragedie aanschouwen – een dwaze en zinloze daad.

Maar stel je daarentegen eens voor dat je moeder overboord is gevallen en aan het verdrinken is. Jij springt in het water en redt haar leven, maar verliest daarbij je eigen leven. In dat geval zou iedereen bevestigen dat je een nobele daad verrichtte en concluderen dat je zeker en vast veel van je moeder hield.

Laten we deze illustratie nu eens toepassen op Christus' liefde voor ons en onze nood aan verlossing. Als we onze zondige toestand voor een heilige God en onze nood aan verlossing niet begrijpen, dan zal de dood van Christus een zinloze opoffering in de naam van liefde lijken. Maar wanneer we werkelijk onze hulpeloze staat begrijpen en onze nood om bevrijd te worden van de gevolgen van de zonde voor ogen zien, zullen we oprecht Jezus' opofferende dood om ons te verlossen waarderen.

4. Ontvang Jezus Christus door geloof en berouw

Als we onze zonde belijden en ons in oprecht berouw bekeren van onze zonden, gelovende dat Jezus Christus de straf betaalde die wij voor onze zonden hoorden te betalen, worden we verlost (Mark.1:15; Rom.10:9). Vanaf het moment dat we ons geloof stellen op Jezus Christus, worden we vergeven en gerechtvaardigd, bekleed met de volmaakte rechtvaardigheid van Christus (Rom.3:24-26). Door deze verbazingwekkende genade zijn we volkomen door het werk van Christus verlost en niet door iets van onszelf (Ef.2:8-9; Tit.3:5).

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft (Joh. 3:16).

Illustratie: Beeld je eens in dat een vriendin haar uiterste best had gedaan om een prachtige trui te breien als geschenk voor jou, maar dat je nadat je deze kreeg ze wilde betalen. Zou jij je vriendin hiermee eer bewijzen? Helemaal niet – je vriendin zou zich mogelijk zelfs

beledigd voelen en denken dat je twijfelt aan haar motieven. En zou je vriendin zich belachelijk gemaakt voelen wanneer je de trui niet draagt of er niet naar om kijkt? Natuurlijk. Zo beschrijft de Bijbel de verlossing ook als een gratis geschenk. We eren God door Jezus Christus vrijuit in dankbaarheid te ontvangen en eren Jezus door een leven vol liefhebbende toewijding te leiden.

John Piper splitst het Evangelie als volgt op. Hij zegt: 'De dood van Christus is de wijsheid van God waarmee de liefde van God zondaren red van de toorn van God, en al die tijd de rechtvaardigheid van God handhaaft en toont.' ¹

A.W. Pink schrijft hierover: 'Het Evangelie bestempelt iedere afstammeling van Adam als een gevallen, verdorven, hel-verdienende en machteloze zondaar. De genade die het Evangelie weergeeft is zijn enige hoop. Iedereen staat voor God beschuldigd als een overtreder van Zijn heilige wet, even schuldig als veroordeelde misdadigers, die niet enkel op hun straf wachten, maar die de uitvoering van de straf al ondergaan (Joh.3:18; Rom.3:19). De partijschap van genade beklagen is zelfmoord. Als een zondaar erop staat dat hij rechtmatig behandeld wordt, is de Poel van het Vuur hetgeen waar hij recht op heeft. De enige hoop die een zondaar heeft is volledig te erkennen dat Gods straf naar hem volledig juist en rechtvaardig is. Om vervolgens zich volledig te werpen op Gods barmhartigheid, zijn lege handen op te houden en het alleen van Gods genade te verwachten welke hem bekend gemaakt is in het evangelie' ²

PRAKTISCH

Het Evangelie brengen

Wanneer je het Evangelie doorgeeft aan anderen, zouden deze vier punten aan bod moeten komen:

1. De heiligheid van God
2. De zondigheid van de mens
3. De persoon en het werk van Jezus Christus
4. Berouw en geloof

Als je deze vier onderdelen in gedachten houdt (God – Mens – Christus – Reactie), kan je het Evangelie tijdens een snel gesprek of intense discussie aan eender wie presenteren, ongeacht hun leeftijd of achtergrond. De aandacht en tijd die je aan elke onderdeel spendeert zal bepaald worden door de omstandigheden die God je geeft.

Valkuilen om te vermijden

Er zijn veel valkuilen waar je kan intrappen wanneer je het Evangelie brengt. Hier zijn er alvast enkele:

Nodig Jezus uit in je hart.

Hoewel deze uitnodiging nogal gebruikelijk is, draagt ze op geen enkele wijze ertoe bij dat iemand het Evangelie beter gaat begrijpen. Het gavaar bestaat dat er hierbij een 'andere Jezus' gepresenteerd wordt dan de Ene machtige zoals beschreven in de Bijbel.

Je moet harder proberen.

Onze verlossing is totaal onafhankelijk van onze goede daden. Door onze zonden kunnen we op geen enkele wijze Gods gunst verkrijgen door onze daden of inspanningen. We kunnen Gods gunst en vergeving enkel ontvangen door het werk van Jezus Christus en de genade die Hij geeft.

Jezus wilt dat je rijk bent.

Hierin staat de mens centraal en niet God. De reden waarom we tot Jezus naderen is om bevrijd te worden van de straf en de macht van de zonde en niet om vleselijke verlangens te zien vervuld worden.

God houdt van je en heeft een prachtig plan voor jou.

Hoewel God zeker en vast een algemene liefde heeft voor heel Zijn schepping, geeft de Bijbel duidelijk aan dat verstokte zondaren zich uiteindelijk onzer Zijn toorn bevinden (Rom.1:18). En terwijl God een prachtig plan voor Zijn kinderen heeft, moet ook gezegd worden dat dit plan vaak totaal verschilt van het 'prachtige plan' dat wij in gedachten hebben.

Neem Jezus gewoon aan als je Verlosser.

Ook al is dit gedeeltelijk waar, toch is deze uitnodiging niet volledig. Jezus Christus moet worden voorgesteld als Verlosser en Heer. Jezus redt ons niet enkel van de hel (Gods eeuwige toorn); Hij verlost ons ook van de zonde zodat we al in dit leven kunnen streven naar een rechtvaardige wandel, in volledige onderdanigheid aan Hem als Heer. De verlossing is helemaal gratis maar kost erg veel. Het kost ons onze levens die aan de wil van God, de Heer van ons leven, onderworpen worden. Wanneer iemand zijn geloof in Christus plaatst, wordt hij tegelijkertijd opgeroepen om aan zichzelf te sterven, zijn kruis op te nemen en Christus te volgen (Mat.16:24).

Het Evangelie is het begin en het einde

Als een gevolg van het Evangelie is verlossing:

Het einde van schuld en ellende en het begin van vreugde en blijdschap.

De God nu van de hoop moge u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest (Rom. 15:13).

Het einde van zelfrechtvaardigende werken en het begin van door Christus-gerechtigde genade.

Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen (Ef. 2:8-10).

Het einde van overmand te zijn van de zonde en het begin van overwinning over de zonde.

Maar God zij dank: u was wel slaaf van de zonde, maar nu bent u van harte gehoorzaam geworden aan het voorbeeld van de leer waaraan u overgegeven bent. En, vrijgemaakt van de zonde, bent u dienstbaar gemaakt aan de gerechtigheid (Rom. 6:17-18).

Het einde van vervreemd van God te leven en het begin van een intense relatie met God.

En Hij heeft u, die voorheen vervreemd was en vijandig gezind, zoals bleek uit uw slechte daden, nu ook verzoend, in het lichaam van Zijn vlees, door de dood, om u heilig en smetteloos en onberispelijk voor Zich te plaatsen (Kol. 1:21-22).

Het einde van het opblikken van het moraal en het begin van een echte inwendige transformatie.

Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de Geest van de Heere bewerkt wordt (2Kor.3:18).

Het einde van rebellie tegen God en het begin van onderwerping aan Hem.

Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvlugten (Jak.4:7).

Het einde van het tegemoetzien van de hel en het begin van het tegemoetzien van de hemel.

Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde (Kol. 1:13).

Een citaat om je aan het denken te brengen

Aan de ene kant is het christendom de meest exclusieve religie die je maar kan inbeelden. Het staat erop dat geloof in Jezus Christus absoluut noodzakelijk voor verlossing. Jezus is de enige weg. Je moet tot Hem naderen om eeuwig leven te verkrijgen. Aan de andere kant is het christendom de meest inclusieve religie die mogelijk is omdat het de verlossing toegankelijk maakt voor iedereen. De verlossing wordt aan alle mensen aangeboden door één Persoon. Wie in Hem gelooft zal niet verloren gaan. Iedereen die Jezus ontvangt of in Hem gelooft zal voor eeuwig leven met God. Er is geen raciaal, sociaal, intellectueel of economisch onderscheid dat iemand weerhoudt om tot Gods huisgezin te behoren. Een van

de problemen van de andere religies in de wereld is dat ze neigen naar elitevorming... Enkel het christendom biedt iedereen de verlossing als een gratis geschenk aan. (Philip Graham Ryken)³



GROEPSVRAGEN

1. Geloof jij het Evangelie?
2. Geloof jij dat de dood van Jezus de straf voor onze zonde betaalde?
3. Wat zijn de noodzakelijke onderdelen van het Evangelie?
4. Deel jij het Evangelie met anderen?
5. Hoe denk jij de komende week het Evangelie te delen met anderen?
6. Wat weerhoudt je van het delen van het Evangelie?



MEMORIEVERS

Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere (Rom. 6:23).



GEBED

- ✓ Prijs God om Zijn heilig karakter.
- ✓ Erken en belijd je zonden naar God.
- ✓ Dank God om Zijn rechtvaardigheid en eer Hem als rechtvaardig en rechtmatig.
- ✓ Loof Jezus om Zijn opofferende liefde voor ons.
- ✓ Eer Jezus als Verlosser en Heer.

¹ John Piper, *Desiring God* (Sisters: Multnomah, 1996). p. 60.

² A.W. Pink, *The Attributes of God* (Grand Rapids: Baker, 1975), p. 70.

³ Philip Graham Ryken, *Is Jesus the Only Way?* (Wheaton: Crossway, 1999). pp. 36–37.