



## AANKNOPINGSPUNT

### Hoe werkt dat nu eigenlijk?

Waarschijnlijk heb je een gsm of smartphone in je broekzak of tas. Als ik je zou vragen hoe deze werkt, zou je mogelijk antwoorden dat je op een toets moet duwen of over het scherm moet vegen, de persoon moet kiezen die je wilt telefoneren en dan op het groene telefoontje moet duwen.

Maar weet jij echt hoe het werkt? Weet je hoe de processor in je toestel werkt? Hoe werkt een aanraakscherm? Hoe houdt de batterij zijn lading? Hoe vindt de telefoon de zendmasten en communiceert ze doorheen de lucht over meer dan duizenden kilometers naar de telefoon van een vriend van jou die in het buitenland verblijft – en dat allemaal in een fractie van een seconde?

Er zijn dingen waarvan we weten dat ze waar zijn, en die we ook als waarheid verder vertellen, maar die we wanneer het erop aankomt niet tot op het bot begrijpen. Zo is het ook met de leer van de Drie-eenheid. We weten uit de Bijbel dat God één is en dat God drie Personen is, maar wanneer we dit echt trachten te vatten, komen we enkel tot de conclusie dat we niet weten hoe dat nu eigenlijk werkt.

Kan je zo ook nog andere dingen bedenken waarvan je weet dat ze waar zijn, maar die je moeilijk vindt om te begrijpen?



## UITLEG

### De leer van de Drie-eenheid

De leer van de Drie-eenheid zegt dat er één God is die bestaat uit drie gelijkwaardige en eeuwige Personen – de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Hoewel het woord ‘Drie-eenheid’ niet in de Bijbel voorkomt, komt het concept van een Drie-ene God duidelijk naar voren doorheen de teksten. Het is inderdaad moeilijk te vatten hoe  $1+1+1=1$ , drie verschillende Personen die samen toch één God zijn. Doorheen de geschiedenis hebben veel mensen met deze leer geworsteld. Sommigen hebben ze helemaal verworpen. Anderen hebben dan weer getracht ze uit te leggen, maar nooit met een volledige juistheid.

Lees eens wat sommige (erg intelligente) theologen over deze leer hebben geschreven:

*Breng me een worm die een mens kan begrijpen, en ik zal jou aantonen dat een mens de Drie-ene God kan vatten. (John Wesley)<sup>1</sup>*

*Dit is een goddelijk raadsel, waarbij één gelijk is aan drie en drie gelijk is aan één. Onze bekrompen gedachten kunnen de Drie-eenheid in de Eenheid niet méér bevatten, dan een notendop al het water van de zee kan houden. (Thomas Watson)<sup>2</sup>*

De leer van de Drie-eenheid is een waarheid die we met ons verstand nooit volledig kunnen begrijpen – een mysterie – maar door geloof wel kunnen aannemen als waarheid omdat ze door de Bijbel onderwezen wordt. Het is een essentiële waarheid over onze Schepper.

*Hij die probeert om het mysterie volledig te begrijpen zal zijn verstand verliezen, maar hij die de Drie-eenheid ontkent verliest zijn ziel. (Harold Lindsell en Charles J. Woodbridge)<sup>3</sup>*

## De Drie-eenheid in de Bijbel

1. De Bijbel leert duidelijk dat er slechts één God is.

*De HEERE, onze God, de HEERE is één! (Deut. 6:4; cf. Jes. 46:9; 1Kor. 8:4-6; Jak. 2:19).*

2. De Bijbel identificeert heel duidelijk zowel de Vader als de Zoon als de Heilige Geest volledig als God.

- De Vader

*Jezus zei tegen haar: Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet opgevaren naar Mijn Vader, maar ga naar Mijn broeders en zeg tegen hen: Ik vaar op naar Mijn Vader en uw Vader, en naar Mijn God en uw God. (Joh. 20:17; 1Kor. 8:6; Gal. 1:1; Ef. 4:6; Fil. 2:11; 1Pet. 1:2).*

- De Zoon

*In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. (Joh. 1:1; cf. 20:28; Rom. 9:5; Kol. 2:9; Tit. 2:13; Heb. 1:8).*

- De Heilige Geest

*En Petrus zei: Ananias, waarom heeft de satan uw hart vervuld, zodat u gelogen hebt tegen de Heilige Geest ... U hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God. (Hand. 5:3-4; cf. 1Kor. 3:16; 6:11; Tit. 3:5).*

3. De Bijbel leert dat de Vader, Zoon en Heilige Geest van zich van elkaar differentiëren als drie aparte Personen.

Een van de verhalen waarin we alle drie Personen van de Drie-eenheid tegelijkertijd tegenkomen is die van de doop van Jezus. In Mattheüs 3:16-17 zien we gebeurtenissen als volgt ontplooiën:

*En nadat Jezus gedoopt was, kwam Hij meteen op uit het water; en zie, de hemelen werden voor Hem geopend, en Hij zag de Geest van God als een duif neerdalen en op Zich komen. En zie, een stem uit de hemelen zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!*

Iedere Persoon van de Drie-eenheid is in dit gedeelte aanwezig. We zien Jezus gedoopt worden, de Heilige Geest neerdalen en als een duif rusten op Jezus, en we horen de stem van de Vader. Elk zijn ze onafhankelijk van de ander en toch zijn ze alle drie God (cf.Gen.1:26; 11:7; Mat.28:19; 2Kor.13:14; 1Pet.1:2).

Hoewel alle illustraties tekort schieten in het perfect omschrijven van de drie Personen van de Drie-eenheid en Gods eenheid, kan volgende figuur toch een hulp zijn om het visueel wat duidelijker weer te geven:



## Een korte geschiedenis van de leer van de Drie-eenheid

De eerste plaats in de Bijbel waar we ondersteuning vinden voor de leer van de Drie-eenheid is in het allereerste boek Genesis, wanneer God zegt: 'Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis' (Gen. 1:26). Hier wordt God beschreven in meervoud. De woorden 'Wij' en 'Ons' zijn meervoudsvormen, wat dus slaat op meer dan één Persoon.

Doorheen de rest van de Bijbel openbaart God meer en meer van de leer van de Drie-eenheid zodat we het beter kunnen begrijpen. In het Evangelie naar Johannes komt dit het meest helder naar voren. De brieven van Paulus geven ons ook een groter inzicht in deze verbazingwekkende leer zodat we het iets beter kunnen vatten.

Het woord 'Drie-eenheid' werd voor het eerst gebruikt door de theoloog Tertullianus. Het doel van Tertullianus was om aan te geven dat de Vader, Zoon en Heilige Geest 'één in wezen – niet één in Persoon' zijn.<sup>4</sup> Ongeveer een eeuw later (325 n.C.) was de Kerk genoodzaakt om een eenduidig standpunt in te nemen wat deze leer betreft vanwege de verschillen in leerstellingen die de ronde deden. Tijdens het Eerste Concilie van Nicea, geleid door Athanasius, werd er een officiële geloofsbelijdenis opgesteld die Christus omschrijft als *'God uit God, Licht uit Licht, waarachtig God uit waarachtig God; geboren, niet gemaakt, van hetzelfde Wezen met de Vader; door Wie alle dingen gemaakt zijn.'*

Tegen de vijfde eeuw was deze leer van de Drie-eenheid algemeen aanvaard en werd ze daarna nooit meer een punt van grote discussie.

## PRAKTISCH

Waarom is het zo belangrijk dat we de leer van de Drie-eenheid begrijpen? Hier zijn enkele redenen:

1. We bestuderen de leer van de Drie-eenheid omdat ze ons God beter doet kennen en maakt dat we Hem beter kunnen aanbidden. Als we niet goed begrijpen wie God is, kan het best zijn dat we uiteindelijk iemand anders dan God, een door mensen gemaakte god, gaan aanbidden. Dat zou afgoderij betekenen.
2. We bestuderen de leer van de Drie-eenheid omdat onze theologie, dus onze kennis van God, onze handelingen bepaalt. Wat we geloven over God zal de wijze waarop we met Hem omgaan veranderen.
3. We bestuderen de leer van de Drie-eenheid zodat we de waarheid leren kennen en ze ook kunnen verdedigen wanneer we valse leer tegenkomen. De leer van de Drie-eenheid is een essentiële leer die, wanneer ze verkeerd begrepen wordt, het verschil kan maken tussen een eeuwig leven in de Hemel en een eeuwige verdoemenis in de Hel. Dat is niet niks!

## Theologische dwaalleren over de Drie-eenheid

Veel van de christelijke leerstellingen werden gevormd om dwaalleringen te weerleggen. Het is wijs voor ons om te weten welke deze dwaalleringen zijn zodat we de waarheid beter kunnen beschermen en ons geloof kunnen verdedigen.

Er zijn sekten die niet geloven in de Drie-eenheid en we vandaag de dag kunnen tegenkomen.

Hieronder zijn er drie.



DWAALLEER	DEFINITIE	VROEGERE AANHANGERS	MODERNE AANHANGERS
TRITHEÏSME	De Vader, Zoon en Heilige Geest zijn drie aparte Goden, soms verwant aan elkaar, maar in een los verband.	Monofysieten (500 n.C.)	Mormonen
SABELLIANISME (MODALISME <sup>i</sup> )	De Vader, Zoon en Heilige Geest zijn allen in de Bijbel aanwezig als God, maar ze zijn enkel drie vertoningen van dezelfde God.	Sabellius (200 n.C.)	Verenigde Pinkstergemeente Kerken <sup>ii</sup>
UNITARISME	De Vader is God, Jezus Christus is een schepsel en de Heilige Geest is een onpersoonlijke kracht.	Arius (300 n.C.)	Jehovah's Getuigen

## Citaten over de Drie-eenheid die je doen nadenken

*Het was de hele Drie-eenheid die aan het begin van de schepping zei: 'Laat Ons mensen maken' (Gen.1:26). Het was de hele Drie-eenheid opnieuw die aan het begin van het Evangelie leek te zeggen: 'Laat ons mensen redden' (Mat.3:16-17). (J.C.Ryle)<sup>5</sup>*

*Er zijn veel mensen die nogal graag de christelijke uitdrukking 'God is liefde' steeds in de mond nemen. Maar ze lijken niet te beseffen dat de woorden 'God is liefde' geen enkele betekenis hebben tenzij God tenminste uit twee Personen bestaat. Liefde is iets dat*

<sup>ii</sup> Modaal betekent dat iets een bepaalde wijze of modus uitdrukt.

<sup>iii</sup> Niet te verwarren met de Evangelische Pinkstergemeenten. Voor meer info <http://www.upc-belgique.be>

*één persoon heeft voor een ander persoon. Als God slechts één enkele Persoon was, dan was Hij vóór de wereld werd geschapen geen liefde. (C.S. Lewis) <sup>6</sup>*

*Inderdaad, het bestaan van gemeenschap binnen de Drie-eenheid (Joh.17:23-24) maakt het duidelijk dat de schepping van de mensheid niet bedoeld was om tegemoet te komen aan een tekort in God. God was niet eenzaam, verveeld, of onvolledig voor Hij de mensheid schiep. God is perfect in Zichzelf. Hij is gelukkig in de gemeenschap en liefde die sinds eeuwig verleden bestaat onder de Vader, Zoon en Heilige Geest. Dus, in de plaats van een poging om een bepaald gebrek op te vullen, schiep God de mens eenvoudigweg omdat Hij zich verheugd in het delen van Hemzelf als een uitdrukking van Zijn overvloedige zelfgenoegzaamheid. (Scott Hafemann)<sup>7</sup>*



## GROEPSVRAGEN

1. Hoe zou je de Drie-eenheid omschrijven aan iemand die nog nooit van deze leer heeft gehoord?
2. Waarom is de leer van de Drie-eenheid belangrijk volgens jou?
3. Waar in de Bijbel zien we meer dan twee Personen van de Drie-eenheid in hetzelfde gedeelte?
4. Op welke manier zou de geschiedenis van de leer van de Drie-eenheid jouw vertrouwen in haar betrouwbaarheid kunnen beïnvloeden?
5. Hoe zou jij reageren als je iemand iets hoorde vertellen dat tegen de leer van de Drie-eenheid ingaat?
6. Hoe draagt het kennen van de geschiedenis van de leer van de Drie-eenheid ertoe bij dat foutieve leerstellingen voorkomen worden?



## MEMORIEVERS

*Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest (Mat.28:19).*



## GEBED

- ✓ Dank God ervoor dat Hij Zichzelf heeft bekend gemaakt.
- ✓ Loof God om Zijn eenheid die voortdurend in vrede leeft.
- ✓ Prijs zowel de Vader, als de Zoon en de Heilige Geest om Wie ze zijn en wat ze doen.

<sup>1</sup> John Wesley, *Encyclopedia of 7700 Illustrations* (Rockville: Assurance Publishers, 1979), p. 504.

<sup>2</sup> Thomas Watson, *A Body of Divinity* (Glasgow: Glasgow College, 1741), p. 72.

<sup>3</sup> Harold Lindsell and Charles J. Woodbridge, *A Handbook of Christian Truth* (Grand Rapids: Revell, 1953), pp. 51– 52.

<sup>4</sup> Tertullian, *Against Praxeas*, Datum onbekend.

<sup>5</sup> J.C. Ryle, Commentary on Matthew 3, Matthew Chapter 3, Grace Gems, <http://gracegems.org/Ryle/m03.htm> (accessed April 4, 2015).

<sup>6</sup> C.S. Lewis, *Beyond Personality* (Macmillan, 1948), p. 21.

<sup>7</sup> Scott Hafemann, *The God of Promise and the Life of Faith* (Wheaton: Crossway Books, 2001), p. 32

## CACHE 2

# TROUW



### KERN VAN DE CACHE

De jongeren zullen leren dat gelovigen worden opgeroepen om trouw te zijn.



### DOELSTELLINGEN VAN DE CACHE

De jongeren zullen in staat zijn om:

- ✓ Uit te leggen wat het betekent om trouw te zijn.
- ✓ Vijf redenen op te sommen waarom we trouw horen te zijn.
- ✓ Te beschrijven wat degenen die trouw zijn toekomt.



### SLEUTELVERS

Mattheüs 25:21      Zijn heer zei tegen hem: Goed gedaan, goede en trouwe slaaf, over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen; ga in, in de vreugde van uw heer.



### TOEPASSING

- ✓ Wees trouw zoals je Vader in de hemel trouw is.
- ✓ Loof God om Zijn trouw naar Zijn kinderen.
- ✓ Ga na of er gebieden zijn in je leven waarin je niet zo trouw bent zoals je hoort te zijn en stel een plan op om hierin meer trouw te worden.







## AANKNOPINGSPUNT

### Ben jij trouw?

Vraag de jongeren om elk vijf woorden op te schrijven die hun het best omschrijven. Daarna laat je de jongeren deze omschrijvingen delen in de groep. Ga hierbij op zoek naar woorden die op een of andere manier te maken hebben met trouw. Deel dan met de jongeren hoeveel keer je de karaktereigenschap trouw hebt gehoord.

### Ouwe getrouwe

Van de 1000 gekende geisers in de wereld, zijn ongeveer de helft ervan gelegen in het nationaal park van Yellowstone. Iedere geiser is een spektakel om naar te kijken, maar waarschijnlijk is geen enkele populairder dan Ouwe Getrouwe. Ouwe Getrouwe is mogelijk niet de meest indrukwekkende geiser, maar hij heeft zijn grote faam te danken aan zijn trouwe uitbarstingen, die om en nabij elke 90 minuten plaatsvinden.



## UITLEG

Doorheen de Griekse Bijbel komen we geregeld het woord *pistis* tegen. In het Nederlands vertaald betekent het 'trouw' of 'betrouwbaar'.

*Trouw* is synoniem met woorden als betrouwbaar, eerlijk en vertrouwenswaardig. De Bijbel beschrijft God als trouw en Hij verwacht getrouwheid van Zijn kinderen in hun relatie met Hem en hun relaties met anderen.

Helaas kunnen er in de kerk ook mensen zijn die prachtig lijken te schijnen voor Jezus Christus, maar stilaan doven wanneer de tijd vordert. Hoeveel van Gods dienaren zijn als Ouwe Getrouwe en geven doorheen hun hele leven met regelmaat eer aan God en zegeningen naar anderen? Wat Ouwe Getrouwe is voor Yellowstone, zijn Gods dienaren voor Zijn kerk.

### Vijf redenen waarom we trouw horen te zijn

#### 1. God is trouw

De basis voor een juist karakter in ons is het karakter van God. Er zijn karaktereigenschappen van God die we niet kunnen nastreven, zoals Gods alwetendheid, almacht en alomtegenwoordigheid. Maar zij die God hun Vader noemen, zouden als hun Vader moeten zijn. We zijn geschapen naar Zijn beeld (Gen.1:27), om Hem te weerspiegelen naar de wereld. Als we hem imiteren, verheerlijken we Hem het meest en geven we onszelf de grootste vreugde doordat we het doel van ons bestaan vervullen. We horen uiteindelijk trouw te zijn omdat God Zichzelf meerdere keren omschrijft als trouw: 'Groot is Uw trouw' (Klaagl.3:23; cf.Ps.89:1-2, 8; 100:5).

Jezus Christus is 'een afdruk van Zijn (de Vader) wezen' (Heb.1:3 – NBG). Als we Hem zien, kijken we rechtstreeks in het hart van God. Hij wordt niet enkel 'getrouw en waarachtig' genoemd (Op.3:14; cf.Heb.2:17; 3:2; Op.19:11), maar getuigde ook van trouw tijdens Zijn zichtbare bediening hier op aarde. Ondanks tegenstand van Zijn vijanden, verwerping van Zijn vrienden en verschrikkelijke martelingen van het kruis, bleef Hij trouw aan Zijn hemelse roeping: 'Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan Mij voorbijgaan. Maar niet zoals Ik wil, maar zoals U wilt.' (Mat 26:39).

De Bijbel zegt dat God trouw is om:

- Zonden te vergeven

*Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. (1Joh. 1:9)*

- Zijn volk lief te hebben

*Daarom moet u weten dat de HEERE uw God is. Hij is dé God, de getrouwe God, Die het verbond en de goedertierenheid in acht neemt voor wie Hem liefhebben en Zijn geboden in acht nemen, tot in duizend generaties. (Deut. 7:9)*

*Want wat is het geval? Als sommigen ontrouw zijn geweest, zal hun ontrouw de trouw van God toch niet tenietdoen? Volstrekt niet! Zo echter moet het zijn: God is waarachtig maar ieder mens een leugenaar. (Rom. 3:3-4a)*

- Zijn volk te verlossen

*God is getrouw, door Wie u geroepen bent tot de gemeenschap van Zijn Zoon Jezus Christus, onze Heere. (1Cor. 1:9)*

- Zijn volk te behouden

*God zal u ook bevestigen tot het einde toe, zodat u onberispelijk zult zijn op de dag van onze Heere Jezus Christus. God is getrouw, door Wie u geroepen bent tot de gemeenschap van Zijn Zoon Jezus Christus, onze Heere. (1Kor. 1:8-9)*

*Hij Die u roept, is getrouw: Hij zal het ook doen. (1Thes. 5:24)*

- Zijn schepping in stand te houden

*Voortaan, al de dagen van de aarde, zullen zaaitijd en oogsttijd, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht niet ophouden. (Gen. 8:22)*

- Te helpen tijdens verzoeken

*Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw: Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt, maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan. (1Kor. 10:13)*

- Te helpen tijdens het lijden

*Daarom, laten ook zij die lijden naar de wil van God, hun zielen aan Hem, als de getrouwe Schepper; toevertrouwen in het doen van het goede. (1Pet.4:19)*

- Zijn beloften na te komen

*Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want Hij Die het beloofd heeft, is getrouw. (Heb.10:23)*

- Gebeden te beantwoorden

*HEERE, luister naar mijn gebed, neem mijn smeekbeden ter ore. Verhoor mij naar Uw trouw, naar Uw gerechtigheid. (Ps.143:1)*

- Zijn plannen te vervullen

*HEERE, U bent mijn God, ik zal U roemen, Uw Naam loof ik. Want U hebt wonderen gedaan. Uw raadsbesluiten zijn van oudsher vast en zeker. (Jes. 25:1)*

- Zijn volk te hoeden

*Ik weet, HEERE, dat Uw oordelen rechtvaardig zijn en dat U mij in Uw trouw verdrukt hebt. (Ps.119:75)*

- Goede geboden te geven

*Al Uw geboden zijn betrouwbaar; met leugen vervolgen zij mij, help mij! (Ps. 119:86)*

- De wereld te oordelen

*Dan zullen al de bomen van het woud vrolijk zingen voor het aangezicht van de HEERE, want Hij komt, want Hij komt om de aarde te oordelen. (Ps. 96:12b-13)*

- Zijn volk te beschermen van satan

*Maar de Heere is getrouw, Die u zal versterken en bewaren voor de boze. (2 Thes. 3:3)*

- Trouw te blijven, zelfs als wij het niet zijn

*Als wij ontrouw zijn, blijft Hij getrouw. Hij kan Zichzelf niet verloochenen. (2 Tim. 2:13)*

Hoe zou jouw leven veranderen als God niet trouw zou zijn? Op welke manier moedigt Gods trouw jou aan om ook trouw te zijn?

## 2. Trouw zijn is een vrucht van de Geest

De Bijbel leert dat wanneer we tot Jezus Christus komen, de Heilige Geest in onze harten zijn intrek neemt. Eén van de hoofdverantwoordelijkheden van de Heilige Geest is, zoals Zijn naam al doet vermoeden, ons heilig te maken. Als we in Christus verblijven zal de Heilige Geest zichtbare 'vruchten' in ons leven bewerken. Deze vruchten worden opgesomd in Galaten 5:22-23. Eén van die vruchten is trouw.

- Kan je ontrouw zijn en toch beweren vervuld te zijn van de Heilige Geest?
- Hoe kan je te weten komen of jouw trouw werkelijk de trouw is die bewerkt wordt door de Heilige Geest? (Doe je het tot eer van God? Blijf je ook trouw wanneer het om opofferingen van jou vraagt?)

## 3. Trouw zijn is een noodzaak in de kerk

De Bijbel beschrijft de kerk als een lichaam. Als een lichaamsdeel ontrouw is, heeft het een negatieve invloed op de andere delen van het lichaam. Ontrouw in de kerk onttrekt de energie van de leiders, hindert de groei, ontmoedigt anderen en bevordert een ongewenst voorbeeld van zelfingenomenheid. Leonard Ravenhill zei eens: 'De kerk van vandaag wilt verlost worden van haar verantwoordelijkheid.' Toch zal de kerk enkel floreren naar de mate dat haar leden trouw zijn omdat Hij Zijn kerk op de schouders van trouwe mensen doet voortbewegen. 'En wat u van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen' (2Tim. 2:2). Van alle goede karaktereigenschappen waaruit Paulus kon kiezen, koos Paulus ervoor om trouw te benadrukken.

Lukas 16:10 zegt: 'Wie trouw is in het minste, is ook in het grote trouw. En wie onrechtvaardig is in het minste, is ook in het grote onrechtvaardig.' Getrouwheid in de grote dingen wordt getoetst aan de trouw in de kleine dingen.

Op welke praktische wijzen kunnen gelovigen trouw zijn in de kleine dingen? (Enkele voorbeelden: op tijd in de kerk aankomen, anderen aanmoedigen, de kerk financieel ondersteunen, gebed voor de kerk, regelmatig te erediensten bijwonen, een gezonde getuigenis blijven geven, geleende spullen in een goede staat en op tijd teruggeven, verantwoordelijkheden op tijd en goed nakomen etc.).

Als liefde 'niet ongepast' handelt en 'niet haar eigen belang' zoekt (1Kor.13:5), waarom zijn ontrouwe mensen dan uiteindelijk mensen die niet liefhebben? (Ze stellen hun noden boven die van anderen.)

3Johannes 1:5a zegt: 'Geliefde, u handelt trouw in alles wat u doet voor de broeders.' Kan dit van jou gezegd worden?

#### 4. Trouw zijn is een gebod

In onze maatschappij zien we veel ontrouw. Spreuken 20:6 beschrijft hoe moeilijk het is om een trouwe persoon te vinden: 'Menig mens roept zijn eigen goedertierenheid uit, maar wie zal een betrouwbaar iemand vinden?' Gelijkaardig zegt Psalm 12:1: 'Brenge verlossing, HEERE, want goedertieren mensen zijn er niet meer, onder de mensenkinderen zijn er nog maar weinig trouw.'

Ondanks de vele ontrouw van anderen worden gelovigen opgeroepen om trouw te zijn. Vance Havner zei ooit eens: 'Een vrouw die voor 85% trouw is aan haar man, is helemaal niet trouw. Er bestaat niet zoiets als een gedeeltelijke loyaliteit naar Jezus Christus.' <sup>1</sup>

*De vrouwen moeten evenzo eerbaar zijn, ...trouw in alles (1Tim. 3:11).*

*Wie trouw is in het minste, is ook in het grote trouw. En wie onrechtvaardig is in het minste, is ook in het grote onrechtvaardig. Als u dan wat betreft de onrechtvaardige mammon niet trouw bent geweest, wie zal u het ware toevertrouwen? En als u wat betreft het goed van een ander niet trouw bent geweest, wie zal u het uwe geven? (Luk. 16:10-12).*

*Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, want gij geeft tienden van de munt, de dille en de komijn en gij hebt het gewichtigste van de wet verwaarloosd: het oordeel en de barmhartigheid en de trouw (Mat. 23:23 – NBG).*

*Wees trouw tot in de dood (Op. 2:10b).*

Waarom wordt er aan het trouw zijn, in vergelijking met de andere vruchten en geboden, maar weinig aandacht geschonken?

In welke gebieden van je leven kan je meer trouw worden?

#### 5. Trouw zijn resulteert in zegeningen

*Een betrouwbaar man heeft talrijke zegeningen (Spr.28:20).*

*Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE en Zijn wet dag en nacht overdenkt (Ps. 1:1-2).*

- Welke zegeningen ontvangen we als een gevolg van onze trouw? (De goedkeuring van de Heer, zekerheid van geloof (vrucht), respect en waardering van anderen, toekomstige beloningen.)
- Wie wordt er in de Bijbel als trouw gekenmerkt?

Zoek de volgende verzen op:

- Jezus Christus (Op.19:11)
- Mozes (Num.12:7; Heb.3:5)
- Zadok (1Sam.2:35)
- David (1Sam.22:14)
- Hananja (Neh.7:2)
- Abraham (Neh.9:8)
- Daniël (Dan.6:4)
- Lydia (Hand.16:15)
- Timotheüs (1Kor.4:17)
- Tychikus (Ef.6:21; Kol.4:7)
- Epafras (Kol.1:7)
- Onesimus (Kol.4:9)
- Paulus (1Tim.1:12)
- Silvanus (1Pet.5:12)

Grote werken voor de Heer komen enkel als een gevolg van het werk van de Heilige Geest doorheen onze levens. Maar dat schuift onze verantwoordelijkheid om trouw gehoorzaam te zijn aan Gods wil niet aan de kant. Een bestaat niet zoiets als een luie trouwe dienaar (Mat.25:14-30)!

Kan je enkele mannen of vrouwen bedenken die een voorbeeld zijn van trouw?

## PRAKTISCH

Ben jij trouw? Kunnen God en anderen erop rekenen dat je geloofwaardig, eerlijk en betrouwbaar bent? Denk eens na over volgende zaken. Onderzoek jezelf eens en ga op zoek naar alle zwakheden die je wilt verbeteren. Hoe kan je op een praktische wijze groeien in deze gebieden?

Ben je trouw in:

- Het lezen van je Bijbel?
- Het bezoeken van de kerk?
- Gebed?
- Het geestelijk groeien?
- Het omgaan met andere christenen?
- Het dienen van God en andere mensen?
- Het delen van het Evangelie?

- Het tonen van liefde naar anderen?
- Het wijs besteden van geld?
- Het eren van gezagsdragers?
- Het teruggeven van geleende spullen?
- Het hard werken?
- Het op tijd komen?
- Het confronteren van zonden?
- Het tonen van barmhartigheid?
- Het uitstralen van integriteit?
- Het nakomen van beloftes of verplichtingen?

*Ik heb de betrouwbare weg gekozen, met uw voorschriften voor ogen (Ps.119:30 – NBV).*



## GROEPSVRAGEN

1. Wat zou er veranderen in je leven als God niet trouw zou zijn?
2. Op welke manier inspireert Gods trouw jou om ook trouw te zijn?
3. Kan je ontrouw zijn en toch beweren vervuld te zijn met de Geest?
4. Hoe kan je weten dat jouw trouw iets is dat wordt bewerkt door de Heilige Geest?
5. Noem eens enkele praktische wijzen waarop gelovigen trouw kunnen zijn in de kleine dingen?
6. In welke gebieden van je leven kan je groeien in trouw?



## MEMORIEVERS

*Zijn heer zei tegen hem: Goed gedaan, goede en trouwe slaaf, over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen; ga in, in de vreugde van uw heer (Mat. 25:21).*



## GEBED

- ✓ Dank God om Zijn trouw in de schepping.
- ✓ Loof God om Zijn trouw naar Zijn kinderen.
- ✓ Bid God om de wijsheid en het inzicht dat je nodig hebt om te groeien in het trouw zijn.

<sup>1</sup> John M. Johnson, *Moral Makeover* (Maitland: Xulon Press, 2008), p. 140.