

CACHE 20

DE LIEFDE VAN GOD



KERN VAN DE CACHE

De jongeren zullen leren dat Gods karakter kan worden omschreven met het woord 'liefde'.



DOELSTELLINGEN VAN DE CACHE

De jongeren zullen in staat zijn om:

- ✓ De liefde van God te beschrijven.
- ✓ Uit te leggen wie Gods verlossende liefde wel ervaart en wie niet.
- ✓ Te vertellen hoe iemand kan gaan van het leven onder de toorn van God naar het kennen van Zijn verlossende liefde.



SLEUTELVERS

Galaten 2:20

Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven.



TOEPASSING

- ✓ Vraag jezelf af of je Gods verlossende liefde ervaart.
- ✓ Prijs God voor het maken van een manier om Zijn verlossende liefde te kennen.
- ✓ Vertel anderen hoe ze Gods verlossende liefde kunnen leren kennen.





AANKNOPINGSPUNT

Een woord dat jou omschrijft

Denk eens aan drie woorden die jou beschrijven. Wat als je slechts één woord moest kiezen dat het best beschrijft? Welk woord zouden je vrienden voor jou kiezen? Zou dat hetzelfde woord zijn dat jij koos? We beschrijven vaak de essentie van een persoon in één woord: aardig, vriendelijk, knorrig, grappig, enz. Zo gebruikt de Bijbel ook woorden om het karakter van God te beschrijven. Welk woord zou jij gebruiken om God te beschrijven? 'God is liefde' zegt de Bijbel.

Misvattingen over God

Als je mensen op straat zou vragen om God te beschrijven, zou je waarschijnlijk een aantal veel voorkomende antwoorden krijgen. Veel mensen denken dat God een aardige oude opa-achtige figuur is die alleen geschenken geeft en de andere kant op kijkt als we zondigen. Anderen geloven dat Hij een pretbederver is die wacht tot wij iets verkeers doen zodat Hij ons kan straffen. Weer anderen geloven dat Hij ver weg is. Hij zette alles in werking, maar is nu niet langer actief in de wereld. Wanneer we een misvatting hebben over wie God is en wat Hij van ons verwacht, zullen we ook verkeerd op Hem reageren. De manier waarop we God wel goed leren kennen is door het lezen van Zijn Woord.

Gods liefde is als de zon

Stel je voor dat je op een bewolkte dag naar buiten gaat. Het is pas twaalf uur, maar de lucht is grijs en de zon is niet zichtbaar. Betekent dit dan dat de zon is verdwenen? Natuurlijk niet! De zon schijnt dan nog altijd even fel, maar haar licht wordt geblokkeerd door de wolken. Evenzo is God liefde en schijnt Zijn liefde altijd. Maar die liefde wordt geblokkeerd door Zijn toorn. Verwijder de wolken en je ervaart de volledige sterkte van de zon. Verwijder de toorn in Christus en je ervaart de volle kracht van Gods liefde.



UITLEG

God is liefde

Eén van de prachtige verzen in de Bijbel is 1Joh.4:8 waarin staat: 'God is liefde'. We bewonderen allemaal de deugd van liefde, en dit vers zegt dat liefde omschrijft wie God is. God is niet tiranniek, slecht of wreed; Hij is de belichaming van liefde!

1. Gods liefde geeft. God heeft Zijn liefde voor ons bewezen door het werk van Jezus Christus. Er is geen grotere demonstratie van Gods liefde dan het kruis. Maar meer dan een eenmalige gebeurtenis om onze zonden weg te nemen, heeft God ons het grootste

geschenk gegeven: Zichzelf. Jezus Christus woont in Zijn volgelingen door de kracht van de Heilige Geest.

En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen. (Mat.28:20)

2. Gods liefde is oneindig. Hoewel we geroepen zijn om de liefde van God te begrijpen (Ef.3:18), zullen we die nooit volledig kunnen bevatten. Gods liefde is zonder mate of beperking. Zijn liefde is 'in ons hart uitgestort' (Rom. 5: 5). Johannes 17 verklaart dat Hij net zoveel van ons houdt als dat Hij van Jezus Christus houdt! Let eens op de derde strofe uit Frederick Lehmans klassieke hymne om God te prijzen voor zijn oneindige liefde:

*'Als we de oceaan met inkt zouden vullen,
En was de lucht van perkament gemaakt,
Als elke stengel op aarde een veer was,
En elke man een professionele schrijver,
Dan zou het schrijven over de liefde van God hierboven,
De oceaan droog laten lopen.
Evenmin kon de rol het geheel bevatten,
Al zou het over de gehele lucht zijn uitgestrekt.'*

Hij heeft ons liefgehad met een grote liefde (Ef.2:4).

3. Gods liefde is eeuwig. God houdt geen fractie van een seconde op met van ons te houden. 'In liefde heeft Hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van Hem te worden aangenomen door Jezus Christus' (Ef.1:4-5). Of zoals het in 1Johannes 4:19 staat: 'Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft.' En we mogen er altijd zeker van zijn dat niets 'ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere' (Rom.8:39). Omdat we niets hebben gedaan om Zijn liefde te ontvangen, is er ook niets dat wij kunnen doen om Zijn liefde te verliezen. Zoals Richard Baxter zei: '[Wij zijn] voor eeuwig omarmd in de armen van ... liefde!' ¹
4. Gods liefde is onveranderlijk. Het is belangrijk om te weten dat niets de liefde van God voor Zijn kinderen kan veranderen. God zal Zijn genegenheid niet veranderen, noch zullen anderen het kunnen stelen. En gelovigen (ongeacht wat ze doen) zullen het nooit kunnen verliezen. Te vaak hebben christenen het gevoel dat Gods liefde voor hen gebaseerd is op hun prestaties. Dit is een compleet verkeerd begrip van genade, omdat we denken dat we op de een of andere manier Zijn liefde moeten verdienen in plaats van Zijn liefde als onverdiende gunst te ontvangen. God heeft ervoor gekozen om van ons te houden, niet vanwege wie we zijn, maar vanwege wie Hij is.

God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren (Rom.5:8).

Een juist beeld van Gods liefde

We vinden ons gemakkelijk in de liefde van God. Veel verzen in de Bijbel spreken over Gods liefde. Maar betekent dit dat Hij te allen tijde liefde toont aan alle mensen? Ben Mitchell zei:

Het soort liefde dat de god beschrijft die mensen tegenwoordig aanbidden, lijkt meer op sentimenteel gedrag dan op Gods heilige genegenheid. Als liefde betekent dat God al Zijn andere eigenschappen verlaat, dan wordt de liefde zelf vergoddelijkt. De liefde van God dicteert niet dat Hij Zijn gerechtigheid of heiligheid verlaat ... God staat niet toe dat niet-wedergeboren zondaars doen wat ze willen, aanbidden wat ze willen, leven zoals ze willen en toch vrij gaan. In het goddelijke verloop van dingen vereist zonde straf. Rebellen in de vorm van zelfaanbidding vereist toorn.²

De liefde is in onze cultuur een god op zichzelf geworden waaraan alle morele waarden ondergeschikt zijn. Wanneer we dan spreken over Gods liefde, kunnen al gauw geneigd zijn om deze prachtige eigenschap van Hem te beschermen door ze te begrenzen met Zijn heiligheid. Een heilig God kan niet te allen tijde liefhebben, menen we dan. Wanneer tegen Hem wordt gezondigd, wekt dat inderdaad een toorn bij Hem op. Ook de Bijbel spreekt veelvuldig over Gods toorn over de onrechtvaardigen. Toch mogen niet al te gauw concluderen dat God daarom geen liefde meer heeft voor alle mensen.

Het verschil tussen toorn en liefde is dat liefde een karaktereigenschap is van God en Zijn toorn niet. Zijn toorn is een uiting van passie voor Zijn eigen heiligheid en volmaaktheid. Gods toorn wordt opgewekt door zonde. Vanuit de jaloesheid voor Zijn eigen eer, glorie en zuivere wezen. Maar God heeft in Zijn volmaakte wezen ook de mogelijkheid om liefde te uiten naar alle mensen omdat Hij liefde is. Zijn toorn overheerst de rest van Zijn volmaakte natuur niet. Het is geen meedogenloze woede of onbeheerste toorn. Het is een bewust gekozen toorn van God omdat Zijn heiligheid niet geëerd wordt. Maar de rest van Zijn eigenschappen zijn ook nog volledig in balans en vormen nog altijd een volmaakte eenheid. Dit is hoe Jerry Bridges het verwoordt:

'Omdat God liefde is, behoort het tot Zijn wezen dat Hij goed en barmhartig is voor Zijn schepselen. Psalm 145 spreekt over Zijn 'grote goedheid' en zegt: 'Genadig en barmhartig is de HEERE, geduldig en groot aan goedertierenheid. De HEERE is voor allen goed, Zijn barmhartigheid rust op al Zijn werken' (Ps.145:8-9). Zelfs in Zijn hoedanigheid als Rechter die de opstandige mensen oordeelt, is Hij vol liefde en goedheid.

*Zo waar ik leef, spreekt de Heere HEERE, Ik vind geen vreugde in de dood van de goddeloze, maar daarin dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft! (Ezech.33:11).'*³

Van toorn naar liefde

Hoewel God altijd liefde is, verklaart Romeinen 1 dat iedereen van nature onder Zijn toorn leeft vanwege de zonde (Rom.1:18). Hoe kan dan een zondaar die leeft onder Gods toorn, een daadwerkelijke ontvanger worden van Zijn verlossende liefde?

1. God is liefde.

Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde (1Joh.4:8).

2. Wij zijn van nature zondaars.

Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God (Rom.3:23).

3. God kan niet anders dan Zijn toorn openbaren over zondaars.

Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen, die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken (Rom.1:18)

4. Onze zonden verhinderen ons om Gods liefde ten volle te ervaren.

Maar in overeenstemming met uw hardheid en uw onbekeerlijke hart hoopt u voor uzelf toorn op tegen de dag van de toorn en van de openbaring van het rechtvaardig oordeel van God (Rom.2:5).

5. God zond Jezus als onze plaatsvervanger.

God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door Zijn bloed, door Hem behouden worden van de toorn (Rom.5:8-9).

6. Onze zonden werden aan het kruis toegeschreven aan Jezus.

Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen (1Pet.2:24).

7. God strafte Jezus in plaats van de zondaar.

Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven (Rom.5:6).

8. We vertrouwen door geloof in het werk van Jezus.

Want daarvoor spannen wij ons ook in en worden wij gesmaad, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, Die een Behouder is van alle mensen, in het bijzonder van de gelovigen (1Tim.4:10).

9. De toorn van God werd afgekoeld.

Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden (1Joh.4:10).

Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem (2Kor.5:21).

10. Gods liefde kan in genade onbegrensd vloeien naar de vergeven zondaars.

Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt – uit genade bent u zalig geworden (Ef.2:4-5).

PRAKTISCH

Waar we de liefde van God zien

Diep van binnen willen we allemaal de liefde van God zien, maar het is moeilijk om de liefde van God in de natuur te zien als je tsunami's en aardbevingen tegenkomt. Het is moeilijk om de liefde van God in de mensheid te zien als je oorlogen en abortussen tegenkomt. Het is zelfs moeilijk om de liefde van God in kerken te zien als je laster en egoïsme tegenkomt. Wil je weten of God van je houdt? Wil je de liefde van God echt zien? Zoek dan niet verder dan het kruis! Romeinen 5:8 vertelt ons: 'God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.' Golgotha is het objectief, absoluut en onweerlegbaar bewijs van Gods liefde. Vergelijk je grote zonde en Zijn grote offer, en er zal geen twijfel meer bestaan in je hart.

In feite is het moeilijk om in het hele Nieuwe Testament één enkel vers te vinden dat spreekt over Gods liefde buiten de context van Christus' offer. Een klassiek voorbeeld is Johannes 3:16: 'Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.'

Verlossende liefde of toorn, het hangt af van waar jij staat

Sommige mensen geloven dat wanneer de Bijbel zegt dat God liefde is, dit betekent dat God liefde toont aan alle mensen en ze daarom Zijn toorn niet over zich zullen krijgen. Maar dat klopt niet. God is een God van liefde. Maar Hij is ook een rechtvaardige God die Zijn toorn over zonde doet komen.

James Boice brengt een geweldig perspectief op het onderwerp van Gods liefde. Hij zegt:

'We zijn met God verzoend, niet omdat de dood van Christus op de een of andere manier de houding van God ten opzichte van ons veranderde, maar omdat Gods liefde Christus stuurde om de manier te maken waarop zonde, die ons ervan weerhoudt Gods liefde te beseffen, voor altijd verwijderd zou kunnen worden.' ⁴

Voordat we worden gered, staan we voor God als Zijn vijand en verdienen we Zijn toorn. Maar als we eenmaal gered zijn door het werk van Jezus Christus aan het kruis, verandert dat. We staan dan niet meer tegenover God als Zijn vijand, maar voor Hem als Zijn geliefde kind. We zijn dan niet langer objecten van Zijn toorn, maar ontvangers van Zijn genade.



GROEPSVRAGEN

1. Hoe ervaar jij persoonlijk Gods liefde?
2. Hoe kun je God het beste jouw waardering voor Zijn liefde tonen?
3. Hoe kan een liefhebbende God lijden in de wereld toestaan?
4. Waarom houdt Gods liefde het tuchtigen van Zijn kinderen in?
5. Hoe beïnvloedt onze zonde Gods liefde voor ons en onze relatie met Hem?
6. Waarom ga je twifelen aan Gods liefde?
7. Hoe kan een God van liefde toornig en jaloers zijn?
8. Voel je je meer geliefd als God veel van jou maakt of als Hij je toestaat veel van Hem te maken?
9. Hoe beïnvloedt een povere kennis van Gods liefde iemands wandel met Christus?
10. Zou God ook liefdevol zijn als Hij ons alles gaf behalve Zichzelf? Waarom?
11. Heeft de liefde die jij hebt ontvangen van God een effect naar anderen?



MEMORIEVERS

Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven (Gal.2:20).



GEBED

- ✓ Dank God om Zijn liefde naar jou.
- ✓ Belijd dat je deze liefde niet verdiend.
- ✓ Vraag God om je Zijn liefde in het offer van Zijn Zoon beter te doen inzien.
- ✓ Bid of God jou wilt gebruiken als een instrument van Zijn liefde naar anderen.