

CACHE 19

# DE VERDORVENHEID



## KERN VAN DE CACHE

De jongeren zullen leren dat alle mensen zondaars zijn die niet in staat zijn om zichzelf te verlossen.



## DOELSTELLINGEN VAN DE CACHE

De jongeren zullen in staat zijn om:

- ✓ De verdorvenheid van de mens te omschrijven.
- ✓ Te beschrijven hoe je kunt weten dat de mens verdorven is.
- ✓ Uit te leggen waarom het begrijpen van de verdorvenheid van de mens zo noodzakelijk is voor de verlossing.



## SLEUTELVERS

Romeinen 3:23      Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God.



## TOEPASSING

- ✓ Geloof dat je goede werken nooit kunnen opwegen tegen je zonde.
- ✓ Dank Jezus voor het betalen van de losprijs voor je zonden en het geven van Zijn rechtvaardigheid.
- ✓ Loof God voor het vrijmaken van een weg waardoor verdorven mensen tot Hem kunnen komen.





## AANKNOPINGSPUNT

### Eerder goed dan slecht?

Veel mensen gaan ervan uit dat de mens eerder goed dan slecht is, met hier en daar een uitzondering met mensen zoals Hitler of Judas. Natuurlijk hebben we allemaal wat onvolmaaktheden aan de buitenkant, maar 'niemand is volmaakt.' Maar de waarheid is dat we diep vanbinnen zondig zijn. In het hart van elk persoon is de zonde aanwezig. En die zonde wordt niet gecompenseerd door de schijnbaar goede dingen die we doen. Zelfs het goede dat we doen is vervuild door zonde.

### In het nieuws

Heb je onlangs het nieuws bekeken of gelezen? Het zit vol met allerlei kwaad en bevat maar weinig goeds. Er zijn berichten van moord, overval en allerlei soorten misdaden. Dit komt omdat het hart van de mens slecht is en zich verzet tegen God.



## UITLEG

Is de mens eerder goed dan slecht? De meesten zouden zeggen dat het antwoord een duidelijk 'ja' is. Maar de Bijbel onthult een ander verhaal. Sinds de zondeval zijn alle mensen geboren in wat theologen 'erfzonde' noemen. De erfzonde beschrijft niet de eerste zonde die de tuin van Eden binnenkwam met het eten van de verboden vrucht, maar eerder de morele corruptie die we erven als gevolg van Adams zonde. Zoals Psalm 51:7 zegt: 'Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.'

Als we het hebben over totale verdorvenheid, is het belangrijk op te merken dat sommige mensen slechter zijn dan anderen en dat niet alle mensen zo slecht zijn als ze maar kunnen zijn. Moest dat wel het geval zijn dan zouden we de uitdrukking 'uiterste verdorvenheid' moeten gebruiken! Totale verdorvenheid betekent dat de zonde elk aspect van elk individu zodanig heeft doordrongen dat mensen in elk facet van hun wezen erdoor aangetast zijn, zich verzetten tegen God en niet in staat zijn om Hem lief te hebben zonder Zijn hulp.

We zijn geen zondaars omdat we zondigen, maar we zondigen omdat we zondaars zijn. Wij zijn zondaars vanwege de erfzonde (Gen.3). Door Adams zonde worden we geboren met een zondig hart. Het zit in ons geestelijke DNA.

*En de HEERE zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was, en dat al de gedachtespinstels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren. (Gen.6:5)*

*Arglistig is het hart, boven alles, ja, ongeneeslijk is het, wie zal het kennen? (Jer.17:9)*

*Wie kan zeggen: Ik heb mijn hart gezuiverd, ik ben rein van mijn zonde? (Spr.20:9)*

*Voorzeker, er is geen mens rechtvaardig op de aarde, die goeddoet en niet zondigt.  
(Pred.7:20)*

*Ook is het hart van de mensenkinderen vol kwaad. Hun leven is vervuld van onverstand in hun hart, en daarna gaan zij naar de doden. (Pred.9:3b)*

*Wat is de sterveling dat hij zuiver zou zijn, en dat hij, geboren uit een vrouw, rechtvaardig zou zijn? (Job 15:14)*

*Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen voort kwade overwegingen, alle overspel, ontucht, moord, diefstal, hebzucht, allerlei kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, lastering, hoogmoed, dwaasheid; al deze slechte dingen komen van binnenuit en verontreinigen de mens. (Mark.7:21-23)*

*Zoals geschreven staat: Er is niemand rechtvaardig, ook niet één, er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgedwaald, samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goeddoet, er is er zelfs niet één. (Rom.3:10-12)*

*Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, niets goeds woont. Immers, het willen is er bij mij wel, maar het goede teweegbrengen, dat vind ik niet. (Rom.7:18)*

*Ook u heeft Hij met Hem levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen en de zonden. (Ef.2:1)*

*Maar ieder mens wordt verzocht, als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlost. (JaK.1:14)*

*Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. (1Joh.1:8)*

## **Wie is de schuldige?**

Wanneer mensen voor het eerst horen over de totale verdorvenheid die het gevolg is van erfzonde, denken ze vaak dat het niet eerlijk is. Waarom zouden we gestraft worden voor de ongehoorzaamheid van Adam? Als reactie hierop moeten verschillende dingen worden gezegd:

- God houdt ons niet verantwoordelijk voor de zonde van Adam, maar voor onze eigen zonde. Romeinen 2:6 zegt dat God ieder zal 'vergelden zal naar zijn werken.' We zondigen omdat we er persoonlijk voor kiezen om te zondigen. De schuld ligt volledig bij ons.
- Hoe zou het ons zijn vergaan als we in Adams schoenen stonden? Gebaseerd op onze zondige staat van dienst, zou ieder van ons hoogstwaarschijnlijk ook aan de verleiding hebben toegegeven.
- We worden vertegenwoordigd door Adam in zijn zonde, maar het goede nieuws is dat we ook kunnen worden vertegenwoordigd door Jezus Christus in Zijn gerechtigheid.

Romeinen 5:19 zegt: 'Want zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens velen als zondaars aangemerkt worden, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de Ene velen als rechtvaardigen aangemerkt worden.' En in 1Korinthe 15:22 lezen we: 'Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.'

## Het antwoord op onze wanhopige nood

Veel mensen geloven dat als ze goed genoeg zijn, ze hun eigen redding kunnen bereiken. Als ze iets harder proberen of een beetje meer gehoorzamen of genoeg goed doen om van deze wereld een betere plek te maken, zal God vereerd zijn om hen in Zijn koninkrijk te verwelkomen. Maar dit is niet het geval. Hoeveel goeds iemand ook doet, niemand zal ooit van zijn zondige aard kunnen afkomen. We missen allemaal de heerlijkheid van God (Rom.3:23). Eén kleine zonde is genoeg om ons naar de hel te sturen (Jak.2:10). En zelfs onze beste daden van aanbidding zijn nog steeds besmet met zonde (Rom.7:20). Zonde kan niet bestaan in Gods heilige aanwezigheid. Zijn gerechtigheid vereist dat Hij alles aanpakt wat Zijn Woord schendt. Dus wat we nodig hebben is iemand die onze zonde verwijdert en ons gerechtigheid schenkt. Wat we nodig hebben is een Verlosser! Het antwoord op onze hulpeloze, hopeloze situatie is Jezus Christus.

Het kruis laat zien hoe wanhopig groot onze nood aan een Verlosser was en hoe diep de Vader ging om de mensheid te verlossen. Zoals John Piper zei: 'De gruwelijke dood van de glorieuze, onschuldige, liefhebbende Zoon van God voor mijn zonde is de meest radicale aanklacht van mijn hopeloze toestand die denkbaar is. De kruisiging van Jezus is de openlijke weergave van mijn helse natuur.<sup>1</sup> Aan dat kruis nam Jezus onze zonde op Zich en werd in onze plaats gestraft. Wanneer we onszelf vernederen door onze nood aan een Verlosser toe te geven en in geloof tot Christus komen, vergeeft God ons al onze zonden door het verzoenende werk van Christus aan het kruis. We hebben geen andere hoop of optie (Joh.14: 6; Gal.2:21).

## De grote uitwisseling

Alle mensen hebben een nood. We hebben allemaal voedsel en slaap nodig, maar er is een nood die nog groter is dan deze noden. Iedereen heeft gerechtigheid nodig. Maar wat we eigenlijk hebben, is geen gerechtigheid maar eerder zonde. Veel mensen werken zo hard als ze kunnen om hun zonde in evenwicht te brengen met hun goede werken, maar zonder succes. Ze krijgen de vlek van zonde in hun harten niet weg. Maar dan zegt Jezus tegen ons: 'Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven' (Matt.11:28). Jezus leefde een volmaakt, zondeloos en rechtvaardig leven. Hetgeen waarin wij faalden, heeft Hij volkomen volbracht. Hij was dus in staat om in onze plaats te sterven, onze zonde op Zich te nemen en ons Zijn gerechtigheid te geven. Hij vergaf ons niet alleen onze zonden, maar Hij gaf ons ook Zijn gerechtigheid. Deze grote uitwisseling wordt imputatie of toerekening genoemd. Onze zonde werd toegeschreven aan Christus en de gerechtigheid van Christus werd aan ons toegeschreven. Loof God hierom!

## Verdorven harten verlangend naar Jezus

Om Jezus te ontvangen, moeten we naar Jezus verlangen. Maar vanwege onze verdorven harten, hebben we geen verlangen naar de dingen van God (Rom.8: 7; 1 Kor. 2:14). Het is mogelijk om een grote moraal te hebben of een vrome religie en goede daden, maar een oprechte liefde en enig verlangen naar Christus te missen. Mensen zijn vrij om hun verlangens te volgen, maar de vrijheid van de wil is eerder een vloek omdat onze natuurlijke verlangens ons belemmeren om goed te doen en ons te onderwerpen aan Gods soevereine autoriteit. Net zoals een hongerige leeuw van nature een lekkere biefstuk kiest boven het eten van een rots, zal een verdorven hart van nature zonde boven heiligheid kiezen.

De bekende predikant C.H. Spurgeon zei eens:

*'Er wordt soms bezwaar gemaakt tegen de leer van totale verdorvenheid. Als mensen zich boos van God afkeren, kan ik het begrijpen. Als mensen in gerechtigheid van God afdwalen, kan ik er enig begrip voor opbrengen. Maar wanneer zij God zo haten dat zij zelfs Zijn redding niet willen aannemen, wanneer zij gratie door het kostbare bloed van Christus weigeren, wanneer zij liever verdoemd willen zijn dan verzoend met God, bewijst dit dat hun hart wanhopig slecht is. Het verworpen kruis is het duidelijkste bewijs van het verdorven hart.'* <sup>2</sup>

Daarom moet de zondaar, om wedergeboren te worden en voor God te kiezen, eerst door de Heilige Geest levend gemaakt worden in zijn hart (Joh.3: 7-8). Zonder Zijn bovennatuurlijke en onweerstaanbare invloed, kan niemand die dood is in zonden (Ef.2: 1) Jezus Christus aannemen.

## PRAKTISCH

### Vergelijking

Als we menselijke verdorvenheid beschouwen, moeten we oppassen dat we onszelf niet met anderen vergelijken, maar dat we naar ons eigen hart kijken. Het is gemakkelijk om naar onze goede dingen te kijken en vervolgens, in trots, te vinden dat we het beter doen dan anderen en dat het God welgevallig moet zijn. Onze vergelijking moet niet horizontaal zijn, met anderen, maar eerder verticaal, met God. Wanneer we onze goede werken vergelijking met de volmaakte heiligheid van God, beseffen we al gauw dat onze 'goede werken' slechts vuile voden zijn (Jes.64: 6). We kunnen en zullen nooit goed genoeg zijn om onze eigen redding te verdienen. We moeten de vergeving van onze zonden en de gerechtigheid van Christus hebben om ons toegang tot God te geven.

### Bespreek deze citaten

Neem even de tijd om deze citaten te overwegen. Herhaal ze eens in je eigen woorden. Zeg vervolgens of je ermee eens of oneens bent. Deel ten slotte hoe de stelling je heeft doen

nadenken over je eigen zonde, redding of Gods heiligheid en of het iets in jou in beweging heeft gebracht.

- ‘De meest verdoemelijke en schadelijke ketterij die de menselijke geest ooit heeft geteisterd, was het idee dat hij zichzelf op de een of andere manier goed genoeg kon maken om het te verdienen om met een alheilige God te leven.’ <sup>3</sup> (Maarten Luther)
- ‘Verlossing is het geschenk van God aan de zondaar, niet het geschenk van de zondaar aan God.’ <sup>4</sup> (H. Wayne House)
- ‘De functie van de wet was echter niet om redding te geven, maar om mensen te overtuigen van hun behoefte eraan.’ <sup>5</sup> (John Stott)



## GROEPSVRAGEN

1. Wat wordt er bedoeld met de verdorvenheid van de mens?
2. Waarom is het zo belangrijk om de verdorvenheid van de mens te begrijpen en te erkennen.
3. Noem eens enkele voorbeelden uit je nabije omgeving die wijzen naar de verdorvenheid van de mens.
4. Noem eens enkele tekstgedeelten uit de Bijbel die spreken over de verdorvenheid van de mens.
5. Hoe kwam God tegemoet aan onze grootste nood omwille van onze totale verdorvenheid?
6. Hoe zouden we moeten reageren op hetgeen God ons aanbiedt door Jezus Christus?



## MEMORIEVERS

*Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God (Rom.3:23).*



## GEBED

- ✓ Erken je totale verdorvenheid aan de heilige God.
- ✓ Vraag vergeving om slechte daden en je besmeurde goede daden.
- ✓ Dank God om Zijn geduld naar jou.
- ✓ Loof God voor de oplossing die Hij bracht in Zijn Zoon Jezus Christus.
- ✓ Geloof in Jezus Christus als de enige Verlosser.

<sup>1</sup> John Piper, 'I Do Not Nullify the Grace of God,' (sermon, 1983) Desiring God, <http://www.desiringgod.org/sermons/i-do-not-nullify-the-grace-of-god> (accessed April 4, 2015).

<sup>2</sup> C.H. Spurgeon, 'The Wedding Was Furnished with Guests,' (sermon, Metropolitan Tabernacle, Newington, May 6, 1888).

<sup>3</sup> Martin Luther, quoted in 'Is Being Good Enough Good Enough to Get Me to Heaven?' Preaching, <http://www.preaching.com/sermons/11548354> (accessed April 4, 2015).

<sup>4</sup> H. Wayne House, *Charts of Christian Theology and Doctrine* (Grand Rapids: Zondervan 1992), p. 99.

<sup>5</sup> John Stott, *The Message of Galatians* (Downers Grove: InterVarsity Press, 1968), p. 89.