

CACHE 15

DE DOOP

KERN VAN DE CACHE

De jongeren zullen leren dat gelovigen worden opgedragen om zich te laten dopen om hun verlossing en hun vereniging met de kerk te symboliseren.

DOELSTELLINGEN VAN DE CACHE

De jongeren zullen in staat zijn om:

- ✓ Uit te leggen wat de doop symboliseert.
- ✓ Aan te geven wat het belang en het doel van de doop is.
- ✓ Te omschrijven wie er gedoopt hoort te worden.

SLEUTELVERS

Mattheüs 28:19-20 Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopen in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.

TOEPASSING

- ✓ Moedig gelovigen die zich nog niet hebben laten gevolg te geven aan Gods opdracht om gedoopt te worden.
- ✓ Laat je dopen als je hierin nog niet in gehoorzaamheid hebt gewandeld.
- ✓ Als je belijdt God te kennen, leef dan je geloof uit.





AANKNOPINGSPUNT

Politiebadge

Je hebt vast wel eens politiemensen badges zien dragen. Deze badges dienen niet als decoratie; ze hebben een betekenis. Ze zijn een middel voor iemand om kenbaar te maken wat hij is. Een badge identificeert een persoon als iemand met een bepaalde set van overtuigingen en normen waar hij naar leeft. Op een gelijkaardige wijze identificeert de doop gelovigen met andere gelovigen, de kerk. Het is een manier waarbij men aan anderen kan tonen wat men geloofd en dat men wil leven volgens de standaard die beschreven staat in Gods Woord.



UITLEG

De opdracht om te dopen en gedoopt worden

De Bijbel geeft duidelijk weer dat alle volgelingen van Jezus Christus zich horen te laten dopen. In de grote opdracht, de laatste woorden van Jezus hier op aarde, lezen we:

Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld (Mat.28:19-20).

Later in Handelingen zei de apostel Petrus door de Heilige Geest: 'Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus' (Hand.2:38).

Omdat niets van onze werken bijdragen aan onze verlossing (Ef.2:8-9), weten we dat eveneens de doop niets bijdraagt of afdoet aan onze verlossing. Wanneer we naar het voorbeeld van de dief aan het kruis kijken zien we dat de doop geen vereiste is om verlost te worden. Hij was niet gedoopt en toch zei Jezus tegen hem: 'heden zult u met Mij in het paradijs zijn' (Luk.23:43). De dief had niet de kans gehad om zich te laten dopen.

Ook al heeft de doop op zich geen aandeel in je verlossing, toch is het laten dopen een opdracht voor alle gelovigen en is deze doop gereserveerd voor christenen nadat ze Jezus Christus hebben aangenomen als Heer en Verlosser. Dat is wat we duidelijk naar voren komt wanneer we de Bijbelse gebeurtenissen onderzoeken:

- Na de toespraak van Petrus lieten ongeveer 3000 zielen zich dopen nadat ze 'zijn woord met vreugde aannamen' (Hand.2:41).
- In Handelingen 8 verkondigde Filippus Christus aan de eunuch uit Ethiopië: 'En Filippus deed zijn mond open en, uitgaande van dat Schriftwoord, verkondigde hij hem Jezus. En terwijl zij onderweg waren, kwamen zij bij een water. En de kamerheer zei: Kijk, daar is water; wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zei: Als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zei: Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon

van God is. En hij liet de wagen stilhouden, en zij daalden beiden af in het water, zowel Filippus als de kamerheer, en hij doopte hem' (Hand.8:35-38).

- Andere voorbeelden van mensen die zich lieten dopen nadat ze tot geloof waren gekomen zijn: Cornelius (Hand.10:44-48), Lydia (16:14-15) en de cipier uit Filippi (16:30-33).

In elk van deze verslagen werden enkel personen die het Evangelie begrepen en hun geloof in Jezus Christus beleden gedoopt. De doop vond vlak na de verlossing plaats als een eerste daad van gehoorzaamheid.

De symboliek achter de doop

De doop op zich redt niemand, maar wordt toch opgedragen aan alle gelovigen als een uitwendig symbool van wat er inwendig reeds heeft plaatsgevonden in het leven van de gelovige.

De doop symboliseert het volgende:

1. Jezus doopte (dompelde) ons tot één lichaam, Zijn Kerk. 'Ook wij allen immers zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt, hetzij dat wij Joden zijn, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen; en wij allen zijn van één Geest doordrenkt' (1Kor.12:13).
2. De essentie van onze verlossing is een eenheid Jezus. Een eenheid in Zijn dood, begrafenissen en opstanding. 'Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in Zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Want als wij met Hem één plant zijn geworden, gelijkgemaakt aan Hem in Zijn dood, dan zullen wij ook aan Hem gelijk zijn in Zijn opstanding. Dit weten wij toch, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde tenietgedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen' (Rom.6:3-6).
3. Paulus zei dat we in de doop 'met Hem begraven' zijn en met Hem zijn 'opgewekt, door het geloof' (Kol.2:12).

Elk van deze illustraties uit de Bijbel wordt het best weergegeven door een volledige onderdompeling. De dopeling stapt in het water en vertegenwoordigt zijn oude persoon die dood is door de overtredingen en de zonde (Ef.2:1). Na te hebben beleden dat hij zich heeft bekeerd van zijn zonde en in Christus gelooft, wordt hij ondergedompeld in het water, wat de dood van de 'oude persoon' (Gal.2:20) en een begrafenissen met Christus (Kol.2:12) afbeeldt. Het terug omhoog komen uit het water illustreert de 'nieuwe persoon' die levend voor God is (Rom.6:11; 1Pet.2:24), geestelijke wedergeboorte (1Pet.1:23) en een vertrouwen te delen in de opstanding van Christus (Rom.6:5). De gelovige zijn dood, begrafenissen en opstanding met Christus vatten het Evangelie in een notendop samen en worden dan ook geïllustreerd door de doop (1Kor.15:3-4).

De wijze van dopen

Het woord 'doop' heeft dezelfde oorsprong als *diep*, dus letterlijk 'diep maken, in de diepte doen' en zodoende ook 'onderdompelen'.¹ Het Engelse woord 'to baptize' vindt haar oorsprong van het woord *baptizo* wat eveneens 'onderdompelen' betekent. Wanneer we de Bijbel als onze enige bron gebruiken, is het helder dat het leert dat de doop een volledige onderdompeling inhoudt:

1. Het Griekse woord *baptizo* verwijst naar onderdompeling. Het is opmerkelijk dat niet één van de zes Griekse woorden voor 'besprenkelen' of 'overgieten' wordt gebruikt als het over de waterdoop gaat. In de meeste, zo niet alle, woordenboeken is de eerste betekenis van het werkwoord *baptizo* 'dippen', 'onderdompelen' of 'duiken'. Het woord komt 77 keer voor in het Nieuwe Testament en wordt doorgaans gebruikt als het gaat over de waterdoop. De Griekse schrijvers uit de oudheid gebruikte dit woord in de betekenis van 'onderdompelen', 'overspoelen', 'overgieten' of 'overspoelen'. Het werd vooral gebruikt in de context van het kleuren van een kledingstuk – het dompelen van iets onder het oppervlak van een vloeistof totdat het er volledig van doordrongen is.
2. Onderdompeling was eveneens het gebruik van de apostelen en de vroege Kerk. In de Bijbel vinden we enkel voorbeelden van een volledige onderdompeling terug in de verhalen die handelen over de waterdoop. Johannes doopte 'in de Jordaan' (Mat.3:6). Jezus kwam, na gedoopt te zijn, op 'uit het water' (Mark.1:10). Filippus en de eunuch 'daalden beiden af in het water' en kwamen naderhand op 'uit het water' (Hand.8:38-39). In Johannes 3:23 lezen we: 'Maar ook Johannes doopte in Enon bij Salim, omdat daar veel water was; en de mensen kwamen daar en werden gedoopt.' Van de vele gebeurtenissen in het Nieuwe Testament waar enigszins wordt gesproken over de waterdoop, is er geen enkele die ook maar suggereert dat men besprenkeld werd met water.

Het Bijbelse bewijs hiervan is zo overweldigend dat zelfs de Bijbelgeleerden die de 'besprenkeling' als doop verdedigen toegeven dat van aan de vroege Kerk tot de zesde eeuw onderdompeling het gebruik was bij de waterdoop.

*'Deze verschillende factoren demonstreren allemaal klaar en duidelijk dat de doop, als een instelling van de Kerk, moet gebeuren door de onderdompeling van een belijdende christen, na de belijdenis van zijn geloof en het bewijs van zijn bekering, om aan de wereld kenbaar te maken dat hij zich vereenzelvigd met Christus in Zijn dood, begrafenis en opstanding.'*²
(Henry Morris)

Misvattingen over de doop

Hoewel het duidelijk is dat de Bijbel de doop van gelovigen onderwijst, mogen we niet vergeten dat er bepaalde aspecten van de doop zijn die onder oprechte gelovigen onder discussie staan.

We moeten staan voor hetgeen wat wij geloven dat de Bijbelse waarheid is, maar moeten daarbij eveneens bereid zijn om in een geest van liefde te verschillen in bepaalde standpunten die niet rechtstreeks met onze verlossing verbonden zijn. En daarbij steeds de eenheid van Gods Kerk trachten te bewaren.

Volgende misvattingen over de doop zijn belangrijk om te begrijpen en te kunnen verdedigen:

In Handelingen 2:38 zegt Petrus: 'Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden.' Sommigen concluderen hieruit dat Petrus de doop koppelt aan bekering en vergeving van zonden. Maar als we kijken naar de context zien we dat 'zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt' (2:41). Na het Evangelie in geloof te hebben ontvangen, waren ze gehoorzaam aan het gebod om zich te laten dopen. Petrus zei eerst 'bekeer u' en pas daarna dat men zich moest laten dopen. Daarbij vermeldt Petrus in zijn volgende prediking van het evangelie de doop niet eens, maar legt hij een nadruk op berouw, inkeer en het ontvangen van Christus. In zijn brieven maakt hij uiteindelijk ook duidelijk dat we niet met onze werken (vergankelijke dingen) gered zijn, maar 'met het kostbare bloed van Christus' (1Pet.1:18-19; cf.3:21).

Een ander onderwerp van discussie is de 'doop van bekering' die Johannes de Doper predikte (Mark.1:4). Johannes wilde aan de Joden duidelijk maken dat ze niet omwille van hun afkomst rechtvaardig voor God konden staan, maar dat vergeving enkel toekomt aan iedereen die werkelijk berouw heeft van zijn zonden. Johannes weigerde de Farizeeën te dopen totdat ze vruchten 'in overeenstemming met de bekering' voortbrachten (Mat.3:8).

De kinderdoop

Een erg belangrijke discussie aangaande de doop is het dopen van baby's. De Katholieke Kerk leert dat een baby gedoopt moet worden om verlossing te ontvangen. Hierbij gelooft men dat de Kerk aan de baby, zonder persoonlijk geloof, de aanvankelijke reddende genade kan verlenen en hiermee het kind opneemt in het lichaam van Christus.

Gelijkaardig besprenkelen sommige protestanten (zoals de gereformeerde denominatie) hun baby's. Zij onderwijzen dat de kleine kinderen van gelovige ouders gedoopt horen te worden om de toekomstige wedergeboorte te symboliseren en dat het een 'zegel' of 'teken' is van Gods genade. Ze vergelijken de doop in het Nieuwe Testament vaak met de besnijdenis in het Oude Testament, wat het middel was om in het verbond te worden opgenomen. Sommigen geloven dat het een letterlijk verlenen van Gods toekomstige genade is, terwijl anderen het eerder als symbolisch zien.

De Bijbel spreekt echter nergens over een 'wedergeboorte door de doop' of de 'kinderdoop'. Het leert dat de verlossing een gave van God is (Rom.6:23), uit genade door geloof in Jezus

Christus (Ef.2:8-9; Hand.15:11). Eender wat toevoegt aan de genoegzaamheid van het offer van Christus is 'een ander (en vervloekt) evangelie' (Gal.1:6-8).

De besnijdenis in het Oude Testament verwees niet naar een of ander uitwendige handeling (i.e. de doop), maar naar de besnijdenis van het hart (Kol.2:11-12; Rom.2:29). In het Nieuwe Verbond ligt de nadruk op de verlossing door een persoonlijk geloof in Jezus Christus. Dat is waarom Johannes de Doper de mensen enkel doopte op basis van hun geloof en belijdenis (Mat.3:6,8). Een baby kan deze verbintenis nog niet maken.

Conclusie

Omdat verlossing volledig een geschenk van God is, dat zich uit in een innerlijke verandering van dood naar levend, is de waterdoop een illustratie van het eerder begonnen werk van God in het leven van de gelovige. De doop is een fysieke uitbeelding van een moment dat al eerder had plaatsgevonden. Het getuigt van een scheiding van de wereld en een toewijding aan Christus (Mat.28:19-20). Het maakt het afwassen van zonden zichtbaar (Tit.3:5). Het maakt de eenheid met Christus in Zijn dood, begrafenissen en opstanding zichtbaar (Rom.6:3-4). Het doet ons wandelen in de voetsporen van Jezus Christus (Mat.3:13-16; cf.1Joh.2:6) en de vroegere Kerk (Hand.2:41). De doop is (samen met de gelovige zijn persoonlijke belijdenis) een krachtige demonstratie van en herinnering aan Gods verlossende kracht. Het wonder van een nieuw hart weerspiegelt werkelijk de liefde, genade en barmhartigheid van de drie-ene God!

PRAKTISCH

Waar wacht je nog op?

Sommige mensen zeggen dat weliswaar gered zijn, maar eerst hun leven nog op orde moeten stellen of meer uit de Bijbel moeten leren voordat ze zich laten dopen. Maar dat is een verkeerd beeld van de doop. De voorbeelden van de doop in de Bijbel vonden steeds vlak na het tot geloof komen plaats. Wanneer je het dopen bewust uitstelt, houdt dit in dat je gelooft dat je eerst nog enkele dingen moet doen voordat God jou aanvaart. Maar de Bijbel leert dat God ons onmiddellijk aanvaart en dat de doop niets meer is dan een illustratie van die werkelijkheid. Daarom werden de mensen in de Bijbel onmiddellijk nadat ze het Evangelie aannamen gedoopt (Hand.8:36-37). Wat weerhoudt jou dus van het gedoopt worden?

GROEPSVRAGEN

1. Wat is het doel van de doop?
2. Waarom is de doop belangrijk?
3. Wat illustreert de doop?
4. Zit er een verlossende kracht in de doop?
5. Wie hoort zich te laten dopen?

6. Wie mag zich niet laten dopen?
7. Verleent de doop bepaalde genade of garandeert het een toekomstige verlossing?
8. Is er iemand die je hoort aan te moedigen om gehoorzaam te zijn aan Gods opdracht om gedoopt te worden?
9. Ben jij, indien je gered bent, al gehoorzaam geweest in het laten dopen?



MEMORIEVERS

Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopen in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen (Mat. 28:19-20).



GEBED

- ✓ Dank om Zijn genade in het willen liefhebben van zondaars.
- ✓ Prijs God om Zijn geduld in het uitstellen van Zijn oordeel over deze wereld.
- ✓ Loof Jezus Christus om wie Hij is en wat Hij gedaan heeft.
- ✓ Herinner Gods wijsheid in het instellen van een eenvoudige zichtbare handeling, om een wonderlijk werk van Hem beter te doen begrijpen.
- ✓ Vraag de Heer om de moed om de eerste stap in gehoorzaamheid aan Hem te durven zetten.

¹ <http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/dopen1>

² Henry Morris, Baptism: How Important Is It? (Colorado Springs: Accent Books, 1978), p. 126.