

AFKERIG WORDEN



KERN VAN DE CACHE

De jongeren zullen leren dat gelovigen die zich afkeren in zonde zich moeten bekeren van hun zonden en groeien in heiliging.



DOELSTELLINGEN VAN DE CACHE

De jongeren zullen in staat zijn om:

- ✓ Uit te leggen wat afkerig zijn betekent.
- ✓ Uit te leggen hoe een gezond geestelijk leven van een gelovige eruitziet.
- ✓ Na te gaan of zichzelf gered zijn en groeiend, niet gered of afkerig.



SLEUTELVERS

Galaten 5:16

Maar ik zeg: Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen.



TOEPASSING

- ✓ Leer de zonden in je leven te benoemen.
- ✓ Bedenk een concreet plan over hoe je tegen zonde wilt vechten en groeien in heiligheid.
- ✓ Ga op zoek naar iemand waaraan je rekenschap kunt en wilt afleggen en spreek geregeld met hem/haar af.





AANKNOPINGSPUNT

Net als fietsen

Heb je al eens geprobeerd om op een helling te fietsen en dan te remmen en met je voeten op de pedalen stil te staan. Dat is moeilijk. Het is niet eenvoudig om op je fiets lang stil te blijven staan. Je zult bergop moeten blijven trappen om niet achteruit te rijden. Dit is precies hetzelfde bij christenen. Zij moeten geestelijk blijven groeien. Doen ze dit niet, dan gaan ze achteruit. Dit wordt ook wel geestelijk 'afkerig worden' genoemd.

Grafieken en diagrammen



Je hebt waarschijnlijk al eens eerder een lijngrafiek gezien, of misschien zelfs al eens één gemaakt op school. De lijngrafiek begint bij een startpunt en beweegt in een bepaalde richting in functie van de tijd. Het moment dat we tot bekering komen is als het startpunt van de grafiek. De x-as is de tijd en de y-as is heiliging. Ook al kunnen er ook wel ups en downs in voorkomen, toch zal een ware gelovige met de tijd in heiliging groeien.



UITLEG

Afkerig worden

Enmaal iemand Jezus Christus aanneemt als Verlosser begint hij aan een geestelijke reis in heiliging. Wanneer Christenen in de Geest wandelen, wilt God dat ze geleidelijk aan groeien naar het beeld van Jezus Christus. Hoewel er ook momenten kunnen zijn dat zelfs de meest volwassen gelovigen stilaan of plots de verkeerde kant uitgaan door toe te laten dat er een bepaald iets tussen hen en God komt te staan. Wanneer zulke mensen dan, terwijl ze wandelen in het vlees, hun passie voor God door een specifieke en bepaalde mate van zonde in hun leven verliezen, noemen we dit 'afkerig worden'.

De apostel Paulus ontmoette afkerigen toen hij in de gemeente van Korinthe was. Toen ze Jezus voor het eerst aannamen, was het vanzelfsprekend dat ze onvolwassen in geloof waren. Hij zei:

En ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot mensen die geestelijk zijn, maar als tot mensen die nog vleselijk zijn, als tot jonge kinderen in Christus. Ik heb u met melk gevoed en niet met vast voedsel, want u kon dat nog niet verdragen; ja, u kunt dat ook nu nog niet, want u bent nog vleselijk. Als er immers onder u afgunst is en ruzie en tweedracht, bent u dan niet vleselijk en wandelt u dan niet naar de mens? (1Kor.3:1-3).

De mogelijk grootste waarschuwing tegen afvalligen komt van de woorden van onze Heer naar de gemeente van Laodicea in het boek Openbaringen: 'Ik ken uw werken, en weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet! Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal Ik u uit Mijn mond spuwen' (Op.3:15-16).

Soms wordt in vraag gesteld of iemand die afkerig blijft, maar nog steeds Jezus belijdt als zijn persoonlijke Verlosser, wel gered kan zijn. Maar dat is een vraag die enkel God kan beantwoorden en die wij ons niet horen te stellen. Wat we wel zeker weten is dat wanneer iemand werkelijk gered is, hij deze redding nooit zal verliezen (Joh.10:28-29). Daarbij weten we ook dat wanneer iemand afvallig wordt, deze persoon, indien gered, zijn zekerheid en vreugde in de Heer zal verliezen en door de Hem getuchtigd zal worden. 1Johannes 5:18a zegt het volgende: 'Wij weten dat ieder die uit God geboren is, niet zondigt.' Toch blijft onze verantwoordelijkheid naar deze belijdende christen, of hij gered is of niet, onveranderd. We horen deze persoon in Gods genade liefdevol op te roepen om met berouw en inkeer en in geloof terug te keren naar Jezus. Daarbij mogen we nooit vergeten dat alle christenen zondigen. Maar christenen mogen zonde niet tolereren in hun leven of zich laten kenmerken door een bepaalde zonde door erin te blijven leven.

Oorzaken van het afkerig worden

1. Niet verlangen naar heiliging

Zonde is zonder enige twijfel de grootste oorzaak van het geestelijk afkerig worden. Onbeteugelde zonden ontsporen onze geestelijke vooruitgang door ons meer met onszelf bezig te laten zijn in de plaats van op Christus gericht te zijn.

Richard Owen Roberts beschreef dit vaak onopgemerkte proces erg goed:

'Je leven als christen lijkt op het eerste zicht volledig vervuld met Christus, zonder enige ruimte voor ik-gerichtheid. Maar dan komt er een agressieve zonde die zich een weg naar binnen kronkelt en maar een klein beetje van de plaats van Jezus Christus inneemt. Je geeft ruimte voor deze zonde en al gauw komt er weer een andere aan die een gelijkaarde weg baant. Zonde na zonde, fout na fout, zelfzucht na zelfzucht, zo neemt het afkerig worden toe totdat je vrijwel leeg bent van Christus en vol van jezelf.' ¹

Spreuken 14:14a: 'Wie afkerig is van hart, zal van zijn wegen verzadigd worden.'

Enkele voorbeelden van specifieke zonden die leiden naar afkerigheid:

- Wetticisme

En nu u God kent, ja wat meer is, door God gekend bent, hoe kunt u weer terugkeren naar de zwakke en arme grondbeginselen, die u weer van voren af aan wilt dienen? (Gal.4:9).

- Wereldse filosofie

Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus (Kol.2:8).

- Geldzucht

Want geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarnaar te verlangen, zijn sommigen afgedwaald van het geloof, en hebben zich met vele smarten doorstoken (1Tim.6:10).

- Liefde voor de wereld

Want Demas heeft mij verlaten, omdat hij de tegenwoordige wereld heeft liefgekregen' (2Tim.4:10a). 'Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij met haar begeerte; maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid (1Joh.2:15-17).

- Ongeloof

Zie erop toe, broeders, dat er nooit in iemand van u een verdorven hart zal zijn, vol ongeloof, om daardoor avvallig te worden van de levende God (Heb.3:12).

- Bitterheid

Zie erop toe dat niemand achteropraakt in de genade van God, en dat er geen enkele wortel van bitterheid opschiet en onrust veroorzaakt zodat daardoor velen bezoedeld worden (Heb.12:15).

- Onverschilligheid en geestelijke koelte

Maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten (Op.2:4).

Al deze zonden en nog vele anderen hinderen ons om in Christus te verblijven:

Blijf in Mij, en ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij blijft. Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen. Als iemand niet in Mij blijft, wordt hij buitengeworpen zoals de rank, en verdort, en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand. Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. Hierin wordt Mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en Mijn discipelen bent (Joh.15:4-8).

2. De kerkdiensten geregeld verzuimen

God heeft ons voorzien van een lokale kerk of gemeente zodat we blijven stralen voor Jezus. De grote prediker C.H.Spurgeon vergeleek het betrokken zijn in een kerk met de kolen in een vuur. Wanneer ze samen zijn, gloeien ze rood, maar wanneer een koolsteen wordt weggenomen en apart gelegd, wordt hij grijs en verliest hij zijn warmte. Zo zijn ook wij, wanneer we actief deel uitmaken van het lichaam van Christus, in staat om anderen te bemoedigen, te onderwijzen en te dienen. Bovendien plaatsen we onszelf dan ook onder het toezicht van de oudsten en de verantwoordingsplicht van andere met Gods Geest vervulde gelovigen.

Hebreeën 10:24-25 geeft deze opdracht aan gelovigen: 'En laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen.'

3. Een pover doorheen Gods Woord gedreven gebedsleven

Wanneer we blijven groeien, is het onmogelijk om afkerig te worden. Daarom heeft God ons geestelijke disciplines gegeven om onze relatie met Hem levend te houden en ons te helpen in onze groei naar het beeld van Jezus.

Gebed is onze communicatielijn met God. Er wordt wel eens gezegd dat 'het afkerig worden begint, waar het buigen van de knieën stopt!' Wanneer we geen tijd in Gods Woord spenderen, wordt de Heilige Geest gehinderd in het bekend maken van onze zonden en het aanmoedigen in onze groei naar heiliging.

4. Een gebrekkige dienstbaarheid

Een laatste oorzaak die leidt tot het afkerig worden is een gebrekkige of het gebrek aan dienstbaarheid, zoals het opnemen van een bediening of evangelisatie. Wanneer we het nalaten om Christus te dienen, beginnen we onszelf te dienen. Dit op zichzelf gericht

leven geeft blijk van enige vorm van hedonismeⁱ of regelrechte luiheid, die beiden een doodsteek zijn voor de geestelijke groei van een christen.

'Het leven van een christen lijkt sterk op het beklimmen van een ijsberg. Je kan niet omhoog glijden. Iedere stap moet je met een ijsbijl nemen. Enkel door onophoudelijk te hakken en stukjes af te breken maak je enige vooruitgang. Als je wil weten hoe je afvallig kunt worden, stop dan met vooruit te gaan. Stop met het omhoog klimmen, en je zal gedwongen worden om af te dalen. Stil staan is eenvoudigweg onmogelijk.' ²

1Korinthe 10:12 geeft ons een ontvullende herinnering aan de voortdurende dreiging van zonde in ons leven en de trots die ons kan wijsmaken dat we hier niet in zullen struikelen: 'Daarom, wie denkt te staan, laat hij oppassen dat hij niet valt.'

Hoop voor de afkerigen

Is er hoop voor de afkerigen? Absoluut! De hoop voor afkerige christenen is te herinneren wie ze zijn. Van aan het moment van de verlossing werden ze verlost uit satans macht. De Heilige Geest is in hun komen wonen en zal niet toelaten dat een christen in een afkerige toestand blijft. Ze zijn kinderen van de levende God die, als een liefhebbende Vader, hen het recht verleent om terug te keren en hen dan ook met genade en barmhartigheid verwelkomt. God doet Zijn belofte dat Hij ons zal behouden standhouden, ook 'als wij ontrouw zijn, blijft Hij getrouw' (2Tim.2:13). Voor de christen is er altijd hoop op herstel!

En de jongste van hen zei tegen zijn vader: Vader, geef mij het deel van de goederen dat mij toekomt. En hij verdeelde zijn vermogen onder hen. En niet veel dagen daarna maakte de jongste zoon alles te gelde en reisde weg naar een ver land en verkwistte daar zijn vermogen in een losbandig leven. En toen hij er alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood in dat land en begon hij gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij één van de burgers van dat land, en die stuurde hem naar zijn akkers om de varkens te weiden. En hij verlangde ernaar zijn buik te vullen met de schillen, die de varkens aten, maar niemand gaf hem die.

En nadat hij tot zichzelf gekomen was, zei hij: Hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed en ik kom om van honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. En ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maak mij als één van uw dagloners. En hij stond op en ging naar zijn vader. En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem en deze was met innerlijke ontferming bewogen en hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. En de zoon zei tegen hem: Vader, ik heb gezondigd tegen de

ⁱ Hedonisme is de opvatting dat genot het belangrijkste in het leven is.

hemel en tegenover u. Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn slaven: Haal het beste gewaad tevoorschijn en trek het hem aan en geef hem een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten. En breng het gemeste kalf en slacht het, en laten we eten en vrolijk zijn. Want deze, mijn zoon, was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. (Luk.15:12-24)

Wanneer we opmerken dat we niet meer zo dicht bij God leven, hoeven we ons niet af te vragen wie de afstand heeft vergroot!

PRAKTISCH

Hoe nagaan of je afkerig aan het worden bent

Ga voor jezelf na of deze stellingen³ van toepassing zijn op jou om te bepalen of er enige vorm van afkerigheid in jou aanwezig is:

1. Het gebed is niet langer een vitaal onderdeel van je leven.
2. De zoektocht naar Bijbelse waarheid is gestopt.
3. Je past hetgeen je weet van de Bijbel niet meer toe.
4. Je gedachten gaan hoofdzakelijk uit naar aardse en niet naar hemelse zaken.
5. Het dienen in de kerk geeft je geen vreugde meer.
6. Geestelijke beslissingen zijn een bron van schaamte geworden.
7. Je besteedt meer tijd aan plezier en vertier dan aan het Woord en gebed.
8. Je bent in staat om te zondigen zonder dat je geweten er moeilijk over doet.
9. Het verlangen om te groeien naar het beeld van Jezus vormt niet meer de kerngedachte.
10. Je gedachten gaan vooral uit naar het vergaren van geld en goederen.
11. Je kunt geestelijke liederen zingen met je mond, zonder dat de woorden je hart beroeren.
12. Je kunt iemand horen vloeken zonder enige gevoelens van verontwaardiging te hebben.
13. Het bekijken van schandelijke films is aangenaam en aanvaardbaar geworden.
14. Inbreuken op de vrede in de kerk zijn van geen belang voor jou.
15. Het kleinste excuus weerhoud je van je geestelijke opdrachten.
16. Je bent tevreden met een gebrek aan geestelijkheid.
17. Je negeert persoonlijke zonden met de gedachte dat de Heer er wel begrip voor heeft.
18. Je aanpassen aan de wereld doe je met gemak.
19. Je doet niets aan de ellende en het lijden in je nabije omgeving.
20. Je bekommert je niet over de verloren zielen of het delen van het Evangelie.

Wanneer je merkt dat er iets is dat je meer behaagd dan gebed, dat je een boek hebt dat je liever leest dan de Bijbel, dat er een huis is waar je liever verblijft dan in het huis van de Heer, dat er een tafel is die smakelijker is dan de tafel van de Heer, dat er een persoon is die je meer liefhebt dan Christus, dat er iets is dat je meer verwent dan de hoop op de Hemel, wees dan verontrust.⁴ (Thomas Guthrie)

Hoe afkerig worden van het afkerig zijn

Toen Jezus tot de afkerige kerk van Efeze sprak zei Hij: 'Maar Ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten' (Op.2:4). De oplossing die Hij hun gaf was te herinneren hoe ze vroeger waren, hun te bekeren van hun zonden en terug te wandelen op de weg van heiliging (Op.2:5). Met het verlaten van hun eerste liefde, Jezus Christus, was hun enige hoop het terug gericht zijn op de Persoon die Jezus is en er alles aan te doen om de relatie ze ooit met Hem hadden terug te herstellen.

Mocht je afkerig zijn geworden in je wandel met de Heer, kunnen volgende suggesties je helpen om je weer af te keren van het afkerig zijn:

1. Onderzoek en doorzoek je hart (Klaagl.3:40).
2. Laat een geestelijk volwassen christen een eerlijke analyse maken van je geestelijk leven (Spr.12:15).
3. Belijd de zonden die je in je leven opmerkt en keer je ervan af (1Joh.1:8-9).
4. Wees creatief en volhardend in je gebedsmomenten (Rom.12:12).
5. Lees je Bijbel en tracht op te schrijven wat je ervan hebt onthouden (Ps.1:1-2).
6. Dien anderen, vooral gemeenteleden (Gal.6:10).
7. Deel je geloof met anderen (2Tim.4:5).
8. Woon met regelmaat de kerkdiensten bij (Heb.10:24-25).
9. Ga aan de slag met onopgeloste persoonlijke conflicten (Mat.5:23-24).
10. Neem tijd om God te loven en te danken om alles (1Thes.5:18).
11. Ga op zoek naar betekenisvolle en persoonlijke omgang met andere christenen (Ps.119:63).
12. Zoek iemand waaraan je rekenschap kunt en wilt afleggen (Spr.27:17).
13. Houd je lichaam in een goede conditie door een voedzaam dieet en oefeningen (1Kor.6:19).
14. Draag de volledige wapenuitrusting van God (Ef.6:11-17).
15. 'Keer terug naar Mij, en Ik zal naar u terugkeren, zegt de HEERE van de legermachten' (Mal.3:7).



GROEPSVRAGEN

1. Hoe ziet je gebeds- en Bijbelstudietijd eruit?
2. Zijn er bepaalde gebieden in je leven waarin je merkt dat het gevaar om afkerig te worden dreigt?
3. Zijn er stappen die je onmiddellijk en in de toekomst kan ondernemen om je hart te beschermen tegen het afkerig worden?
4. Wat gebeurt er met iemand geloofszekerheid wanneer hij/zij zich afkeert in een patroon van zonde? Waarom?

5. Ken je iemand die belijdt een christen te zijn, maar toch zonder enig berouw volhard in een bepaalde zonde? Zo ja, hoe kan je deze persoon liefdevol confronteren (Jak.5:20)?



MEMORIEVERS

Maar ik zeg: Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen (Gal.5:16).



GEBED

- ✓ Dank de Heer om zijn genade, barmhartigheid en trouw.
- ✓ Vraag God om je hart te doorgronden en je te laten zien of gebieden zijn waarin je Hem niet volgt.
- ✓ Loof God om Zijn Woord, maar ook jouw geweten waarmee Hij jou stuurt.
- ✓ Uit je verlangen om te groeien naar het beeld van Jezus, door de vrucht van de Geest.

¹ Richard Owen Roberts, Backsliding (Wheaton: International 63 Awakening Ministries, 1982), p. 16.

² C.H. Spurgeon, Sermons (New York: Robert Carter & Brothers, 1883), p. 209.

³ Overgenomen van Richard Owen Roberts, Backsliding, p. 16.

⁴ Thomas Guthrie, Backsliding, Precept Austin, <http://www.preceptaustin.org/backsliding.htm> (accessed April 4, 2015).