

CACHE 13

DE MENSWORDING VAN JEZUS

KERN VAN DE CACHE

De jongeren zullen leren dat God volledig als God en volledig als mens naar de aarde kwam.

DOELSTELLINGEN VAN DE CACHE

De jongeren zullen in staat zijn om:

- ✓ Te vertellen welke hoedanigheid Jezus had tijdens de schepping.
- ✓ Uit te leggen waarom Jezus' incarnatie zo noodzakelijk was.
- ✓ Te beschrijven waarom het belangrijk was dat Jezus als een mens zou gaan leven.

SLEUTELVERS

Johannes 1:14 En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid.

TOEPASSING

- ✓ Wees vol ontzag doordat Jezus Zijn troon verliet om mens te worden.
- ✓ Loof God voor het zenden van Zijn Zoon naar deze wereld.
- ✓ Als je nog eens verzocht wordt, herinner je dan dat Jezus op gelijkaardige wijze verzocht is geweest, maar hierbij niet zondigde.





AANKNOPINGSPUNT

Waarom moest Jezus komen?

Heb je er ooit eens bij stilgestaan waarom Jezus naar de aarde moest komen? Had Hij ons niet op een andere manier kunnen verlossen? Waarom zou Hij Zijn eervolle plaats in de hemel hebben verlaten en naar de aarde zijn gekomen als een baby? We zullen deze vragen en nog enkele anderen beantwoorden.

We hebben allemaal nood aan een Verlosser

Ben jij een fan van superhelden? Heb jij films gekeken zoals *Superman*, *Spinneman* of *Batman*? Deze superhelden vinden onschuldige en weerloze mensen in nood en redden hun uit de handen van een of andere schurk. Jij beseft het misschien niet, maar ook jij hebt nood aan een verlosser. Ieder van ons heeft nood aan verlossing. Maar anders dan de mensen in de films, zijn wij niet onschuldig. Wij hebben gezondigd tegen God en verdienen het om gestraft te worden voor onze zonden. En we worden niet gered van een schurk, maar van de toorn van een volmaakt heilige God. Het is God de Zoon die ons redt van de toorn van God de Vader.



UITLEG

De menswording

Een ander woord voor 'menswording' is 'incarnatie'. Dit woord beschrijft wat de Bijbel leert over Jezus die als God eveneens mens werd. Het is een combinatie van de Latijnse woorden *in* (dat net dezelfde betekenis heeft als het Nederlandse woord 'in') en *carnis* (wat 'vlees' betekent). Letterlijk gezien beschrijft de incarnatie het proces waarbij de tweede Persoon van de Drie-eenheid vlees werd. Terwijl Hij volledig God bleef, werd Hij volledig mens. Twee naturen werden verenigd in één Persoon. Johannes 1:14 geeft ons de beste omschrijving: 'En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader, vol van genade en waarheid.' Vanaf Zijn incarnatie doorheen de eeuwigheid zal Jezus voor altijd de God-mens zijn.

'In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God' (Joh.1:1). Terwijl 'het Woord' doorheen de eeuwigheid al met de Vader bestond, was het pas tot de incarnatie had plaatsgevonden dat God de Zoon ook 'Jezus' werd genoemd. Jezus was de naam die Jozef Hem gaf nadat de engel hem dit had opgedragen: 'zij zal een Zoon baren, en u zult Hem de naam Jezus geven, want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden' (Mat.1:21). 'Jezus' betekent 'Verlosser'.

Hebreeën 1:1-3 spreekt over Jezus als zowel het Woord in de schepping als Gods Woord naar de mensheid als mens.

'Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, Die Hij Erfgenaam gemaakt heeft van alles, door Wie Hij ook de wereld gemaakt heeft. Hij, Die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van Zijn zelfstandigheid, Die alle dingen draagt door Zijn krachtig woord, heeft, nadat Hij de reiniging van onze zonden door Zichzelf tot stand had gebracht, Zich gezet aan de rechterhand van de Majesteit in de hoogste hemelen.'

De profetie die Jesaja uitsprak in Jesaja 7:14 vertelt ons ook dat Jezus God in het vlees is. Jezus wordt 'Immanuel' genoemd, wat 'God met ons' betekent (Mat.1:23; cf. Jes.7:14).

Het ondoorgrondbare proberen te doorgronden

Het concept van God die mens werd en toch nog steeds God bleef gaat rijst boven ons begrip. Hier zijn enkele gedachten van andere auteurs die het mysterie van de incarnatie trachtten te ontrafelen:

'Het Woord werd vlees! God werd mens! De Onzichtbare werd zichtbaar! De Onaanraakbare werd aanraakbaar! Eeuwig leven ervoer tijdelijke dood! De Boven aardse daalde af en kwam dichtbij! De Onbeperkte werd beperkt! De Oneindige werd eindig! De Onveranderlijke werd veranderlijk! De Onbreekbare werd kwetsbaar! Geest werd materie! Eeuwigheid kwam in de tijd! De Onafhankelijke werd afhankelijk! De Almachtige werd machteloos! De Geliefde werd gehaat! De Hoogverhevene werd vernederd! Glorie werd onderworpen aan schaamte! Roem keerde om tot onaanzienlijk! Van onuitsprekelijke vreugde tot ondenkbaar verdriet! Van een troon naar een kruis! Van Heerser naar verdrukte! Van krachtig naar zwak!' ¹

'Hij werd verwekt door de gemeenschap van goddelijke genade met menselijke schande. Hij die de levensadem in de eerste mens blies, werd nu zelf een mens die naar Zijn eerste adem hapte. De Koning der koningen slapend in een kribbe. De Schepper van de Oceanen, zeeën en rivieren drijvend in het vruchtwater van de moederschoot. God zuigend op Zijn kleine duim. De Alfa en Omega die de maaltafels leert. Hij die eerder omgeven werd door de stereofonische lofzang van aanbiddende engelen, hoort nu het geluid van loeiende koeien, blatende schapen, het gestamel van verbijsterde herders. Hij die het universum in leven riep, kirt en huilt. Een alwetende Godheid die Zijn tenen telt... Van het getooid zijn met eeuwige heerlijkheid naar gewikkeld worden in voden. De alomtegenwoordige Geest, wiens wezen de sterrenstelsels vult, begrenst tot de schoot van een plattelandsmeisje. Oneindige kracht die leert kruipen.' ² (Sam Storms)

'Oneindig, en een onwetende. Eeuwig, en toch geboren uit een vrouw. Almachtig, en toch hangend aan de borst van een vrouw. Een universum dragend, en toch gedragen moeten worden in de armen van de moeder. Koning der engelen, en toch de befaamde zoon van Jozef. Erfgenaam van alle dingen, en toch de geminchte zoon van een timmerman.' ³ (C.H.Spurgeon)

'De Almachtige kwam op aarde als een hulpeloze baby, niet in staat om iets anders te doen dan te liggen, te kijken, te wriemelen en geluiden te maken. Hij moest net als elk ander kind gevoed, verschoont en onderwezen worden. En hierin was geen verbeelding of bedrog: de kinderjaren van de Zoon van God waren een werkelijkheid. Hoe meer je erover nadenkt, hoe verbazingwekkender het wordt. Geen bedenksel is zo fantastisch dan deze waarheid van de incarnatie.' ⁴ (J.I.Packer)

'Het woord van de Vader door Wie de tijd werd geschapen werd voor ons tot vlees gevormd en in onze tijd geplaatst. Hij, door wiens goddelijke toestemming geen enkele dag verder verloopt, wilde zulk een dag voor Zijn geboorte als mens. Nog voor de cyclus der eeuwen begon bestond Hij reeds in de boezem van Zijn Vader. Geboren uit een aardse moeder, trad Hij op die specifieke dag binnen in de loop der jaren. De Maker der mensen werd mens zodat Hij, Heerser over de sterren, aan de borst gevoed zou kunnen worden. Zodat Hij, het Brood, hongerig zou kunnen zijn en zodat Hij, de Fontein, dorst zou kunnen hebben. Zodat Hij, het Licht, zou kunnen slapen en zodat Hij, de Weg, op reis vermoeid zou kunnen worden. Zodat Hij, de Waarheid, door valse getuigen beschuldigd zou kunnen worden en zodat Hij, de Rechter over de levenden en de doden, berecht zou kunnen worden door een sterfelijke rechter. Zodat Hij, de Gerechtigheid, veroordeelt zou kunnen worden door de onrechtvaardigen en zodat Hij, de personificatie van tucht, gegeseld zou kunnen worden met een zweep. Zodat Hij, het Fundament, zou kunnen worden opgehangen aan een kruis en zodat Hij, vleesgeworden Moed, zwak zou kunnen worden. En zodat Hij, de Geborgenheid, verwond zou kunnen worden en zodat Hij, het Leven, zou kunnen sterven.' ⁵ (Augustinus)

En buiten alle twijfel, groot is het geheimenis van de godsvrucht: God is geopenbaard in het vlees. (1Tim.3:16a)

De menswording was een noodzaak voor ons

Wij zijn zondaren die niet in staat zijn zichzelf te redden. 'Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God' (Rom.3:23).

God de Vader stuurde God de Zoon om ons te verlossen. 'Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God Zijn Zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen' (Gal.4:4-5; cf. Joh.3:16; 1Tim.1:15; 1Joh.4:10).

Jezus Christus bleef volledig God en was daardoor geschikt om onze zondeloze plaatsvervanger te zijn. 'En u weet dat Hij geopenbaard is om onze zonden weg te nemen; en zonde is er in Hem niet' (1Joh.3:5).

Jezus Christus werd volledig mens om geschikt te zijn als onze menselijke vertegenwoordiger. 'Daarom moest Hij in alles aan Zijn broeders gelijk worden, opdat Hij een barmhartig en een

getrouw Hogepriester zou zijn in de dingen die God betreffen, om de zonden van het volk te verzoenen' (Heb.2:17).

Aan het kruis nam Jezus onze zonden op Zich (droeg de volledige straf) en gaf Hij ons (die in Hem geloven) Zijn volmaakte rechtvaardigheid. 'Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem' (2Cor.5:21).

'Hij werd als ons zodat wij konden worden als Hem' ⁶ (Athanasius)

Wat de menswording ons leert

De menswording of incarnatie van Jezus bewijst theologische waarheden over God en mens. Het helpt ons om onze plaats voor God, onze relatie met Hem en Zijn karakter te begrijpen.

1. De mens is zondig

Als we als mensen goed zouden zijn, zouden we in staat zijn om onszelf te redden (ieder voor zichzelf of op z'n minst door één afgevaardigde van ons). Maar omdat zonde zo verachtelijk is, moest God onze verlossing volledig Zelf verwezenlijken door als Mens één van ons te worden. 'En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood' (Fil.2:8).

2. God is bezorgd

God werd bewogen door compassie voor de mensen die Hij schiep. Terwijl Hij wist welke opoffering dit alles met zich meebracht, koos Hij er voor om één van ons te worden en voor ons te sterven. Dit was de grootste uiting van liefde die de wereld ooit heeft gekend. 1Johannes 4:10: 'Hierin is de liefde, niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat Hij ons liefhad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden.'

3. God is met ons

Omdat Jezus mens werd en onder ons woonde, is Hij iemand die 'medelijden kan hebben met onze zwakheden' (Heb.4:15). Onze Verlosser kent als geen ander de fysieke beperkingen van ons lichaam (Mat.4:2; Joh.4:7), de pijn veroorzaakt door persoonlijke conflicten (Luk.22:48, 61) en de kwelling door verleidingen (Mat.4:1-11; Heb.4:15). Hij kan 'hen die verzocht worden, te hulp komen' (Heb.2:18).

4. Enkel in Jezus is verlossing te vinden

Als Jezus de vleesgeworden God is en enkel door Zijn dood mensen gered worden, dan is Hij de enige weg naar de eeuwigheid. Handelingen 4:12: 'En de zaligheid is in geen

ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden.'



PRAKTISCH

Vol ontzag

Eén van de gevolgen van de incarnatie is dat het ons vervult met ontzag. De God van de schepping, de Drager van het leven, de eeuwige God, kwam naar de aarde om als baby geboren te worden. Hij leefde een zondeloos bestaan en stierf een plaatsvervangende dood. Dat God de hemel wilde verlaten, naar de aarde wilde komen en bereid was te sterven voor jou en mij, zou ons vol eerbied moeten achterlaten. We hadden niets in ons om zulk een opoffering te verdienen. Maar Jezus deed het voor ons.



GROEPSVRAGEN

1. Wat van de menswording van Jezus laat de grootste indruk na op jou?
2. Waarom geven zoveel mensen aandacht aan Jezus' menswording (Kerst), maar houden er maar weinigen rekening met Zijn geboden?
3. Waarom zien zovelen de menswording van Jezus als het meest verbazingwekkende wonder van de Bijbel?
4. Wat leert de menswording van Jezus ons over de Persoon van Jezus Christus?
5. Op welke manier maakte God Zichzelf door de menswording van Jezus bekend aan de mensen?
6. Wat zou het gevolg kunnen zijn van het niet ernstig nemen van wat de Bijbel leert over de menswording van Jezus?



MEMORIEVERS

En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader, vol van genade en waarheid (Joh. 1:14).



GEBED

- ✓ Dank God om liefde, barmhartigheid en compassie naar ons door de incarnatie.
- ✓ Verwonder je over de grootste opoffering die God door de incarnatie bewees aan ons.
- ✓ Vraag God om de nederigheid van Jezus meer te kunnen doorgronden en uit te leven hier op aarde.

¹ Sam Storms, *Pleasures Evermore* (Colorado Springs: NavPress, 2000), pp. 153–54.

² *Ibid.*, p.156.

³ C.H. Spurgeon, “His Name – Wonderful” (sermon, 1858), The Spurgeon Archive, <http://www.spurgeon.org/sermons/0214.htm> (accessed April 4, 2015).

⁴ J.I. Packer, *Knowing God* (Downers Grove: IVP, 1973), p. 53.

⁵ Augustine, *Sermons on the Liturgical Seasons*, vol. 38 in *The Fathers of the Church*, ed. Roy Joseph Deferrari (New York: Fathers of the Church, 1959), p. 28.

⁶ Martin H. Manser, *The Westminster Collection of Christian Quotations* (Westminster: John Knox Press, 2001), p. 198.