

## CACHE 12

# ANDEREN VERGEVEN



### KERN VAN DE CACHE

De jongeren zullen het belang inzien van het vergeven van anderen en de symptomen van gebrek aan vergeving herkennen.



### DOELSTELLINGEN VAN DE CACHE

De jongeren zullen in staat zijn om:

- ✓ De vergeving die God ons toonde uit te leggen.
- ✓ Jezus opdracht aan allen die vergeven zijn te verwoorden.
- ✓ De symptomen van iemand die niet vergeven is op te sommen.



### SLEUTELVERS

Efeze 4:32

Wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig, en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft.



### TOEPASSING

- ✓ Herinner je Gods vergeving naar jou wanneer anderen tegen jou zondigen.
- ✓ Vergeef anderen, net zoals God jou vergeven heeft.
- ✓ Vergeef anderen, ook wanneer ze jou niet vragen om vergeving.





## AANKNOPINGSPUNT

### Wanneer anderen ons kwetsen

Eén van de meest pijnlijke dingen om mee te maken is dat anderen tegen ons zondigen. We hebben allemaal wel eens de pijn ervaren die veroorzaakt werd door iemand die roddels en leugens achter onze rug verspreidde, onrespectvol was, gemene opmerkingen gaf, niet de waarheid vertelde, ons belachelijk maakte of simpelweg negeerde. Ook het verraad van een hechte vriend of fysieke pijn of uitsluiting van een groep kan ook veel droefheid teweeg brengen.

Wanneer we gekwetst zijn, zoeken we dikwijls naar wraak of trekken we ons terug, of groeit er bitterheid in ons hart. Maar geen enkele van deze reacties geeft ons vrede of eer aan God. Gods instructies voor ons zijn helder: als anderen ons kwetsen, moeten we hun vergeven.

### Wat we doen wanneer het pijn doet

Neem even de tijd om de jongeren de kans te geven om situaties aan te halen waarin ze door anderen gekwetst werden en hoe ze hierop reageerden. Bespreekt dan hoe onze eerste reactie vaak eerder wraakgericht dan vergevingsgezin is. Vraag waarom dit zo is en wat God van iedere gelovige die gekwetst wordt vraagt om te doen. (Merk op dat sommige onderwerpen best niet in een groep worden besproken. Leidt deze discussie daarom erg zorgzaam en grijp op tijd in wanneer er gevoelige situaties tijdens de gesprekken naar boven komen.)



## UITLEG

God roept iedere gelovige op om wanneer anderen ons kwetsen te reageren met vergeving. Dit gaat tegen onze intuïtie in; ons hart zoekt van nature wraak en vergelding. Maar God roept ons op om te vergeven omdat Hij ons veel heeft vergeven.

### De opdracht is duidelijk

De Bijbel roept gelovigen op om te vergeven:

*Toen kwam Petrus naar Hem toe en zei: Heere, hoeveel keer zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot zevenmaal toe? Jezus zei tegen hem: Ik zeg u: niet tot zevenmaal, maar tot zeventig maal zevenmaal (Mat.18:21-22).*

*Maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig, en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft (Ef.4:32).*

*Verdraag elkaar en vergeef de een de ander, als iemand tegen iemand anders een klacht heeft; zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen (Kol.3:13).*

## Waarom vergeving zo van belang is

De hoofdreden waarom christenen anderen horen te vergeven is omdat zij zoveel meer vergeving hebben ontvangen van God. Een heilige God heeft ons onvoorwaardelijk al onze zonden vergeven; hoe kunnen wij deze onverdiende vergeving aannemen en ze niet uitbreiden naar andere zonden die ons hebben beledigd? We horen elkaar te vergeven 'zoals ook God in Christus u (ons) vergeven heeft' (Ef.4:32).

Luister eens naar hoe deze schrijvers het verwoordden:

*'In het licht van al hetgeen jou (in Christus) is vergeven, is het niets dan zonde voor jou om dat wat iemand die jou heeft beledigd heeft gedaan niet te vergeven. Als je de alledaagse overtredingen die jij andere moet vergeven vergelijkt met de enorme eeuwige overtredingen die jij hebt gedaan naar een heilige God, valt er niet verder over te twisten.'* <sup>1</sup>

*'Als ik mezelf zie tegenover God en ook maar iets besef van wat mijn Heer voor mij heeft gedaan op Golgotha, ben ik bereid om eender wie eender wat te vergeven. Ik kan het niet weigeren. Ik wil het zelfs niet weigeren.'* <sup>2</sup>

*'De persoon die door genade leeft ziet dit grote contrast tussen zijn eigen zonden tegen God en de overtredingen die anderen naar hem doen. Hij vergeeft anderen omdat hijzelf zo genadevol werd vergeven. Hij beseft dat hij door Gods vergeving in Christus te ontvangen elk recht om zich beledigd te voelen wanneer anderen hem kwetsen heeft verbeurd.'* <sup>3</sup>

Onze Here Jezus maakte dit punt erg duidelijk in Zijn gelijkenis van de onbarmhartige knecht:

*Daarom kan het Koninkrijk der hemelen vergeleken worden met een zeker koning die afrekening wilde houden met zijn slaven. Toen hij begon af te rekenen, werd er iemand bij hem gebracht die hem tienduizend talenten schuldig was. En toen hij niet kon betalen, gaf zijn heer opdracht dat men hem zou verkopen, én zijn vrouw en kinderen en alles wat hij had, en dat de schuld betaald moest worden. De slaaf dan knielde voor hem neer en zei: Heer, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. En de heer van deze slaaf was innerlijk met ontferming bewogen, liet hem gaan en schold hem de schuld kwijt. Maar deze slaaf ging naar buiten en trof een van zijn medeslaven aan, die hem honderd penningen schuldig was. Hij pakte hem beet, greep hem bij de keel en zei: Betaal mij wat u schuldig bent. Zijn medeslaaf dan liet zich voor hem neervallen en smeekte hem: Heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. Hij wilde echter niet, maar ging heen en wierp hem in de gevangenis, totdat hij de schuld betaald zou hebben. Toen zijn medeslaven zagen wat er gebeurd was, werden zij erg bedroefd; zij gingen naar hun heer en vertelden hem alles wat er gebeurd was. Toen riep zijn heer hem bij zich en zei tegen hem: Slechte slaaf, al die schuld heb ik u kwijtgescholden, omdat u mij dat smeekte. Had ook u geen medelijden moeten hebben met uw medeslaaf, zoals ik ook medelijden met u had? En zijn heer, boos als hij was, gaf hem aan de pijnigers over, totdat hij alles wat hij hem schuldig was, betaald zou hebben. Zo zal ook Mijn hemelse*

*Vader met u doen, als niet ieder van u van harte de misdaden van zijn broeder vergeeft (Mat.18:23-35).*

## Vergeving in het Onze Vader

Omdat we zo bekend zijn met 'het Onze Vader' zien we een bepaalde krachtige en diepgaande zin hierin makkelijk over het hoofd. In Mattheüs 6:12 zegt Jezus: 'En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven.' Merkte je het op? Het gebed aan onze kant is het aan God vragen of Hij ons wilt vergeven zoals wij anderen vergeven! Ben je bereid om dat te doen? Om te voorkomen dat we deze overtuigende waarheid zouden gaan verdraaien maakt Jezus hetgeen Hij hiermee bedoelt enkele verzen later duidelijk: 'Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven. Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven' (Mat.6:14-15).

Deze verzen promoten geen verlossing door eigen inspanningen, want dat zou het Evangelie van genade tegenspreken (Gal.2:16). God vergeeft ons niet omdat wij anderen vergeven. Maar deze verzen leren ons dat wanneer wij werkelijk vergeven zijn door Christus, dit duidelijk zichtbaar zal zijn in de manier waarop wij deze vergeving die wij hebben ontvangen uitbreiden naar anderen.

De puritein Thomas Watson legde dit erg treffend uit: 'We hoeven niet te klimmen naar de hemel om te zien of onze zonden vergeven zijn: laat ons in onze harten kijken en zien of we anderen kunnen vergeven. Als we dat kunnen, hoeven we er niet aan te twifelen dat God ons heeft vergeven.' <sup>4</sup>

C.H.Spurgeon zei:

*'Jullie zijn niets beter bedrieglijke hypocrieten als jullie in jullie gedachten ook maar één onvergeven gedachte koesteren. Er kunnen sommige zonden in het hart aanwezig zijn en toch kan je gered zijn. Maar je kan niet gered zijn tenzij je vergevingsgezind bent. Als we er niet voor kiezen om te vergeven, kiezen we ervoor om veroordeeld te worden.'* <sup>5</sup>

## Voorbeelden van vergeving

### 1. Jezus

Beeld je eens in dat je niets verkeerd hebt gedaan en dan aan een kruis genageld wordt om een pijnlijke en vernederende dood te ondergaan. Hoe zou jij denken over degenen die de straf uitvoeren? Jezus zei: 'Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen' (Luk.23:34).

### 2. Jozef

Beeld je eens in dat al je broers je zonder reden in een put gooien en als slaaf verkopen om in een vreemd land te gaan wonen. Hoe zou jij je voelen als je de kans kreeg om wraak te nemen? Jozef zei: 'Wees niet bevreesd, want sta ik soms op de plaats van God? Jullie weliswaar, jullie hebben kwaad tegen mij bedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht, om te doen zoals het op deze dag is: een groot volk in leven te houden. Nu dan, wees niet bevreesd. Ikzelf zal jullie en jullie kleine kinderen onderhouden. Zo troostte hij hen en sprak hij naar hun hart' (Gen.50:19-21).

### 3. Jim en Elisabeth Elliot

Beeld je eens in dat je echtgenoot op een brutale wijze om het leven wordt gebracht door een oude stam uit Zuid-Amerika en dat enkel omdat hij hun de liefde van Christus wilde bekend maken. Welk gevoel zou jij hebben over deze mensen? Elisabeth Elliot zei:

'Voor de wereld was dit een trieste verspilling van vijf jonge levens. Maar God heeft Zijn plan en doel met alle dingen... De gebeden van de weduwen gaan uit naar de Aucas. We zien uit naar de dag dat dit wreed volk ons zal vergezellen in lofzang voor Christus. Er werden onmiddellijk nieuwe plannen gemaakt om het werk van de martelaren verder te zetten.' <sup>6</sup>

## PRAKTISCH

### Als je echt hebt vergeven

Als je iemand werkelijk hebt vergeven, zal je het volgende niet meer willen doen:

#### 1. Blijven kniezen over het voorval

*Bekleed u dan, als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld.*

*Verdraag elkaar en vergeef de een de ander, als iemand tegen iemand anders een klacht heeft; zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen (Kol.3:12-13).*

*'Vergeven betekent dat ik geen gebruik maak van mijn recht om jou te kwetsen omdat jij mij hebt gekwetst.'* (Auteur onbekend)

#### 2. Hetgeen iemand verkeerd heeft gedaan naar jou tegen hem gaan gebruiken

*(Liefde) handelt niet ongepast, zij zoekt niet haar eigen belang, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad (1Kor.13:5).*

*'Vergeving is niet die extra clausule die zegt: 'Ik zal je vergeven, maar vergeten doe ik het nooit.' Het is niet de strijdbijl begraven met de steel nog uit de grond zodat je hem terug kan opgraven wanneer het je van pas komt.'* <sup>7</sup>

### 3. Erover roddelen

*Wie al lasterend zijn weg gaat, openbaart geheimen, laat u dan niet in met hem die met zijn lippen verleidt (Spr.20:19).*

*'Belijd je eigen zonden, niet die van je bureu.' (Auteur onbekend*

### 4. Het incident als een hindernis plaatsen op de weg naar verzoening

*Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen (Rom.12:18).*

*'Ware vergeving streeft naar een relatie en herstel. Ware vergeving is niet tevreden met enkel het wegvagen van schuld. Ze wil opnieuw liefhebben.'* <sup>8</sup>

*'Gefrustreerde veroordeling van anderen en het bewaren van oude voorvallen horen niet bij de artillerie van God, maar bij de glibberige, slijmerige, dodelijke wezens van de prins van de duisternis.'* <sup>9</sup>

## Wat vergeving teweeg brengt

### 1. Geloofszekerheid

Zoals Jezus duidelijk maakte in Mattheüs 6:14-15 vergeeft God degenen die anderen vergeven. Niet dat we Gods vergeving door onze vergevingsgezindheid kunnen verdienen, maar omdat ze de echtheid van onze verlossing (Gods vergeving) laat zien doorheen ons verlangen en onze mogelijkheid om anderen te vergeven. Als we daarom door Gods genade vol liefde anderen vergeven (iets dat we in ons vlees nooit zouden doen), hebben we een duidelijk bewijs dat de heilige Geest in ons leeft.

### 2. Vrede

'Vergeving' is in het Grieks *aphiemi* wat 'loslaten' betekent. Vergeving is een loslaten van de zelfvernietigende gevoelens die ons van vrede beroven. Het blijven vastklampen aan al wat anderen verkeerd hebben gedaan zal nooit rust in ons hart brengen (Spr.14:30). Verbitterde mensen zijn armzalig, en wraak is vergif voor onze ziel. Het bijhouden van onrecht dat jou is aangedaan onttrekt je van je levenskracht. Waarom niet gewoon anderen vergeven en de hele zaak aan God toevertrouwen? Waarom zelf het recht in eigen handen nemen als je de mogelijkheid hebt om het in de handen van de Almachtige Rechter te leggen (Rom.3:6; 14:10; Jak.4:12)? Waarom de ellende verdragen van het op eigen houtje willen doen, om zo enkel nog meer hindernissen te creëren die je weerhouden van vrede en onenigheid met anderen en afkeur van God veroorzaken?

### 3. Verzoening

Wanneer er een bepaalde wrok blijft leven onder twee mensen kan er onmogelijk een echte verzoening tot stand komen totdat ze hieraan beiden gaan meewerken. Jijzelf kan al het initiatief nemen en de andere persoon vergeven. Jouw handeling zal je geweten tot rust brengen, God behagen en hopelijk voor de andere persoon de deur openen om je voorbeeld hierin te volgen.

## Wanneer ik vergeven hoor te worden

We weten allen dat we zondaars zijn en dat we anderen met onze woorden en daden wel al eens hebben gekwetst of beledigd. Volgende 'zeven V's van een belijdenis'<sup>10</sup> geven de stappen aan die wij moet ondernemen wanneer we vergeving horen te vragen aan anderen:

1. Vergader iedereen die erbij betrokken is, en ook enkel hun. Praat met hun over je fouten. Doe het zo snel mogelijk en wijk niet af. Praat hierover enkel met mensen die betrokken waren met het probleem of betrokken zullen zijn bij de oplossing.
2. Vermijd woorden in de aard van 'als', 'maar' of 'misschien'. Dit zijn woorden die doorgaans de schuld willen doen afnemen of doorschuiven naar de ander. (Bijvoorbeeld: 'Als ik jou beledigde...' , 'Misschien was ik verkeerd...' , 'Als jij niet zou hebben gezegd dat...' , 'Het spijt me, maar jij...' etc.)
3. Vereenzelvig je met de zonde die je deed. Noem indien mogelijk je zonde bij naam.
4. Verontschuldig je door je berouw om je zonden uit te drukken.
5. Vraag om vergeving. Wees hierin heel specifiek: 'Wil je alsjeblieft mijn \_\_\_\_\_ naar jou vergeven doordat ik \_\_\_\_\_ deed.'
6. Verwerf de gevolgen; vergoed de schade die werd aangericht; los, indien mogelijk, het probleem op.
7. Verander je houding; belijd je zonden voor God.



## GROEPSVRAGEN

1. Wat maakt het vergeven van anderen zo moeilijk?
2. Welke specifieke zonden vind jij het moeilijkst om te vergeven?
3. Hoe voelde jij je toen een ander jou vergaf?
4. Vertel eens in je eigen woorden hoe het niet vergeven van een ander je ontnemt van vrede en blijdschap?
5. Wat moet een christen doen om Gods vergeving te verkrijgen?
6. Moet je ook anderen vergeven als ze er zelf niet om vragen?
7. Is het mogelijk dat je een ander werkelijk hebt vergeven, maar toch nog steeds niet vertrouwd?
8. Kan je vergeven en toch nog steeds naar gerechtigheid jagen?

9. Wat stoort jou het meest: 'jouw zonden naar God of de zonden van anderen naar jou?



## MEMORIEVERS

*Wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig, en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft (Ef.4:32).*



## GEBED

- ✓ Dank God om Zijn vergeving in Christus.
- ✓ Loof Hem om Zijn werk in je hart en de vergevingsgezindheid die eruit voortvloeit.
- ✓ Vraag God om je kenbaar te maken voor welke situaties of bij welke personen jijzelf nog vergeving hoort te vragen.

<sup>1</sup> Lou Priolo, *The Complete Husband* (Amityville: Calvary Press, 1999), p. 111.

<sup>2</sup> Quoted in W. Phillip Keller, *A Layman Looks at the Lord's Prayer* (Chicago: Moody, 1977), p. 123.

<sup>3</sup> Jerry Bridges, *Transforming Grace* (Colorado Springs: NavPress, 1991), pp. 44–45.

<sup>4</sup> Thomas Watson, *A Body of Divinity* (Glasgow: Glasgow College, 1741), p. 548.

<sup>5</sup> C.H. Spurgeon, "A Song, A Solace, A Sermon and a Summons," Christian Classics Ethereal Library, <http://www.ccel.org/ccel/spurgeon/sermons13.lx.html> (accessed April 4, 2015).

<sup>6</sup> Elisabeth Elliot, *Through Gates of Splendor* (Wheaton: Tyndale, 1981), pp. 252–54.

<sup>7</sup> D.L. Moody, "Colorful Sayings from Colorful Moody," Christian History, <http://www.christianitytoday.com/ch/1990/issue25/2508.html> (accessed April 4, 2015).

<sup>8</sup> Sam Storms, "Forgiveness: What it is, What it is Not," Enjoying God, <http://www.samstorms.com/all-articles/post/forgiveness:-what-it-is--what-it-is-not> (accessed April 4, 2015).

<sup>9</sup> John and Barbara Miller Juliani, *Come Back, Barbara* (Phillipsburg: P&R, 1988), pp. 79–80.

<sup>10</sup> In het Engels 'Seven A's of Confession', overgenomen van Ken Sande, *The Peacemaker* (Grand Rapids: Baker, 2004), pp.126–134.