

CACHE 11

# VERGEVING VAN GOD

## KERN VAN DE CACHE

De jongeren zullen leren dat wanneer we eenmaal vergeven zijn, we altijd en volledig vergeven zijn.

## DOELSTELLINGEN VAN DE CACHE

De jongeren zullen in staat zijn om:

- ✓ Uit te leggen waarom we vergeving nodig hebben.
- ✓ Te beschrijven waarom vergeving van God verbazingwekkend en noodzakelijk is.
- ✓ Anderen te vertellen over Gods vergeving.

## SLEUTELVERS

Hebreeën 9:22b      Zonder het vergieten van bloed vindt er geen vergeving plaats.

## TOEPASSING

- ✓ Heb berouw en inkeer van je zonden en richt je tot Christus.
- ✓ Besef dat eenmaal je bent vergeven, je altijd vergeven bent.
- ✓ Vertrouw erop dat Gods vergeving volledig en volkomen is.





## AANKNOPINGSPUNT

### Onze zondige natuur

Met welke zonden worstelen mensen van jullie leeftijd wel eens? Misschien denk je aan dingen als: liegen, trots, ongehoorzaamheid, haat naar anderen, afgoderij, angst, hebzucht, lust enz.

We zondigen allemaal. Het maakt deel uit van onze zondige natuur. En we zullen worstelen met het streven naar heiliging totdat we sterven. Soms doen we kleine zonden en andere keren kunnen onze zonden groot zijn. Heb je al eens zo erg gezondigd dat je dacht dat God je dit nooit zou vergeven? Heb je al eens gedacht dat je extra goede dingen moest gaan doen zodat je relatie met God goed zou blijven? Of heb je na je bekering al eens gezondigd en eraan getwijfeld of je hiermee je redding ook niet had verloren?

Als je op één van deze vragen 'ja' kon antwoorden, heeft de Bijbel schitterend nieuws voor jou!

### Geestelijk bankroet

Beeld je in dat je geen geld meer hebt. Sterker zelfs, je bent niet alleen arm, maar hebt ook nog eens grote schulden. Je schuld is zo groot dat je ze met de beste wil van de wereld in je hele leven niet eens krijgt afgelost – zelfs niet in duizend levens. En je graaft jezelf dieper en dieper in de schuld. Stel je nu eens voor dat deze schuld niets te maken heeft met geld, maar met rechtvaardigheid. Je hebt heel veel keer gezondigd en je zonden zijn oneindig veel groter dan wat je ooit kant terugbetalen. Je kan proberen om wat harder je best te doen om rechtvaardig te worden, maar het helpt je niets.

Omdat je geestelijk bankroet bent en de straf voor je zonden onmogelijk kunt aflossen, bevind je jezelf in een hopeloze situatie. Maar dan komt Jezus. Hij leefde een volmaakt rechtvaardig leven. Hij zondigde in Zijn hele leven niet één keer. Hij is God. Hij stierf niet aan een kruis omwille van zijn eigen zonden, maar voor die van ons. Hij biedt ons nu een ongelooflijk geschenk aan waarbij Hij onze schulden op Zich neemt en Zijn rechtvaardigheid op ons legt. Hij stelt Zich verantwoordelijk voor onze ontzettend grote schuld en vergoedt ze volledig. Hij vergeeft onze zonden zodat het lijkt dat we ze nooit hebben gedaan. Maar daar stopt het niet. Hij laat ons niet zonder enige schuld achter, maar schenkt ons daarbovenop ook nog eens Zijn rechtvaardigheid. Als God nu naar ons kijkt, ziet Hij niet langer een rebellerende zondaar, maar een rechtvaardig kind van Hem! Prijs de Heer!

### Het beste nieuws ooit!

Wat is het beste nieuws dat je ook hebt ontvangen? Misschien was het een uitnodiging voor een trouw of de geboorte van een baby. Of misschien kreeg iemand de job van zijn dromen. Maar kan je ook zeggen dat het beste nieuws dat je ooit ontving was dat iemand werd vergeven? De meesten onder ons zien dit niet dadelijk als het beste nieuws – toch is dit met voorsprong het

beste nieuws dat er is. Het is niet zomaar vergeving, maar een vergeving die van God komt. En als we goed nieuws horen, willen we dat ook met anderen delen.

## UITLEG

### Van onvergeven naar vergeven

Als we het willen hebben over dit verbazingwekkende onderwerp van vergeving kunnen we niet anders dan beginnen bij het begin. Deze discussie gaat verder dan enkel weten wat vergeving is; we moeten ook begrijpen waarom we vergeving nodig hebben, van wie we vergeving nodig hebben en waarom vergeving zo belangrijk is.

#### 1. God is heilig

Als we het over vergeving willen hebben horen we te beginnen met het feit dat we niet vergeven zijn – alleszins niet op onszelf. Er is een groot verschil tussen God en ons. Dat verschil is dat we alles behalve heilig zijn zoals Hij dat is. Dat is geen klein verschil; het is enorm! Gods is heilig, volledig zonder zonde. ‘Met wie zou u Mij willen vergelijken, of aan wie ben Ik gelijk? zegt de Heilige’ (Jes.40:25). Het antwoord op deze retorische vraag is ‘ik niet!’ God is heilig en wij zijn zondig. God is ook heel anders dan ons doordat Hij de Schepper is en wij de schepsels. Hij zegt: ‘Ik ben de HEERE, uw Heilige, de Schepper van Israël, uw Koning’ (Jes.43:15).

#### 2. Mensen zijn zondig

De Bijbel spreekt erg duidelijk over onze zondigheid. Hij zegt: ‘allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God’ (Rom.3:23) en ‘er is geen mens rechtvaardig op de aarde, die goeddoet en niet zondigt’ (Pred.7:20).

#### 3. Gescheiden van God

Door dit verschil tussen Gods heiligheid en onze zondigheid is er een grote scheiding. Zonde is zo tegengesteld aan Gods natuur en wezen dat Hij geen band met ons kan hebben. ‘Maar uw ongerechtigheden maken scheiding tussen u en uw God, uw zonden doen Zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij u niet hoort’ (Jes.59:2).

#### 4. Toorn van God

Omwille van onze zonden verdienen we Gods oordeel. Het gevolg van onze zondige natuur is dat we fysiek sterven en evenzeer geestelijk dood zijn. ‘Want het loon van de zonde is de dood’ (Rom.6:23a). Het ergste deel van onze straf komt nadat we sterven: ‘Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen, die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken’ (Rom.1:18). Zijn oordeel ontgaat niemand. Iedereen die heeft gezondigd verdiend Gods

<sup>i</sup> Een retorische vraag is een schijnvraag waarin het antwoord al opgesloten ligt.

toorn. Gods oordeel is niet tijdelijk, maar eeuwig, voorzien in een plaats van kwelling: de hel. Mattheüs 25:41 zegt dat de hel eeuwig is: 'Dan zal Hij ook zeggen tegen hen die aan de linkerhand zijn: Ga weg van Mij, vervloekten, in het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is.'

#### 5. Het Goede Nieuws

Al hetgeen we tot nu toe hebben besproken is erg ontmoedigend. We zitten in de problemen en we kunnen er niets aan veranderen. Maar het is net wanneer we de diepte van onze zonde en onze hopeloze situatie voor ogen zien, dat we werkelijk dankbaar kunnen zijn naar wat God voor ons heeft gedaan. God hield zoveel van ons dat Hij Zijn Zoon van de hemel naar de aarde stuurde voor al hetgeen we verkeerd hebben gedaan. Jezus kwam om voor ons de weg tot vergeving vrij te maken. 'Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken?' (Rom.8:32). Johannes 3:16 zegt ons: 'Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.' En 'in Hem (Jezus Christus) hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden' (Kol.1:14). Door Jezus' dood en opstanding weten we dat onze zonden zijn vergeven (1Joh.2:12). Onze verlossing heeft niets te maken met onze goede werken, maar heeft alles te maken met het werk van Jezus Christus. 'Van Hem getuigen al de profeten dat ieder die in Hem gelooft, vergeving van zonden ontvangen zal door Zijn Naam' (Hand.10:43).

### Het grootse van deze vergeving

Het is het verschil tussen eeuwige marteling en eeuwige blijdschap en geluk! Het is het verschil tussen het gescheiden zijn van de Enige die ware vreugde kan geven en het van Hem gescheiden zijn! 'Welzalig is hij van wie de overtreiding vergeven, van wie de zonde bedekt is. Welzalig de mens wie de HEERE de ongerechtigheid niet toerekent, en in wiens geest geen bedrog is' (Ps.32:1-2).

Charles Spurgeon omschreef het erg treffend:

*'Zie hoe rood jouw schuld is. Let op de scharlakenrode vlek. Als je jouw ziel zou uitwassen in de Atlantische Oceaan, zou je iedere golf die op de kust aanspoelt verkleuren en nog steeds zou de karmozijnrode vlek van je overtredingen onveranderd blijven. Maar duik in de "fontein gevuld met het bloed uit de aders van Immanuel" en ogenblikkelijk ban je witter dan sneeuw. Iedere spikkel, spat of vlek van de zonde zou weg zijn en voorgoed weg blijven.'*<sup>1</sup>

## De zonde is voorgoed weg

Als onze zonden vergeven zijn is deze vergeving onvoorwaardelijk; ze hangt niet af van onze goede daden achteraf. We verliezen onze vergeving niet wanneer we zondigen. Micha 7:18 zegt:

‘Wie is een God als U, Die de ongerechtigheid vergeeft, Die voorbijgaat aan de overtreding van het overblijfsel van Zijn eigendom? Hij zal niet voor eeuwig vasthouden aan Zijn toorn, want Hij vindt vreugde in goedertierenheid.’ En in Hebreëën 8:12 zien we dat God onze zonden niet meer in herinnering brengt. Onze zonden worden ‘zo ver het oosten is van het westen’ verwijderd van ons (Ps.103:12). De Puritein Thomas Adams schreef dat ‘onze zonden zo zijn kwijtgescholden, dat het lijkt alsof ze nooit hebben plaatsgevonden.’ <sup>2</sup>

Als we zijn vergeven, is onze vergeving volledig. Jesaja 38:17 zegt over God: ‘U hebt al mijn zonden achter Uw rug geworpen.’ Ed Welch zegt: ‘Je moet beseffen dat je zonden, hoe groot ze ook mogen zijn, niet groter zijn dan Gods plezier in vergeving.’ <sup>3</sup>

Zelfs de meest grove zonden, de zonden die niet te vergeven lijken, zijn vergeefbaar. John MacArthur voegt hieraan toe:

*‘De allerergste zonde zou het doden van de Zoon van God zijn. Ik kan me niets erger voorstellen dan dat; het is niet zomaar een moord, maar de meest hatelijke, verbitterde en kwaadaardige verwerping van God. En toch is het net die zonde waarvan Jezus aangeeft dat ze vergeefbaar is. In Lukas 23:34 kijkt Hij eerst, terwijl Hij aan het kruis hangt, naar degenen die Zijn leven hebben ontnomen, en dan kijkt Hij naar de Vader en zegt: “Vader, vergeef het hun.” Zelfs het vermoorden van de Zoon van God is vergeefbaar.’ <sup>4</sup>*

Er kunnen momenten zijn dat we ons niet vergeven voelen. Maar dat is doordat we een te klein beeld hebben van Gods vergeving. Op de vraag ‘Wat doe jij met iemand die zegt dat hij God om vergeving voor een bepaald iets heeft gevraagd, maar zich nog steeds schuldig voelt?’ antwoordt R.C.Sproul het volgende:

*‘Ik hoor deze stelling telkens weer opnieuw. Gewoonlijk zeg ik tegen deze mensen: “Als je jezelf nog steeds schuldig voelt, bid dan opnieuw tot God. Maar vraag Hem deze keer niet om je de zonde die je nog steeds achtervolgt te vergeven. Vraag Hem in de plaats daarvan of Hij je wilt vergeven dat je Zijn integriteit schade toebrengt door Zijn vergeving niet te aanvaarden. Wie ben jij om te weigeren jezelf te vergeven wanneer God jou vergeven heeft? Als God belooft Zijn volk te vergeven wanneer ze berouw en inkeer hebben, is het voor Hem geen spelletje. Als Hij zegt dat Hij jou zal vergeven, dan zal Hij jou vergeven. En als God je heeft vergeven, dan ben je vergeven.’ <sup>5</sup>*

‘En Hij heeft u, die voorheen vervreemd was en vijandig gezind, zoals bleek uit uw slechte daden, nu ook verzoend, in het lichaam van Zijn vlees, door de dood, om u heilig en smetteloos en onberispelijk voor Zich te plaatsen’ (Kol.1:21-22). Jezus’ werk is compleet!

## Herinner Gods vergeving geregeld

Het is makkelijk om meegezogen te worden in de drukte van het leven en Gods ontzagwekkende vergeving uit het oog te verliezen. Maar toch zou het herinneren van Gods vergeving deel moeten uitmaken van ons dagelijks leven. We moeten zelfs niet enkel deze vergeving herinneren, maar ook anderen erop wijzen.

Jerry Bridges zei eens dat als we niet vaak herinnert worden aan Gods vergeving:

*'Hebben we de neiging om oude zonden omhoog te halen en dat we neigen te leven onder een vaag gevoel van schuld... we zijn lang niet zo krachtig in het toe-eigenen van Gods vergeving dan dat Hij is in het uitbreiden ervan. Als gevolg hiervan neigen we meestal te leven onder een bewolkte hemel in de plaats van te leven in het zonlicht van Gods vergeving doorheen Christus.'* <sup>6</sup>

We kunnen iedere dag in vreugde en blijdschap leven door te beseffen dat onze zonden vergeven zijn. Romeinen 8:1 zegt: 'Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest.'

Zoals het prachtige lied 'Nabij Gods hoogverheven troon' zegt: 'Al klaagt de satan mij steeds aan, terwijl hij wijst op al mijn schuld, ik kijk omhoog en zie Hem staan die alles voor mij heeft vervuld. Omdat Hij al mijn zonden droeg en door zijn bloed ben ik nu vrij, want Jezus' offer was genoeg voor Gods vergeving ook voor mij.'

Charles Spurgeon herinnert ons aan een waarheid die iedere gelovige grote vreugde zou moeten geven:

*'Er is geen enkele zonde in het Boek van God, zelfs nu niet, tegen één van Zijn kinderen. Wie durft hun van iets te betichten? Er is geen spikkel, geen vlek, geen kreukel of iets van die aard dat op eender welke gelovige te vinden is wanneer het gaat over de rechtvaardiging voor de Rechter van de hele aarde.'* <sup>7</sup>

## Geregeld zonden belijden

Als we onze zonden aan God belijden en ons ervan bekeren, vergeeft God onze zonden.

1Johannes 1:9 zegt: 'Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.'

Maar als we toch eens en voor altijd vergeven zijn, waarom moeten we God dan nog steeds om vergeving vragen? Philip Ryken laat ons zien waarom we nog steeds om vergeving vragen. Hij zegt:

*'God heeft al onze zonden, eens en voor altijd, al vergeven door de dood van Jezus Christus. Waarom moeten we dan nog steeds om vergeving vragen? Het antwoord hierop is natuurlijk omdat we niet volmaakt zijn en dat in dit leven ook nooit zullen zijn. We blijven zondigen. We overtreden iedere dag Gods geboden in hetgeen we denken, doen en zeggen. Hoewel al onze zonden vergeven zijn, hebben onze – voorbije, huidige en nog komende – zonden nog steeds een storend effect op onze relatie met God. Ze belemmert onze intieme relatie met Hem door ons weg te houden van Zijn heiligheid. Daarom moet, wanneer we hebben gezondigd, onze persoonlijke relatie met God hersteld worden. De Puriteinen noemden dit "onze bekering vernieuwen". Het is aan God vragen om de vergeving, die Hij door Christus' dood aan het kruis al heeft verleend, te nemen en direct uit te oefenen op onze zonden.'* <sup>8</sup>

David schreef over berouw en Gods vergeving in Psalm 32:3-5. Hij schreef:

*'Toen ik zweeg, teerden mijn beenderen weg, onder mijn jammerklachten, de hele dag. Want dag en nacht drukte Uw hand zwaar op mij, mijn levensvocht veranderde in een zomerse droogte. Mijn zonde maakte ik U bekend, mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zei: Ik zal mijn overtredingen belijden voor de HEERE. En Ú vergaf mijn ongerechtigheid, mijn zonde.'*

David voelde het gewicht van zijn zonden en hoe het zijn relatie met God beïnvloedde. Hij beleed daarom deze zonden en zijn relatie met God werd hersteld.

Er is een verschil tussen eeuwige vergeving en tijdelijke vergeving.

*'De diepte van onze intimiteit, vriendschap en vreugde wordt zonder twijfel negatief beïnvloed wanneer we nalaten om onze dagelijkse zonden te belijden en ons ervan te bekeren. Maar onze eeuwige bestemming is al voor eens en altijd vastgelegd. We moeten het verschil zien tussen de eeuwige vergeving van de zondeschuld die we op het moment dat we Jezus in geloof ontvangen verkrijgen, en de dagelijkse vergeving van de zonden die ons in staat stelt om blijdschap en intimiteit met de Vader te beleven.'* <sup>9</sup>

## PRAKTISCH

Stop met wat je bezig bent, ga weg van de afleidingen, schakel alle elektronische toestellen rondom je uit en neem een moment om Gods vergeving naar jou te overdenken. Denk er eens over na hoe ontzagwekkend het geschenk van vergeving eigenlijk is. Overweeg het alternatief eens. Ga eens na hoe anders je leven nu is geworden nadat je gered werd. Denk eens na over Gods genade in het openen van je geestelijke ogen en het geven van een eeuwig leven dat je niet verdiende en ook nooit zou kunnen beërven. Kniel neer en loof God! Verhef je stem in aanbidding!

## Vergeving delen en tonen

Gods vergeving is niet iets om voor onszelf te houden. We horen anderen te vertellen hoe ze door God vergeven kunnen worden. Jezus maakte van het delen van het Evangelie geen optie voor gelovigen; het is iets dat aan alle gelovigen opgedragen wordt om te doen. Mattheüs 28:19 beveelt ons om discipelen te maken. We kunnen enkel discipelen maken door het Evangelie te delen. Romeinen 10:14-15 zegt:

*'Hoe zullen zij dan Hem aanroepen in Wie zij niet geloven? En hoe zullen zij in Hem geloven van Wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt? En hoe zullen zij prediken, als zij niet gezonden worden? Zoals geschreven staat: Hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen, van hen die het goede verkondigen!'*

We moeten anderen ook vergeven als ze zondigen tegen ons, net zoals God ons vergeven heeft. Als we Gods vergeving van onze overtredingen naar Hem werkelijk beseffen, dan komen de overtredingen van anderen naar ons in een juist perspectief en zullen we hun vergeven.



## GROEPSVRAGEN

1. Heb je nood aan vergeving? Waarom wel of niet?
2. Heb je God al om vergeving gevraagd? Indien nee, waarom niet?
3. Waarom is vergeving van God zo ontzagwekkend?
4. Is er ook maar één zonde die ons onze verlossing kan doen verliezen?
5. Wat is de onvergefelijke zonde? (Als het kruisigen van God in het vlees vergeefbaar was [Luk.23:34], is er dan iets dat God niet zou vergeven – buiten het verwerpen van Hem als Verlosser?)
6. Zijn er momenten dat je jezelf afvraagt of God je wel kan vergeven? Indien ja, waarom?
7. Gods vergeving hoort gedeeld te worden. Hoe heb jij deze week of maand door het vertellen van het Evangelie of het vergeven van iemands overtredingen naar jou Gods vergeving aan anderen bekend gemaakt?



## MEMORIEVERS

*Zonder het vergieten van bloed vindt er geen vergeving plaats (Heb.9:22).*



## GEBED

- ✓ Erken je voortdurende neiging om te zondigen tegen God.
- ✓ Vraag God om vergeving van al je zonden.
- ✓ Noem je zonden bij naam en breng ze voor Gods troon.
- ✓ Dank God om Zijn liefde, barmhartigheid en genade in het offer van Jezus Christus.



- ✓ Wees verheugd en toon dankbaarheid naar God toe omwille van Zijn vergeving.
- ✓ Vraag om een hart dat anderen kan vergeven zoals God ook anderen heeft vergeven.

<sup>1</sup> C.H. Spurgeon, *"Out of Nothing Comes Nothing"*, Spurgeon Gems, <http://www.spurgeongems.org/vols46-48/chs2734.pdf> (accessed April 4, 2015).

<sup>2</sup> Thomas Adams, quoted in *A Puritan Golden Treasury*, I.D.E. Thomas (Carlisle: The Banner of Truth, 2000), p.110.

<sup>3</sup> Edward T. Welch, *When People are Big and God is Small* (Phillipsburg: P&R Publishing, 1997), pp. 169–70.

<sup>4</sup> John MacArthur, *"Blaspheming the Holy Spirit, Part 1"* Grace to You, <http://www.gty.org/resources/sermons/2292/blaspheming-the-holy-spirit-part-1> (accessed April 4, 2015).

<sup>5</sup> R.C. Sproul, *The Intimate Marriage* (Phillipsburg: P&R Publishing, 2003), pp. 127–28.

<sup>6</sup> Jerry Bridges, *The Gospel for Real Life* (Colorado Springs: NavPress, 2002), p. 67.

<sup>7</sup> C.H. Spurgeon, *"None but Jesus, Part 2"*, The Spurgeon Archive, <http://www.spurgeon.org/sermons/0362.htm> (accessed April 4, 2015).

<sup>8</sup> Philip Graham Ryken, *When You Pray* (Wheaton: Crossway, 2000), p. 129.

<sup>9</sup> Sam Storms, *"Suicide," Enjoying God*, <http://www.samstorms.com/all-articles/post/suicide> (accessed April 4, 2015).