

DE
WAPENUITRUSTING
VAN

GOD



Een les van Paulus uit Efeze 6:11-17

“Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord”

BarA Aera's

We zijn in een strijd!



We hebben een vijand die God haat en zoveel mogelijk wilt stelen of wegroven van God. Omdat God van Zijn kinderen houdt, wilt deze vijand deze kinderen aanvallen met woorden en gedachten die God niet goed vindt. Hiermee wilt hij God pesten en kwetsen. Het probleem is echter dat dit een strijd is die we niet kunnen zien. Onze vijand is satan – en satan leeft in de onzichtbare geestelijke wereld. Maar ook al kunnen we hem niet zien, toch bestaat hij echt. Hij wilt niet liever dan ons weg van God leiden.

En satan is geniepig. Hij probeert ieder trucje om ons van God te doen wegkeren.

Maar God laat niet toe dat zijn kinderen zomaar aangevallen worden door satan. Hij heeft ervoor gezorgd dat ze zich kunnen beschermen als echte soldaten. En dus moeten zijn kinderen, net als andere soldaten, hun wapenuitrusting aandoen.

Omdat je vijand een geest is die je niet kan zien, is je wapenuitrusting ook geestelijk. Satan probeert alle goede dingen die God voor Zijn kinderen heeft weg te nemen of stuk te maken – maar maak je geen zorgen – God is aan je zijde! En als God met je is, kan niemand – zelfs niet satan – jou iets aandoen wat van God niet gebeuren mag.

Trek daarom de hele wapenuitrusting van God aan!

Wees sterk en moedig!

De riem van de waarheid

Omgord je middel met de waarheid en wees overtuigd van Gods Woord.

Een van de eerste dingen die een soldaat deed voordat hij vertrok naar de strijd, was zijn losse kleding bij elkaar binden met een gordel of riem. Om goed te kunnen vechten mocht zijn kleding niet los hangen, maar moest alles goed strak zitten. Wanneer een soldaat een gordel om zijn midden deed, nam hij de strijd ernstig en was hij vastberaden om te gaan strijden.

Ook wij moeten zo vastberaden zijn als die soldaat door een heldere en stevige overtuiging van de waarheid. Geen twijfel of mening hebben, maar standvastige overtuigingen. Weten wat Gods Woord zegt en overtuigd zijn dat dit waar is. De geestelijke strijd ernstig nemen en je losse gedachten stevig inbinden met de waarheid uit God Woord.



Het borstharnas van de gerechtigheid

Doe je borstharnas om zodat je hart beschermd blijft.



Geen enkele soldaat zou ooit de strijd ingaan zonder zijn borstharnas. Dit harnas beschermde zijn hart, longen, ingewanden en andere belangrijke organen.

Zo moet ook iedere christen zijn hart bewaken door te leven zoals God het wilt. Gehoorzaam zijn aan God en doen wat Hij vraagt in Zijn Woord, de Bijbel. Zo blijft je hart zuiver en raakt het niet vuil en besmeurd. Wanneer je doet wat juist en goed is, kan je met opgeheven hoofd staan en hoef je nergens om beschaamd te zijn.

Schoenen van de bereidheid van het Evangelie van de vrede

Doe nu stevige schoenen aan en ga staan op het feit dat je vrede hebt met God.

Schoenen waren voor een soldaat heel belangrijk. Zelfs zo belangrijk dat zijn leven ervan af kon hangen. Zijn voeten moesten goed beschermd zijn want een soldaat met pijnlijke, gewonde of gezwollen voeten kon niet goed vechten. Soms kon het zelfs zijn dat de soldaat door zijn pijnlijke voeten niet meer kon rechtstaan – een levensgevaarlijke situatie in de strijd.

Een christen is geen vijand meer van God, maar leeft terug in vrede met God. Dit goede nieuws maakt dat eender wat de christen doet, of hij nu moet gaan klimmen, lopen, springen, ... hij er steeds op kan rekenen dat hij hier op voorbereid is omdat hij vrede heeft met God en God hem daarom zal voorzien in alles wat hij nodig heeft.



Het schild van het geloof

Vergeet zeker je schild niet mee te nemen en vertrouw op God.



Dit schild was een groot rechthoekig schild waar de soldaat zich volledig achter kon verstoppen om zich te beschermen. Eenmaal achter dit schild konden speren en pijlen van de vijand de soldaat niet raken.

Satan en zijn demonen schieten zo voortdurend brandende pijlen naar de gelovigen in de vorm van verleidingen waarmee ze je vertrouwen in God willen wegnemen. Het schild wat je dan beschermt is het geloof en vertrouwen in God. Daar mag ieder kind van hem achter gaan schuilen. Eender wat er mag gebeuren, je kan vertrouwen op God.

De helm van de zaligheid

Vertrek zeker niet in de strijd zonder je helm en denk eraan dat je gered bent door Christus.

Alle Romeinse soldaten droegen een helm om hun hoofd te beschermen.

Met je hoofd bedenk je dingen. Valse, slechte, ontmoedigende gedachten in iemands hoofd kunnen hem bedroefd, zelfs ziek maken. Satan en zijn demonen willen daarom niet liever dat zulke gedachten in het hoofd van een christen leven en daarom zoeken ze ook naar manieren om je zulke slechte gedachten te doen hebben. Zo kunnen ze bijvoorbeeld wijzen op al je zonden en wat je niet perfect hebt gedaan. Doe daarom de helm van de redding op. Denk er steeds aan dat je gered bent door wat Jezus voor jou heeft gedaan en vergeet dat nooit. Hoe zondig of verkeerd je ook bent geweest, door je geloof en vertrouwen in wat Jezus voor jou heeft gedaan ben je nu een kind van Hem.



Het zwaard van de Geest

Verdedig jezelf met het zwaard en gebruik Gods Woord om leugens in stukken te hakken.



Bijna iedere soldaat droeg een zwaard met zich mee dat ongeveer 15-45 cm lang was. Dit zwaard gebruikte hij vooral om zich te verdedigen wanneer hij oog in oog stond met de vijand, maar soms ook om de vijand aan te vallen. Hij droeg het zwaard in een schede die bevestigd was aan zijn riem.

Alle woorden, gedachten, opdrachten die zondig en verkeerd zijn kan je doden met het Woord van God. Door Bijbelverzen te oefenen maak je jouw gedachten sterk zodat wanneer er woorden of gedachten komen die God niet goed vindt, de Bijbelverzen in je hoofd je hiertegen beschermen. Hiermee beschermt Gods Geest jou.

Kan jij de wapenuitrusting benoemen?

